

Kerknieuws

Jaargang 38
Uitgave november

Protestantse Gemeente
Rijnwaarden



Informatie

Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith

Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14,
6915 SV, Lobith
tel: 0316-543691
email: ***m.edink@upcmail.nl***

Predikant : ds. E. Roth tel: 0314-661814 of
mobiel 06-13599193
email ***eliseroth@kpnmail.nl***

Contactadres voor rouwdiensten : Dhr. Roel Breure 0316-542818 / 06-10555145
Dhr. Pieter v Dijk 0316-543022 / 06-10290713

Kerkgebouwen : Aerdt, Kerkweg 26, 6913 AK
Lobith, Markt 15, 6915 AH

Verenigingsgebouw : De Ontmoeting
Markt 15, 6915 AH Lobith, tel: 0316-541282

Bankrelaties : Protestantse gemeente van Rijnwaarden
Rabobank NL23RABO0327922788

Diaconie
ABN-Amro Bank NL78ABNA0534311822

Kerkdiensten

zondag 02 november		10:00	Lobith
Voorganger	Ds. den Besten uit Zevenaar		0316-526683
Ouderling	P. Jac van Dijk		0316-543022
Diaken	H. van Bragt		0316-241748
Organist	H. Scholing		0316-248005
Autodienst	T. Edink		0316-543691
Bijzonderheden	Heilig Avondmaal		

zaterdag 08 november		10:00	Lobede
Voorganger	Ds. Hazeleger uit Arnhem		026-3513308
Ouderling	L. Hensen		0316-248047
Organist	M. Prösch		0316-543483

zondag 09 november		10:00	Lobith
Voorganger	Ds. ter Avest uit Arnhem		026-8402838
Ouderling	A. de Vries		0316-542170
Diaken	D. Koolmees		0316-543632
Organist	G. de Rijder		0316-543492
Autodienst	H. van der Molen		0316-543009

zondag 16 november		10:00	Lobith
Voorganger	Ds. v Wingerden uit Doetinchem		0314-684511
Ouderling	P. Jac van Dijk		0316-543022
Diaken	H. van Bragt		0316-241748
Organist	H. Scholing		0316-248005
Autodienst	M. Prösch		0316-543483

zondag 23 november		10:00	Lobith
Voorganger	Ds. Hazeleger uit Arnhem		026-3513308
Ouderling	L. Hensen		0316-248047
Diaken	D. Koolmees		0316-543632
Organist	M. Prösch		0316-543483
Autodienst	H. Scholing		0316-248005
Bijzonderheden	Laatste zondag kerkelijk jaar		

zondag 30 november		10:00	Lobith
Voorganger	Ds. den Besten uit Zevenaar		0316-526683
Ouderling	A. de Vries		0316-542170
Diaken	H. van Bragt		0316-241748
Organist	G. de Rijder		0316-543492
Autodienst	M. Tomberg		0316-541855

zondag 07 december		10:00	Lobith
Voorganger	Ds. Dijk uit Duiven		0316-263739
Ouderling	P. Jac van Dijk		0316-543022
Diaken	D. Koolmees		0316-543632
Organist	H. Scholing		0316-248005
Autodienst	A. de Vries		0316-542170
Bijzonderheden	1e Advent		



Gemeenteberichten

Verslag kerkenraadsvergadering 2 oktober 2014

Na de opening door de plv voorzitter werd er in de bezinning gesproken over “het ambt”.

Er is door PKN een brief verstuurd ter behandeling in alle kerkenraden, met als doel een inventarisatie over de betekenis en invulling van het ambt. Wat betekent het voor iedereen individueel?

In april 2015 volgt een eindverslag door de PKN, dus dit thema zal nog een keer op de agenda komen.

Omdat onze predikant langdurig ziek is wordt er door de classis een consultant aangewezen.

Dit is voor Rijnwaarden de Protestantse Kerk Zevenaar.

Ds. Alle Jonkman zal uitgenodigd worden om kennis te komen maken.

Pastoraat heeft een invulling gemaakt voor diverse diensten, op 16 november komt het herenkoror uit Herwen en de voorbereiding voor 23 november (einde kerkelijk jaar) loopt ook goed.

Kerstavond is in Lobith en er wordt een zangeres gevraagd, op 1^e Kerstdag zal de fam. van Bragt de dienst samen met pastoraat voorbereiden.

Na het aftreden van Dimitri en Corien Slagmeulen moeten er afspraken gemaakt worden over de administratie van diaconie.

Rina van Strien is bereid gevonden dit te gaan doen.

Er is nog geen verdere ontwikkeling mbt kerkgebouw Aerd, er worden diverse gesprekken gevoerd.

Kerk Aerd wordt wel trouwlocatie voor de burgerlijke gemeente.

Helaas blijven er vacatures, de kerkenraad is nog steeds op zoek naar aanvulling en iemand die de preekvoorziening op zich wil nemen.

De scriba heeft de classis bezocht, hoofdthema hier was de permanente educatie van predikanten.

Predikanten moeten een plan indienen bij de kerkenraad om scholing te volgen. Hiervoor moet de predikant vrij geroosterd worden.

Namens de kerkenraad

Tiny Edink, scriba

Zondag 9 november DANKDAG VOOR GEWAS

Zondag 9 november vieren we Dankdag voor gewas en arbeid. We danken voor wat we gekregen hebben en die dank die uiten we door goed te doen aan de ander, onze naaste. Ook op dankdag is het goed om ons heen te kijken. Kijken naar mensen die echt zowat niets hebben. U wordt van harte uitgenodigd om op deze zondag op Dankdag voor Gewas en Arbeid weer wat mee te nemen bijv. uit eigen tuin, noten of groenten.

Of zo'n lekkere cake zelf gebakken?
Of misschien die lekkere eigen gemaakte jam?
De mooie bloemen uit eigen tuin – kleurt de tafel.
Vele levensmiddelen zijn van harte welkom!

We zetten alle te verkopen producten op de tafel vóór in de kerk, zodat dat een kleurrijk geheel vormt.

Ook de Paaskaarsen – van afgelopen jaar – uit de kerken van Aerdt en Lobith zullen verkocht worden.

We hebben afgelopen weken beelden gezien en gehoord hoe het gaat in Tanzania, het weeshuis van Titus en zijn vrouw, hoe blij ze zijn met elke euro om te besteden aan kinderen die helemaal niets hebben, ook geen recht op onderwijs. Vandaar dat ook dit jaar de opbrengst van alle verkochte producten bestemd is voor TANZANIA project SHEHATA.

Wat is danken voor ons eten eigenlijk ? Wat doe je dan?

Hoe doe je dat? Toch goed om daar op Dankdag bij stil te staan.

Wij danken u Heer
Voor het dagelijks brood en voeding
Voor vriendschap die ons samenbindt
Voor aandacht en gezondheid

ZONDAG 16 NOVEMBER 2014

Zondag 16 november a.s. gaat tijdens de dienst voor ons zingen het HERENKOOR uit HERWEN.

Zij hadden al eens gezongen in de kerk in Aerdt en willen graag nu in onze Protestantse zondagdienst ook eens komen zingen.

Wij zijn hier erg blij mee en willen graag eens luisteren naar dit enthousiaste Herenkoor uit Herwen. Wilt u ook genieten op deze zondagmorgen waarin ds. van Wingerden voor gaat in onze dienst, komt allen!

Van harte welkom en zou heel plezierig zijn als alle kerkbanken goed gevuld zijn!

ZONDAG 23 NOVEMBER LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR

In verbondenheid
met de Levende
zoeken we een ster
die ons verlicht
in droeve dagen
van gemis

Het is een mooi en goed gebruik om met elkaar de overledenen van het afgelopen jaar te gedenken in de gemeente.

Dit jaar gedenken we dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar - zondag 23 november - we vieren en delen deze dienst met de hele gemeente. Het is voor de nabestaanden vaak een steun mensen te ontmoeten die in het afgelopen jaar iemand hebben verloren en dit is dan een mogelijkheid het verdriet te delen met de mensen in de kerk.

Ds. Magda Hazeleger gaat voor en Mieke en Janet zingen in deze dienst.

Bovendien biedt deze dienst ook een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar ervaringen uit te wisselen. Aandacht voor elkaar.

Graag zien we u op deze bijzondere zondagmorgen.

De mensen van voorbij

*De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen
De mensen van voorbij
Wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
In woorden en in zinnen
En zijn wij even bij elkaar
aan 't einde van het jaar.*

*De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven.
In liefde, in verhalen
Die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.*

*De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten
De mensen van voor bij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen
daar waar geen pijn kan komen
De mensen van voorbij
Zijn in het licht, zijn vrij.*

Hanna Lam (1928-1988)

Namens Pastoraat
Anna en Lies

Oproep

Beste mede kerkleden !

Het is al vaak besproken de laatste maanden: de functies binen onze kerk-gemeenschap. Nu zijn het echter niet alleen de functies maar ook de di-verse werkzaamheden die ermee samenhangen of gedaan moeten worden binnen onze gemeenschap. Dit zijn er vele en we kunnen dit niet op de schouders laten rusten van een klein aantal mensen. Daarom zoeken we hulp voor de volgende taken:

- Symbolisch bloemschikken
- E-mail adressen verzamelen om zo sneller te kunnen informeren
- Familiedienst organiseren-zondagmorgen
- Contactpersoon voor Warme Deken
- Muziekcommissie
- Preekrooster opstellen
- Paascyclus organiseren
- Paasontbijt regelen
- Kerstmorgen en/of Kerstnachtdienst
- Zangmorgen – op zondag als dienst

Zoals je ziet veel zaken die geregeld moeten worden. Aangezien we maar een kleine gemeente zijn doen we dus een beroep op iedereen om zich voor ons allemaal in te zetten en hierdoor een levende gemeenschap te maken.

Denk niet dit is niets voor mij want eenieder heeft kwaliteiten waar we graag gebruik van maken. Alle hulp is welkom en daarbij is het ook nog gezellig om met elkaar iets op te zetten.

Informatie kunt u bij de kerkenraadsleden krijgen en zij zullen u graag verder helpen !

Wij horen graag van u

De Kerkenraad

SHEHATA

Zo de bazaar hebben we weer achter de rug. Wat een dag!! Het weer werkte echt mee, het waren bijna zomerse omstandigheden. Natuurlijk het publiek dat in grote aantallen op de bazaar afkwam, de muziek alles in 1 woord geweldig!!

De dag begon al vroeg met het opbouwen van de kramen ed. Veel gesleep en overleg op de laatste minuut. De kerkgangers begonnen te komen en dus ook de spanning. Zou alles op tijd klaar staan, direct na afloop van de dienst, voor de opening van de bazaar !! Jawel dat lukte en eigenlijk direct vanaf het begin was er de gezelligheid. Heerlijke koffie met zelf gebakken taart vond gretig aftrek. Vele nieuwsgierigen trokken langs de kramen om dat ene artikel te vinden wat al zolang werd gezocht. En verkocht werd er! Ondertussen begon ook PCL met hun muzikale opluistering, en eerlijk is eerlijk zo'n stuk live-muziek brengt toch een enorme sfeer.

In de loop van de dag hadden we ook de optredens van Mieke, Janet, de Harmonicaboys en natuurlijk speelde het draaiorgel zijn repertoire. Ontzettend gezellig. Op het einde van de dag was er dan nog de veiling. Matige opkomst en het bieden wilde niet echt vlotten. Maar ja niet alles kan altijd meezitten.

Terugkijkend kunnen we met een gerust hart stellen dat we met zijn allen een erg gezellige dag mochten beleven met naar het zich laat aanzien een meer dan behoorlijke opbrengst. Wat de opbrengst precies is horen we binnenkort als alle rekeningen betaald zijn en alle donaties zijn ontvangen.

Als laatste willen wij, Rina, Dirk en Ben jullie allemaal enorm bedanken voor alles wat jullie hebben bijgedragen aan dit succes. De taarten, de koffie, de inspanningen de aandacht, de gezelligheid, het luisterende oor en alles wat we nog meer kunnen bedenken: bedankt!! In het volgende kerknieuws zullen we melding doen van de opbrengst van het geheel.

Het ga U goed ! (Op naar de oliebollen!!!!!!!!!!)

Shehata : Afscheidsavond Titus en Mandomi.

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. De tijd van komen is voorbij en die van gaan is nu gekomen. Om u allen in de gelegenheid te stellen om afscheid te nemen van Titus en Mandomi organiseren we een afscheidsavond in de Ontmoeting. Deze avond zal worden gehouden op 01 november a.s. vanaf 19.00 uur tot ongeveer 22.00 uur.

Tijdens deze avond zullen wij zorgen voor een hapje en een drankje en we hopen dat U gaat zorgen voor de gezelligheid. Verder zullen we die avond met een beamer vele foto's laten zien van de bazaar en kunt U genieten van Tanzaniaanse klanken.

Namens Titus en Mandomi mogen we wel alvast verklappen dat zij een geweldige tijd hebben gehad binnen onze gemeente (en ook daarbuiten). Ze hebben veel gezien en vreemde dingen gegeten (zoals hutspot, stroopwafels). Ze hebben een bezoek gebracht aan Intratuin en konden hun ogen niet geloven toen ze de kerstshow zagen. Dit kennen ze niet in Tanzania.

Mocht U het idee hebben hun iets mee te geven op hun reis terug, bedenk dan dat ze geen bagagecapaciteit over hebben en dat ze het meest gebaat zijn met een enveloppe met inhoud. Uiteraard is eenieder hierin vrij maar het is maar een suggestie!! Overigens de enveloppe met inhoud is dan persoonlijk bedoeld voor Titus en Mandomi. De opbrengst van de bazaar is bestemd voor het weeshuis.

We hopen dat U allen aanwezig zult zijn (opgave is niet nodig).

Tot 1 november!!!

Rina, Dirk en Ben



VLUCHTELINGENWERK

Het is u wellicht niet ontgaan dat er dit jaar weer meer vluchtelingen aan de poort van Europa hebben aangeklopt om binnen gelaten te worden. Het vluchtelingenprobleem wordt steeds groter naarmate oorlogen, honger en onrecht in de wereld toenemen. En het wordt steeds moeilijker om als vluchteling toegelaten te worden, ook in Nederland word je niet zo maar met open armen ontvangen en moet je kunnen aantonen dat je in eigen land bent bedreigd, achtergesteld, mishandeld, of nog erger...

Als je eenmaal wordt toegelaten heb je recht op een woning. Iedere gemeente in Nederland heeft een taakstelling met betrekking tot huisvesting van asielzoekers die inmiddels een vluchtelingenstatus gekregen hebben. Dat geldt ook voor de gemeente Rijnwaarden. Voor dit jaar moeten 10 personen gehuisvest worden en voor 2015 nog eens 10 personen. Dat kunnen mensen zijn die deel uitmaken van een gezin, maar ook alleenstaanden.

Er is echter een probleem: er zijn niet genoeg vrijwilligers om deze mensen te begeleiden. Daarom heeft Vluchtelingenwerk Rijnwaarden in samenwerking met de gemeente een huis-aan-huis folder verspreid onder het motto: Vluchtelingen zijn gewone mensen, net als ieder ander....

Op donderdag 25 september en vrijdag 26 september zijn er informatiebijeenkomsten gehouden, maar er hebben maar weinig mensen zich aangemeld, te weinig om de taakstelling te kunnen uitvoeren.

Hoe zou het komen, vroeg ik me af, dat een gemeente met 11.000 inwoners niet in staat is om 10 vluchtelingen op te vangen? Zouden er, bedacht ik me, binnen onze eigen kerkelijke gemeenschap misschien nog vrijwilligers te vinden zijn die zich beschikbaar willen stellen om vluchtelingen te helpen met het inrichten van hun woning, aanvragen van voorzieningen, het leggen van contacten, kortom alles wat gedaan moet worden om hun verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken?

Tenslotte wordt er vrijwel in iedere kerkdienst gebeden voor vluchtelingen en laten we dat vooral blijven doen, maar God heeft onze handen, voeten, hoofd en vooral ons hart nodig om de vreemdeling in ons midden hulp te bieden. Als u daar voor in de gelegenheid bent kunt u zich aanmelden bij Lisa Steneker, de coördinator Vrijwilligerswerk Rijnwaarden, tel. 06-81602054, e-mail : lisasteneker@welzijnrijnwaarden.nl

Met vriendelijke groet,
Henk Scholing

Ingezonden

Een zelfgeschreven gedicht voorgedragen door Diny de Bruin tijdens de begrafenis van haar zus.

Dag lieve zus,

*Mijn leven is veranderd in een paar seconden,
omschrijflijk is mijn groot verdriet.*

Nu ben je er niet meer.

Ik kan het nog niet bevatten.

*Even nog naar mijn oudste zus,
dat kan opeens niet meer.*

Jij bent mijn zus, een deel van mijn leven.

Bedankt voor alles wat je deed,

Je hebt ontzettend veel gegeven.

Eens waren we allebei jong.

En konden we samen lachen.

Ik heb veel van je gehouden

Jij was immers mijn oudste zus.

Dag lieve zus, dag lieve schat, ik zal je heel erg missen.

Bedankt voor wat we samen deelden. Bedankt dat ik je zus mocht zijn.

Diny

Activiteitenagenda

01-11	Afscheid Titus en Mandomi	19.00	De Ontmoeting
06-11	Kerkenraad	19.30	De Ontmoeting
11-11	Vrouwenvereniging	19.30	De Ontmoeting
16-11	Spiritueel Café Lezing	19.30	De Ontmoeting
19-11	Inloopmiddag	14.30	De Ontmoeting

Vrouwenvereniging "Met elkaar Voor elkaar"

Voor de eerste bijeenkomst van het seizoen waren we uitgenodigd door het Nut. Het was een mooie avond , die verzorgd werd door Dhr. v. Aalten en Dhr. Stinessen, die ons meenamen in de tijd van vroeger, met liedjes en foto's. Waar we zagen hoe we o.a. vroeger gewassen werden in een teil.

We hebben ervan genoten, nogmaals bedankt voor deze uitnodiging.

Onze volgende bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 11 november aanvang 19.30 uur.

Graag voor deze avond meebrengen een schilmesje en als U heeft een tangetje en 5 euro, dit i.v.m. de kosten.

We hopen dat U allen weer aanwezig zult zijn, mocht U deze avond niet aanwezig kunnen zijn laat het dan even weten. Dit i.v.m. aankoop van materialen.

Graag doorgeven aan Leis Tomberg tel. 541855.

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag tegemoet voor **donderdag 27 november**.
Kerknieuws verschijnt elke eerste zondag van de maand.

PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN

Moderamen kerkenraad

R. Breure	- kerkrentmeester - voorzitter roelbreure@hetnet.nl	(0316) 542818
T. Edink	- ouderling - scriba m.edink@upcmail.nl	(0316) 543691
L. Hensen	- ouderling - pastoraat info@lieshensen.nl	(0316) 248047
D. Koolmees	- diaken dp.koolmees@telfort.nl	(0316) 543632
A. de Vries	- ouderling—pastoraat vriesha@tiscali.nl	(0316) 542170
E. Roth	- predikant eliseroth@kpnmail.nl	(0314) 661814

Leden kerkenraad

P. Jac. Van Dijk	- ouderling—kerkrentmeester pieter.jac.marian@gmail.com	(0316) 543022
D. Koolmees	- diaken	(0316) 543632
Henk van Bragt	- diaken h.vanbragt@gmail.com	
Vacature	- ouderling - pastoraat	
Vacature	- ouderling - pastoraat	

Kosters

A. Bolt	- koster Lobith	(0316) 541740
I. Breure	- koster Lobith	(0316) 542818
G.B. Gerritsen	- koster Aerd	(0316) 527481
H. Achterkamp	- koster Aerd	(0316) 341939

Ledenadministratie

M. Prösch	(0316) 543483
-----------	---------------

COLOFON

Eindredactie	: Janine Hendriks	(0316) 543421
Redactieadres	: Dorpsdijk 44, 6915 AE, Lobith	
E-mail adres	: kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl	
Internet	: www.pkn-rijnwaarden.nl	

Druk : Lanke-Koggel Dupliceerwerk Didam (0316) 229151

