

# VERKNIEUWS

Jaargang 34  
Uitgave November 2010

## PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN



# Informatie

## PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN

- Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith
- Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14,  
6915 SV, Lobith  
tel: 0316-543691
- Pastorale zorg : Ds. Marjolein Werkhoven  
Oude Kleefsepostweg 31, 6917 BK Spijk  
**mobiel 06-29326824**  
tel: 0316-542230  
e-mail marjoleinwerkhoven@hotmail.com
- Contactadres voor rouwdiensten : Mevr. T. Slagmeulen-Hubers,  
Ravestraat 8, 6909 DV, Babberich,  
tel: 0316-541013
- Kerkgebouwen : Aerdt, Kerkweg 26, 6913 AK  
Lobith, Markt 15, 6915 AH
- Verenigingsgebouw : De Ontmoeting  
Markt 15, 6915 AH Lobith, tel: 0316-541282
- Bankrelaties : Protestantse gemeente van Rijnwaarden  
Rabobank 32.79.22.788

### SCHOONMAAKDIENST KERK LOBITH

November Mieke van der Steen  
Sandra Brouwer



# Kerkdiensten

## **zondag 07 november**

**10:00**

**Lobith**

Voorganger	Ds. Roth uit 's Heerenbergh	0314-661814
Ouderling	T. Westera	0316-540587
Diaken	B. de Jong	0316-543025
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	A. Slagmeulen	0316-541013
Oppas	Vera de Jong	
Bijzonderheden	Dankdag	

## **zaterdag 13 november**

**10:00**

**Lobede**

Voorganger	Ds. Boomsma uit Westervoort	026-3115897
Ouderling	W.E. van den Bos	0316-547690
Organist	D. Bolt	0316-541740

## **zondag 14 november**

**10:00**

**Aerd**

Voorganger	Ds. van Wingerden	0314-684511
Ouderling	R. Breure	0316-542818
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	D. Bolt	0316-541740
Autodienst	A. de Vries	0316-542170
Oppas	Jannie Smidts	
Bijzonderheden	Heilig Avondmaal	

## **zondag 14 november**

**11:30**

**Lobith**

Voorganger	Ds. Roth uit 's Heerenbergh	0314-661814
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Bijzonderheden	Verhalenboom	

## **zondag 21 november**

**10:00**

**Lobith**

Voorganger	Ds. Roth uit 's Heerenbergh	0314-661814
Ouderling	L. Hensen	0316-248047
Diaken	D. Slagmeulen	06-22973375
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	Hinno Willems	0316-542435
Oppas	Corien Slagmeulen	
Bijzonderheden	Laatste zondag Kerkelijk jaar	

**zondag 28 november****10:00****Lobith**

Voorganger	Ds. Roth uit 's Heerenbergh	0314-661814
Ouderling	T. Westera	0316-540587
Diaken	R. van Strien	0316-265016
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	D. Bolt	0316-541740
Oppas	Tannetje Westra	
Collecte	Begraafplaats	

**zondag 05 december****10:00****Lobith**

Voorganger	Br. Peters uit Barneveld	0342-491990
Ouderling	W.E. van den Bos	0316-547690
Diaken	C. Slagmeulen	06-22973375
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	W.E. van den Bos	0316-547690
Oppas	Rina van Strien	

**zaterdag 11 december****10:00****Lobede**

Voorganger	Ds. nog te bepalen	
Ouderling	R. Breure	0316-542818
Organist	H. Scholing	0316-248005

**zondag 12 december****10:00****Aerd**

Voorganger	Ds. den Besten uit Zevenaar	0316-526683
Ouderling	L. Hensen	0316-248047
Diaken	B. de Jong	0316-543025
Organist	H. Scholing	0316-248005
Autodienst	I. Breure	0316-542818
Oppas	Lies Hensen	
Bijzonderheden		

**zondag 19 december****10:00****Lobith**

Voorganger	Ds. van Wingerden	0314-684511
Ouderling	T. Westera	0316-540587
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	P. Cusveller	0316-220357
Oppas	len Breure	



# Gemeente Berichten

## **Berichten van het kerkbestuur oktober/november 2010**

Onze predikant Marjolein zal in dit kerknieuws zelf schrijven hoe het met haar gaat, fijn dat ze dat zelf wil doen, want wie anders kan dat beter! Wij wensen haar van harte beterschap.

Wij als kerkbestuur hebben voor de rest van dit jaar de meest nodige vervanging kunnen regelen.

### **Terugblik naar de maand oktober.**

Heel jammer dat de "Verhalenboom" op 10 oktober is afgelast, er waren enkele misverstanden ontstaan vanwege de ziekte van Marjolein. We hopen dat het de eerstvolgende weer zo'n mooie bijeenkomst gaat worden als altijd.

Op 24 oktober was een zang- en orgeldienst waarbij al onze organisatoren prachtig speelden en we onder leiding van Gert de Rijder zelfs een vlekkeloze canon zongen! Herwin Eding gaf als laatste nog een imponerend orgelconcert van Johann Sebastian Bach. Deze dienst hebben we te danken aan onze jubileumcommissie, die dit weer perfect hadden voorbereid. Ook was er een prachtige liturgie gemaakt met mooie kleurenfoto's van kerk en orgels.

Onze kerkenraadsvergadering was op 28 oktober. Er gaan volgend jaar in de erediensten wat wijzigingen plaatsvinden. De liturgische commissie heeft voorstellen gedaan en daarvan zijn een aantal door de kerkenraad gehonoreerd. U zult hier in het volgende kerknieuws meer over horen.

### **Vooruitblik naar november.**

Een bijzondere dienst is op zondag 7 november, dat is de "Dankdag voor het gewas". Wij bezinnen ons dan over de opbrengsten uit de natuur, dankbaar dat wij in een land van melk en honing mogen leven. U kunt weer lekkere groenten, jams, taarten enz. kopen of verkopen voor ons diaconaal project: "Weeshuis in Tanzania". Ook komen we dan te weten wat de kinderen en gemeenteleden deze zomer uit hun tuinen hebben verkocht voor het project.

Deze dienst zal worden voorbereid door het pastoraat, de kinderen

en ds. Elise Roth, die zal voorgaan in de dienst. Kijkt u in tuin, kast, kelder enz. of u nog iets lekkers heeft om te verkopen, of bak nog wat moois! Alles is welkom en de zeer armen en hongerigen te laten meedelen is hartverwarmend.

Zaterdag 13 november is er kerkdienst in Lobede. Deze dienst begint voortaan om **10.00 uur!**

In plaats van 10.30u. De aanvangstijd is dus gewijzigd, let daar a.u.b. op.

Op 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij gedenken dan onze overleden gemeenteleden. Deze dienst wordt door het pastoraat, door Thea Slagmeulen en door ds. Roth voorbereid.

24 november is er een heel bijzondere lezing van prof. Peter Nissen, de jubileumcommissie en de kunstcommissie hebben deze avond georganiseerd. Mis dit niet! U leest er verderop meer over.

Op 2 december is de volgende kerkenraadsvergadering om 20.00u. Voorafgaand is er van 19.15u tot 20.00u een kerkvisite. Een delegatie van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) komt ons bezoeken in de "Ontmoeting" in Lobith en gemeenteleden die met deze mensen willen spreken over het reilen en zeilen in onze kerkgemeente, kunnen dan anoniem hun woordje doen. Als u iets dwars zit en u wil daar liever met een onafhankelijk iemand onder vier ogen over spreken, dan krijgt u hiervoor op 2 december de gelegenheid.

In november ben ik een paar weken op vakantie en daardoor kan ik geen bericht voor het volgende kerknieuws schrijven. Mijn middelbare school op Aruba bestaat 50 jaar en een stukje van het jubileum kan ik dan nog fijn meemaken.

De kerkenraad wenst u een heel prettige novembermaand toe. Met vriendelijke groeten,

Rina van Strien (voorzitter kerkenraad)

## Update

Deze week kreeg ik het volgende ontroerende 'gedicht' van mijn oudste zuster.

### OM BIJ STIL TE STAAN

Op een dag zat een jonge vrouw bij haar moeder thee te drinken.  
Ze spraken over het leven, het huwelijk, over de verantwoordelijkheden  
in het leven en de verplichtingen die volwassenheid met zich meebrengt.

De moeder roerde in de thee en zei bedachtzaam tegen haar dochter:  
"Vergeet je zusters niet.

Ze worden steeds belangrijker naarmate je ouder wordt.

Hoeveel je ook van je man houdt, hoeveel je ook van de kinderen die je misschien zult krijgen zult houden,  
je zult altijd je zusters nodig hebben.

Denk eraan zo af en toe met ze mee te gaan en dingen met ze te doen.

En onthoud dat 'zusters' alle vrouwen betekent.

Je vriendinnen, je dochters, je collega's en al je vrouwelijke familieleden.

Je hebt vrouwen nodig.

Zo is het met vrouwen".

Wat een grappig advies, dacht de jonge vrouw.

Ik ben een pasgetrouwde vrouw.

Mijn man en het gezin dat we zullen stichten zal zeker alles zijn dat ik nodig heb om mijn leven waardevol te maken.

Toch luisterde ze naar haar moeder.

Ze hield contact met haar zusters en maakte ieder jaar meer vriendinnen.

Naarmate de tijd verstreek, kwam ze er langzamerhand achter dat haar moeder wist waar ze het over had.

Als door de tijd en het leven veranderingen en mysteries in een vrouw groeien zijn 'zusters' de steunpilaren in haar leven.

De tijd verstrijkt

Het leven gebeurt

Afstand scheidt

Kinderen groeien op

Liefde groeit en vergaat

Geliefden overlijden  
Harten breken  
Ouders sterven  
Loopbanen eindigen

Maar .. zusters zijn er, tijd en afstand maken niet uit.  
Een vriendin is altijd binnen bereik als je haar nodig hebt.

En als je alleen door dat eenzame dal moet gaan,  
zullen vrouwen in je leven aan de rand staan om je aan te moedigen,  
voor je te bidden, ten gunste van je tussenbeiden te komen  
en je aan het eind met open armen te ontvangen.  
Soms lappen ze regels aan hun laars en lopen ze naast je.  
Of komen ze om je eruit te tillen.  
Vriendinnen, dochters, kleindochters, schoondochters, zusters,  
schoonzusters, moeders, grootmoeders, tantes,  
nichten en buurvrouwen, allemaal zegenen ze je leven.  
De wereld zou niet hetzelfde zijn zonder deze verbondenheid tussen  
vrouwen.

Toen we dit "avontuur", genaamd vrouw-zijn begonnen,  
hadden we geen idee van de ongelooflijke vreugde en verdriet  
dat ons te wachten zou staan.  
Noch wisten we hoe we elkaar nodig zouden hebben en nog steeds  
nodig hebben.

Ook voor velen van jullie is dit waar. Vriendschap is zo belang-  
rijk! En dat geldt natuurlijk ook voor onze 'broeders'!

Zo kunnen we onze kaarsjes brandende houden in deze donkere  
tijd. Zulke ontroerende teksten zijn voeding voor de ziel, een  
voeding die rustiger en sterker maakt. En ik weet dat er ook van  
jullie mensen zijn die dingen mee hebben gemaakt die heel  
moeilijk zijn. Ik hoop dat het u ook sterker heeft gemaakt, dat  
het u schatten in de hemel heeft opgeleverd die u nooit meer  
kwijt wil. Daar hoop ik ook op, op een dieper inzicht, meer ver-  
trouwen en een ontwikkeling in mijn leven in echtheid, liefde en  
verbondenheid.

Het gaat inmiddels wat beter met mij. Mijn volgende afspraak  
met de Arbo-dokter is op 29 november. En ik heb gesprekken  
met een heel fijne therapeut. Het zijn zaken uit mijn privé-leven  
waar ik tegen aan loop. De problemen liggen niet aan het werk.  
Verder wil ik u en jullie hartelijk bedanken voor alle bliken van



medeleven. De lieve kaartjes en brieven en mailtjes. Het doet me heel erg goed! Ik kan jullie onmogelijk allemaal persoonlijk bedanken of bellen. Dus bij deze hartelijk dank voor jullie warmte!

Mensen in vreugde en verdriet, we zijn met elkaar verbonden, omdat in ons geloof ieder mens er toe doet. Omdat in ieder mens de liefde van onze Heer gestalte krijgt als een licht dat vele beloftes in zich bergt, juist ook als we ouder en misschien verdrietiger worden. De echte vreugde en het ware geluk zijn voor ons allemaal te zoeken en te ontdekken. En daar zijn we misschien de komende wintermaanden wel even zoet mee! lieve groeten van,

ds Marjolein Werkhoven

## **Christen vrouwen voor elkaar met elkaar**

Het nieuwe seizoen is weer begonnen voor de vrouwen vereniging. De eerste bijeenkomst was 12 oktober 2010.

Begonnen werd met een welkomstwoord.

Mevr Tomberg en Mervr de Bruin hadden deze avond de leiding.

Een vergadering ging vooraf, daaropvolgend de rondvraag, maar een ieder was tevreden zo als het ging.

De bingo was ook deze keer weer een succes voor iedereen en gezellig.

Bij de afronding van deze avond zongen we het lied( o christus die de zonne zijt, de hemelse gerechtigheid, begroet ons met uw dageraad, nu hier het daglicht ondergaat)

Ja nu de avonden lengen en de duisternis eerder in valt zijn er mensen onder ons die het daarmee moeilijk hebben.

Die eenzaam zijn.

Ik hoor vaak rondom mij de uiting :Ik zie zo tegen de lange winteravonden op.

Steek een kaarsje aan, een waxine lichtje in een doorzichtig glas en kijk naar de beweging van het vlammetje

het is net als of dat vlammetje uw wat te vertellen heeft, dat er nog een ander licht is een groter licht.

Het licht van god en dat hij ons graag bij licht, op het pad wat

voor ons zo donker lijkt laat dit kleine vlammetje met een beetje warmte uw leiden tot het grotere licht, en tot de liefde van god. Wij dames willen Mevr Wanders en Mevr Bulterman beterschap wensen. Met een vriendelijke groet,



Nieske Schaper

## **DECLARATIES VOOR DE DIACONIE**

U heeft een aankoop gedaan en wilt deze declareren bij de diaconie ?

Dan gaat u als volgt te werk :

- In de Ontmoeting vindt u op de leestafel een declaratieformulier
- Vul dit formulier in
- Lever dit formulier, met uw originele aankoopbon, in bij de diaconie

De diaconie accepteert alleen declaraties die voorzien zijn van een declaratieformulier met de originele aankoopbon.

Hartelijk dank voor uw medewerking !

Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,

Dimitri en Corien Slagmeulen

## **Dankdag**

In de dienst van 7 november vieren we dankdag voor het gewas. Dat we veel hebben om dankbaar voor te zijn is wel het feit dat we de hele zomer een flinke aanvoer van groeten en fruit hadden. Fijn dat er zoveel aanbod was en natuurlijk ook kopers. We hopen dat er voor 7 november ook nog veel aanbod zal zijn, alle eetbare producten zijn welkom: bloemen uit de tuin ook evenals een zelfgebakken cake, koek of taart.

Na de dienst wordt alles verkocht en de opbrengst is wederom voor Tanzania. Hierbij een ieder al vast hartelijk bedankt voor de inzet.

Groet,

Anna de Vries

## **Gemeente en Geloof**

Er komt weer een FILMAVOND! Velen van u herinneren zich ongetwijfeld de film, die in maart van dit jaar werd vertoond. De commissie Spiritualiteit en Zingeving organiseert op 20 januari a.s. een gemeenteravond in de "Ontmoeting", waarin u opnieuw kunt genieten van een prachtige film: "Conversations with God". Ook nu is er weer een nabespreking. U ontvangt in het december/januarinumnummer van "Kerknieuws" een aparte uitnodiging, waarin u meer kunt lezen over de inhoud van de film, maar wij raden u aan deze gemeenteavond nu al in uw agenda te noteren. In verband met de lengte van de film beginnen we om 19.30 uur.

## **Uitnodiging**

De commissie Spiritualiteit en Zingeving van de Protestantse Kerk in Lobith nodigt u van harte uit om de openbare lezing van prof.dr. Peter Nissen op 24 november a.s. om 20.00 uur in de Protestantse Kerk bij te wonen. Prof.dr. Nissen is dit jaar veel in het nieuws geweest omdat hij, komend uit de katholieke traditie, zich als vriend heeft aangesloten bij de Remonstrantse Broederschap.

De commissie organiseert deze lezing in het kader van een reeks activiteiten die zorgen voor gespreksstof over het geloof. Deze spraakmakende lezing wordt verzorgd vanwege het 350 jarig jubileum. De lezing heeft het thema: 'reiken naar wat ons overstijgt: spiritualiteit binnen en buiten de kerken'.

'In Nederland doen zich op het gebied van religie, zingeving en spiritualiteit ingrijpende veranderingen voor. De traditionele religieuze instituties, vooral de vroegere volkskerken, verliezen bijna allemaal aanhang; krimp en fusie zijn er de nieuwe sleutelwoorden. Ook hebben de kerken minder invloed in de samenleving en zijn veel jongeren niet meer vertrouwd met het grote verhaal van de christelijke traditie. Toch worden mensen door de ontkerkelijkheid niet in hetzelfde tempo minder religieus. Zij worden wel anders religieus. Veel mensen blijven op zoek naar bezieling en naar iets dat hen draagt en overstijgt. Zij worden ge-

raakt door ervaringen van verwondering. De grenzen tussen tradities worden daarbij poreus: religiositeit en spiritualiteit worden flexibel. Traditionele godsbeelden maken plaats voor een nieuw tasten naar het goddelijke geheim, naar Iets, naar het goddelijke dat niet 'bestaat' maar 'gebeurt'. Voor die nieuwe religiositeit worden andere bronnen dan alleen de kerkelijke aangeboord: andere religieuze tradities, maar ook de natuur, kunst, poëzie en erotiek worden (her-) ontdekt als bronnen van religiositeit. Rituelen en symbolen krijgen nieuwe betekenis, evenals de zintuigen en het lijf. De kerken hebben op het vlak van zingeving en spiritualiteit eeuwen van ervaring. Zij staan nu voor de uitdaging hun rijkdom aan ervaring ruimhartig te delen met de zinzoekers van onze tijd, binnen en buiten de kerken' (geschreven door prof.dr. Nissen). De Protestantse Kerk in Lobith doet hier actief aan mee door gespreksstof aan te dragen en discussies niet uit de weg te gaan.

De lezing is vrij toegankelijk en is voor iedereen die belangstelling heeft. Het begint om 20.00 uur in de Protestantse Kerk van Lobith en de kerk is open vanaf 19.30 uur. U kunt vragen stellen aan prof.dr. Nissen en na afloop is er gelegenheid om even na te praten onder het genot van een drankje. U mag een vrijwillige bijdrage deponeren in onze Lobithse 'collectebus'.

## Biografie

Prof. dr. Peter Nissen (1957) is hoogleraar Cultuurgeschiedenis van de religiositeit aan de Faculteit der Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceert regelmatig over thema's rond cultuur, religie en spiritualiteit, ondermeer in het tijdschrift 'Speling', waarvan hij redactielid is. Hij maakt deel uit van het theologisch elftal van het dagblad Trouw. Voor meer informatie, zie zijn website: [www.peternissen.nl](http://www.peternissen.nl)

De werkgroep Spiritualiteit en Zingeving.

## **Thomasviering**

Zaterdag 11 dec. wordt om 19 uur in de Andreaskerk te Zevenaar weer een Thomasviering gehouden. Het thema is Vuur.

Het liturgiekoor o.l.v. Lia Thijssen verleent medewerking.

De viering wordt mede voorbereid door de Amnesty werkgroep Zevenaar

Met vriendelijke groet,

namens de werkgroep Thomasvieringen De Liemers,

Henk Herstel

## Activiteiten kalender 2010

09-11-2010	Vrouwenvereniging	19:30	De Ontmoeting
17-11-2010	Inloopmiddag	14.30	De Ontmoeting
18-11-2010	Pastoraat	19.30	De Ontmoeting
25-11-2010	Moderamen	19.30	De Ontmoeting
02-12-2010	Kerkenraad	19.30	De Ontmoeting
21-12-2010	Vrouwenvereniging	19.30	De Ontmoeting

---

Uw kopij voor de volgende uitgave van kerknieuws zie ik graag tegemoet voor donderdag **16 december 2010**.  
Deze uitgave is dan weer voor december en januari 2011

---

# PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN

## **Moderamen kerkenraad**

R. van Strien	- diaken - voorzitter	(0316) 265016
T. Edink	- ouderling - scriba	(0316) 543691
W. van den Bos	- ouderling - kerkrentmeester	(0316) 547690
D. Koolmees	- diaken	(0316) 543632
B. de Jong	- diaken	(0316) 543025
Ds. M. Werkhoven	- predikant	(0316) 542230



## **Leden kerkenraad**

R. Breure	- ouderling - kerkrentmeester	(0316) 542818
L. Hensen	- ouderling - pastoraat	(0316) 248047
G. de Rijder	- ouderling - kerkrentmeester	(0316) 543492
C. Slagmeulen	- diaken	(06) 22973375
D. Slagmeulen	- diaken	(06) 22973375
A. de Vries	- ouderling - pastoraat	(0316) 542170
T. Westera	- ouderling - pastoraat	(0316) 540587

## **Kosters**

B. Derksen	- koster Lobith	(0316) 543441
G.B. Gerritsen	- koster Aerd	(0316) 527481
H. Achterkamp	- koster Aerd	(0316) 341939

## **Pastoraal Team warme deken**

Ds. M. Werkhoven	- Buitengebied	(0316) 542230
L. Tomberg	- Lobith (oud)	(0316) 541855
C. Prösch	- Lobith (nieuw)	(0316) 543483
G. de Jong	- Tolkamer	(0316) 543025
H. Scholing	- Herwen, Aerd, Pannerden	(0316) 248005

## **Ledenadministratie**

M. Prösch	(0316) 543483
-----------	---------------

---

---

## **COLOFON**

Eindredactie	: M. Prösch	(0316) 543483
Redactieadres	: Geuzenveld 3, 6915 VA, Lobith	
E-mail adres	: <a href="mailto:kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl">kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl</a>	
Internet	: <a href="http://www.pkn-rijnwaarden.nl">www.pkn-rijnwaarden.nl</a>	

Druk : Lanke - Koggel Dupliceerwerk, Didam 0316 229151

