

# VERKNIEUWS

Jaargang 33  
Uitgave November 2009

## PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN



# INFORMATIE

## PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN

- Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith
- Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14,  
6915 SV, Lobith  
tel: 0316-543691
- Pastorale zorg : Ds. Marjolein Werkhoven  
Oude Kleefsepostweg 31, 6917 BK Spijk  
**mobiel 06-29326824**  
tel: 0316-542230  
e-mail marjoleinwerkhoven@hotmail.com
- Contactadres : Mevr. T. Slagmeulen-Hubers,  
voor rouwdiensten Ravestraat 8, 6909 DV, Babberich, tel: 0316-541013
- Kerkgebouwen : Aerdt, Kerkweg 26, 6913 AK  
Lobith, Markt 15, 6915 AH
- Verenigingsgeb. : De Ontmoeting  
Markt 15, 6915 AH Lobith, tel: 0316-541282
- Bankrelaties : Protestantse gemeente van Rijnwaarden  
Rabobank 32.79.22.788
- Diaconie  
Postbank 886478 of  
Abn-Amro bank 53.43.11.822

### SCHOONMAAKDIENST KERK LOBITH

November Mw. Tannetje Westera  
Mw. Alie Bolt



# Kerkdiensten

<b>zondag 01 november</b>	<b>10:00</b>	<b>Lobith</b>
Voorganger:	Ds. Werkhoven	0316-542230
Ouderling	P. Jac van Dijk	0316-543022
Diaken	R. van Strien	0316-265016
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	H. van der Molen	0316-543009
Kindernevendienst	Kinderen in de kerk	
Collecte:	Kerk in actie Zending	
Bijzonderheden:	Dankdag / Gezinsviering	
<b>zondag 08 november</b>	<b>10:00</b>	<b>Aerdt</b>
Voorganger:	Ds. Dijk uit Duiven	0316-263739
Ouderling	L. Hensen	0316-248047
Diaken	I. Breure	0316-542818
Organist	D. Bolt	0316-541740
Autodienst	D. Bolt	0316-541740
Kindernevendienst	Kinderen in de kerk	
<b>zaterdag 14 november</b>	<b>10:30</b>	<b>Lobede</b>
Voorganger:	Drs. Bultje uit Doetinchem	0314-330255
Ouderling	H. van der Molen	0316-543009
Organist	M. Prösch	0316-543483
<b>zondag 15 november</b>	<b>10:00</b>	<b>Lobith</b>
Voorganger:	Ds. den Besten uit Zevenaar	0316-526683
Ouderling	D. Koolmees	0316-543632
Diaken	B. de Jong	0316-543025
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	H. Scholing	0316-248005
Kindernevendienst	M. van der Steen	0316-543009
<b>zondag 22 november</b>	<b>10:00</b>	<b>Lobith</b>
Voorganger:	Ds. Werkhoven	0316-542230
Ouderling	W.E. van den Bos	0316-547690
Diaken	R. van Strien	0316-265016
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	A. Slagmeulen	0316-541013
Kindernevendienst	Kinderen in de kerk	
Collecte:	Laatste zondag kerkelijk jaar	
Bijzonderheden:	Gedachtenisdienst	

<b>zondag 29 november</b>	<b>10:00</b>	<b>Aerd</b>
Voorganger:	Br. Peters uit Barneveld	0342-491990
Ouderling	P. Jac van Dijk	0316-543022
Diaken	I. Breure	0316-542818
Organist	M. Prösch	0316-543483
Autodienst	M. Tomberg	0316-541855
Kindernevendienst	Kinderen in de kerk	
Bijzonderheden:	1e Advend	

<b>zondag 29 november</b>	<b>11:30</b>	<b>Lobith</b>
Voorganger:	Ds. Werkhoven	0316-542230
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Bijzonderheden:	Verhalenboom	

<b>zondag 06 december</b>	<b>10:00</b>	<b>Lobith</b>
Voorganger:	Ds. Werkhoven	0316-542230
Ouderling	L. Hensen	0316-248047
Diaken	B. de Jong	0316-543025
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	A. de Vries	0316-542170
Kindernevendienst	S. Brouwer	0316-542667
Collecte:	Missionair werk	
Bijzonderheden:	2e Advend	

<b>zondag 13 december</b>	<b>10:00</b>	<b>Aerd</b>
Voorganger:	Ds. Dijk uit Duiven	0316-263739
Ouderling	D. Koolmees	0316-543632
Diaken	R. van Strien	0316-265016
Organist	H. Scholing	0316-248005
Autodienst	Hinno Willems	0316-542435
Kindernevendienst	Kinderen in de kerk	
Bijzonderheden:	3e Advend	

<b>zaterdag 19 december</b>	<b>10:30</b>	<b>Lobede</b>
Voorganger:	Ds. Werkhoven	0316-542230
Ouderling	D. Koolmees	0316-543632
Organist	H. Scholing	0316-248005
Bijzonderheden:	Zangdienst	



## Gemeente Berichten

### Onze zieken

De familie **Hendriks** maakt een moeilijke periode mee. Ze moeten hun boerderij in Aerdt verkopen en gaan in de Pannerd wonen. Dat is een hele verandering, zeker omdat meneer Hendriks nog ziek werd en naar het ziekenhuis in Arnhem moest. Gelukkig gaat het nu weer beter met hem. Samen zitten ze in Subenhara in Zevenaar, in twee kamers naast elkaar en wachten daar hun verhuizing naar de Pannerd af. Maar het is niet niks als je het ouderlijke huis waar je zelf ook in geboren bent moet verkopen. Als je in een verzorgingshuis moet gaan wonen terwijl je gewend was om over je erf te lopen en de zon achter je land op ziet gaan. We wensen hen veel sterkte met de aanstaande verhuizing.

Ook met de familie **Koolmees** leven we mee. Vader Koolmees moest naar het ziekenhuis vanwege een maagzweer, maar is gelukkig inmiddels weer thuis. Maar zijn kleinzoon **Jeroen**, zoon van Anka en Dirk, is nog niet helemaal beter. Jeroen is 23 en heeft de laatste jaren heel wat meegemaakt, maar hij is een sterke jonge kerel die zeker zijn weg wel zal vinden. We wensen hem en zijn familie veel geduld en liefde toe.

Mevrouw **Bulterman** van de Gildestraat is gevallen en verblijft op dit ogenblik op een topkamer in Lobede. (kamer no 217) Ze is nog onzeker hoe het verder zal gaan, maar probeert nu weer om te oefenen en op de been te blijven. We wensen haar daarbij veel doorzettingsvermogen toe.

**Lies Hensen** uit Aerdt is geopereerd aan haar achillespees. Dat is een plotselinge en pijnlijke gebeurtenis. Ze is er nog wel even zoet mee en het is niet fijn om ineens zo "ontbeend" te zijn! Veel sterkte Lies!

Ook alle andere zieken wensen we beterschap en Gods zegen toe.

### Bij de diensten

Op 1 november is het dankdag. Het ritmisch koor Babberich olv Theo Barten zal medewerking verlenen aan deze dienst. Om uw dankbaarheid te tonen kunt u iets meebrengen dat dan na de dienst verkocht zal worden. De opbrengst is voor het Tanzania project.

Op 22 nov is de laatste dienst van het kerkelijk jaar. In die dienst gedenken wij altijd de mensen van onze gemeente die in dit jaar zijn overleden. De familie wordt binnenkort door middel van een brief uitgenodigd om aanwezig te zijn. Met familieleden die dit op prijs stellen bereiden we deze dienst ook voor op 11 nov. om 20:00 in de ontmoeting.

## **Kinder en jeugdwerk**

Op 29 november is er weer een verhalenboom. Op dit moment weten we nog niet wat het thema zal zijn, maar het wordt vast weer gezellig. Via de email krijgen jullie allemaal weer een mooie uitnodiging.

ds Marjolein Werkhoven

## **Berichten van het kerkbestuur voor november 2009**

**Terugblik Startdienst** De "Startdienst" was echt een succes. De inspanningen van velen zijn niet voor niets geweest. Nogmaals bedanken wij de organisatoren: Dirk Koolmees en Ben de Jong, verder iedereen die heeft geholpen met de organisatie, de catering, afwas, spelen en bakken met de jeugd, de cakebakkers en soepkokers, dichters en Zuid-Afrika gangers voor al het lekkers en boeiends dat er te proeven, te zien en te horen was. We hadden 8 cakes en zeker zoveel pannen soep! Ook Diny en Roelie bedankt voor het verzorgen van de broodjes! Verder bedanken wij de 3 jury's om hun oordeel te geven over de beste cake, soep en gedicht. Met het uitreiken van de prijs daarvoor, had ik geen briefje nodig om de namen van de winnaar te onthouden, want 3 verschillende jury's hadden alle drie dezelfde naam als winnaar. (zonder dat ze wisten van wie de cakes en de soep was!) Coby Swager heeft alles glansrijk gewonnen! Nogmaals gefeliciteerd Coby en ik hoorde al vragen wanneer jij je eigen restaurant gaat openen!

- *Bijzondere diensten in november*

**1 november** We beginnen de novembermaand meteen met een bijzondere dienst. 1 november is de dankdag voor het gewas. We staan dan stil bij de oogst die weer binnen is, dat de gewassen het weer geweldig goed hebben gedaan en dat wij weer voldoende voorraad hebben om tot volgend jaar deze tijd te kunnen eten. De aardappeloogst is goed geweest, tomaten waren dit jaar prachtig, zoveel groenten hebben het heel goed

gedaan. De graanoogst is binnen. De maïs is ingekuuld dus hebben de koeien weer volop eten deze winter enz. Ook de notenoogst is erg goed. Wat kunnen we dankbaar zijn! Vandaar dat we weer traditiegetrouw zondag 1 november allemaal wat meenemen om aan elkaar te verkopen en de opbrengst willen we dit jaar geven aan mensen die erg dankbaar bidden voor iedere maaltijd, als er al een maaltijd is. We willen graag de opbrengst naar Tanzania sturen, deze keer willen we het geld besteden aan een oud en verschrikkelijk arm echtpaar, waarvan de maisoogst van hun kleine veldje door een kudde olifanten is vertrappt. We willen hen onderhouden tot de volgende oogst rijp is. Neemt u allemaal wat mee? Alles wat eetbaar en verkoopbaar is, is goed. Fruit, jam, groenten, taart, bloemen enz. Vergeet niet wat geld in uw portemonnee te stoppen! Verder zal dit een hele mooie dienst worden, ook al omdat het Ritmisch Koor Babberich zal optreden.

**18 november** is er gemeenteavond in Aerdt. U bent allen welkom om 19.30u. We zullen dan een belangrijke avond hebben, waar we kunnen horen en discussiëren over liturgische vernieuwing in onze kerk. We hebben een spreekster kunnen vinden van de Protestantse Kerk Nederland, dit is (voor sommigen een bekende) mevrouw Willemien Wickers. Komt allen die avond luisteren en meedenken.

**22 november** is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het Pastoraat begint al aan de voorbereidingen voor deze speciale zondag waar we onze overleden gemeenteleden gedenken.

- *Een vraag aan alle gemeenteleden*

We hebben ieder jaar erg veel moeite om een predikant te vinden voor de oudejaarsdienst op 31 december. Verder zijn er dan heel weinig kerkgangers. De kosten van zo'n dienst laten we maar even buiten beschouwing. We overwegen nu om de oudejaarsdienst af te schaffen. Er is geen besluit over genomen want wij willen eerst graag van u weten of u het afschaffen van de dienst erg bezwaarlijk vindt. Mochten er een aantal gemeenteleden zijn die tegen de afschaffing zijn, dan zal deze dienst ook dit jaar weer plaatsvinden. Wilt u dus alstublieft reageren? U kunt uw mening aan mij kwijt maar ook aan ieder van de andere kerkenraadsleden.

- *Diaconie*

Onze voorzitter Ben de Jong zullen we minimaal een half jaar moeten mis-

sen. Hij moet in Kosovo zijn werk gaan verrichten. We zullen hem wel op de hoogte houden van alles wat er in onze kerk gebeurt via de mail, maar zijn aanwezigheid moeten we missen. In januari komen er één of meerdere nieuwe diakenen bij, tot die tijd zullen Ien Breure en ik met z'n tweetjes de diaconale taken moeten vervullen.

- *Bedankje*

Wat fijn dat we regelmatig prachtige bloemen of plantencomposities zien in onze kerken! Met een duidelijke uitleg betreffende de symboliek ervan. Bijzondere diensten maar ook alle adventzondagen zullen we weer mooie composities te zien krijgen. Hartelijk bedankt Floragroep! We zijn heel blij met jullie. Ik wens u allen een mooie en gezegende novembermaand. Met vriendelijke groeten,

Rina van Strien (voorzitter kerkenraad)

## **Naar Kosovo**

Zoals wellicht de meesten van jullie wel zullen weten wordt ik in het kader van mijn werk een half jaar uitgezonden naar Kosovo. Tegen de tijd dat jullie dit lezen zit ik al daar. Ik ben namelijk op 25 oktober vanaf Schiphol vertrokken.

Voor zover ik , op het moment van schrijven, weet kom ik te wonen in Mitrovica. Dit ligt ten Noord-Westen van de hoofdstad Pristina. Naar het schijnt een minder schone stad, maar goed niet alles kan meezitten.

Ik ga daar de Kosovaarse collega's helpen bij het opzetten van de grensbewaking, iets wat wij hier in Nederland inmiddels voor een deel hebben afgeschaft. Hoe dit werk er in de praktijk gaat uitzien ?????? Geen idee!! We werken met tolken en natuurlijk met handen en voeten. Het zal wel lachen worden af en toe.

Ik ga erheen in de wintermaanden en dat betekent veel sneeuw en barre kou. Temperaturen van -20 zijn daar geen uitzonderingen. Ik hoorde van een collega die daar afgelopen winter gezeten heeft dat dan de gevoelsstemperatuur ongeveer tussen de -30 en -40 ligt. Ik zal dan waarschijnlijk mijn warme thuis wel gaan missen! ( en niet alleen vanwege de kou).

Ik kan niets beloven maar ik wil gaan proberen om af en toe een stukje te schrijven voor kerknieuws maar ben daarvoor natuurlijk aangewezen op een internetverbinding. Maar ik beloof jullie ; ik doe mijn best.

Over hoe vaak en wanneer ik eventueel thuiskom, tussentijds met verlof, bestaat nog geen duidelijkheid. Ook daarover zal ik indien mogelijk bericht doen.



Rest mij verder jullie allemaal een fijne decembermaand toe te wensen met veel warmte ( van elkaar)  
Met de vriendelijke groeten uit Kosovo

Ben de Jong

## De Finimeter

Aan de start van het nieuwe kerkelijke seizoen 2009-2010 hierbij weer een bericht van de actuele financiële situatie van onze gemeente. Deze Financiële Thermometer geeft u regelmatig de actuele stand van zaken weer over de inkomsten voor kerkbalans, toegezegde bedragen en ontvangsten. Tenslotte publiceren we ook nog de collecten.

De kerkbalans staan op dit moment op het bedrag van € 23.651,48 en inmiddels is er van de toegezegde bedragen € 16.920,56 door ons ontvangen. Totaal 174 gezinnen hebben tot dusver ons een bijdrage toegezegd. We hebben dus nog wel een weg te gaan voor we aan de beoogde € 26.000,- komen, maar we houden moed!

Voor de vakantie heeft u ook de enveloppe mogen ontvangen voor de solidariteitskas. Nieuw daarbij was dat deze nu in juni werd verzonden. Verder is nieuw dat deze is verzonden aan alle meelevende leden van onze kerk, ook als ze geen belijdende lidmaten zijn. De opbrengst is dermate goed geweest ( € 1.825,-) dat deze ruim kostendekkend is. Zoals reeds eerder vermeld wordt dat deel wat "over" is en we dus niet hoeven af te dragen gebruikt voor de financiering van het Kerknieuws. U weet inmiddels dat we dat miv 2009 gratis verstrekken voor de gemeenteleden uit Rijnwaarden.

Voor het kerknieuws krijgt u dus voortaan geen (aparte) rekening meer, een gift tbv het Kerknieuws blijft natuurlijk altijd welkom.

Tenslotte de collecteopbrengsten

Maand	Diaconie	Kerk	Uitgang, div.doelen
Augustus	€ 167,61	€ 180,31	€ 230,03
September	€ 158,95	€ 148,62	€ 184,90

Allen weer heel hartelijk dank voor uw royale bijdragen.

Het College van Kerkrentmeesters.

## **Projectkoor Kerst 2009.**

Ook dit jaar willen we weer proberen om in de kerstmorgendienst een koor te kunnen laten meewerken samengesteld uit onze eigen gemeenteleden. Ik heb bij die mensen die eerder aan een projectkoor hebben meegedaan gepolst naar hun belangstelling en deze is dermate groot dat we weer kunnen gaan starten met de repetities.

Natuurlijk is het projectkoor niet exclusief weggelegd voor hen die eerder meededen, **iedereen** is welkom! Vooralsnog is er een keuze gemaakt voor een vier-vijf liederen, twee Duitstalig -klassiek, twee Engelstalig-modern en een Nederlandstalig lied.

We gaan starten op **donderdag 5 nov. 19.00 uur**. Dit tijdstip geldt alleen voor de eerste repetitie. Vervolgens wordt er elke donderdagavond gerepeteerd tot aan de Kerst, aanvang van de overige repetities is **20.00 uur**. De repetities vinden plaats in de grote (beneden) zaal van De Ontmoeting, Markt 15 te Lobith.

Hebt u dus een beetje stem, zin om te zingen en kunt u ook overwegend alle 7 repetities bijwonen, dan bent u van harte welkom!

Ik verheug me op uw komst en op een mooie muzikale voorbereiding voor de Kersttijd.

Met muzikale groet,

Gert de Rijder

## **Van de jubileumcommissie**

In de afgelopen maand heeft de commissie zeker niet stil gezeten. Na overleg met de kerkenraad is aan Ben Janssen uit Zevenaar gevraagd, zich te bemoeien met een gedenkboek over kerkelijke gemeente (in 2011 ± 400 jaar) en over ons kerkgebouw, in 2011- 350 jaar.

Wel moet nog over enkele onderdelen van het boek gesproken worden en moeten nog diverse foto's en documenten worden verzameld. Wij gaan er van uit dat het boek ongeveer 200 pagina's zal tellen.

Ook moeten wij nog aan de slag om sponsorbijdragen te krijgen, dus alles is nog niet helemaal rond.

Wij kunnen nog niet precies zeggen wat het boek gaat kosten, maar rekent u op ongeveer 20 euro per exemplaar. Natuurlijk krijgt u nog volop de gelegenheid een boek te bestellen. Wellicht ook iets voor uw kinderen of kennissen of als verjaardag of sinterklaascadeau?

Verder heeft de commissie geprobeerd allerlei evenementen en dergelijke op een rijtje te krijgen. Wij gaan er hierbij van uit dat er maandelijks in de periode juli 2010 tot augustus 2011 (periode komt overeen met de bouw

van de kerk, 350 jaar geleden) iets wordt georganiseerd. Aan de kerkenraad is een voorstel gestuurd, dat op 5 november wordt besproken. Direct daarna wil de commissie graag aan de slag met de nadere invulling van de diverse onderdelen. Al met al zal het een heel karwei worden om alles goed en op tijd klaar en rond te krijgen. Als wij ons streven willen realiseren, dat hebben wij veel hulp van veel mensen nodig.

Wij vragen u dan ook nog een keer of u bereid bent ons te helpen bij de organisatie en uitvoering van een onderdeel van het programma. Waar wij veel mensen voor nodig hebben is bijvoorbeeld een ouderwets dorpsfeest, zoals dat vlak na de Oorlog vaak gevierd werd. Een ander voorbeeld is het inrichten van een fototentoonstelling (in en rond de kerk), een tentoonstelling van oude doopjurken en het meedoen aan een kerkdienst in de klederdracht van 1660 (zoals bij het 350 jarig bestaan van het schuttersgilde EMM is gebeurd). Graag rekenen wij op uw hulp!

Als u beschikt over oude kaarten, tekeningen en dergelijke van ons kerkgebouw, laat het ons s.v.p. weten, mogelijk bent u bereid hiervan afstand te doen of toe te staan dat er een kopie van gemaakt worden.

Volgende keer willen wij graag wat meer over het programma vertellen. De jubileumcommissie,

(Dirk Bolt, Roel Breure en Arnold Mellendijk)

## **Hallo jongens en meisjes,**

Jullie weten vast en zeker nog wel dat er in het voorjaar in onze Verhalenboom heel veel bloesems zaten. Hebben jullie zin om te zien wat daar van geworden is?

Zondag 29 november verzamelen we om 11:30 uur in de kerk. Daarna moeten we onze boom maar eens nader gaan bekijken want waarschijnlijk hangt ie nu vol vruchten.

Kom ook gezellig langs, dan kunnen we er wat lekkers van maken. Trek in ieder geval niet je allermooiste kleren want je gaat natuurlijk weer zelf aan de slag. Papa, mama, opa en/of opa zijn uiteraard ook van harte welkom, kunnen die lekker mee proeven.

Tot dan, Groetjes

Marjolein, Alice en Jolanda

# Pastoraal

## Dankbaarheid

*Ondankbaarheid is als een kanker, die wanneer ze een deel van ons karakter aantast, al de rest bederft.* (Samuel Johnson)

Op 1 nov is het dankdag. Wat is het goed om eenmaal per jaar daarbij stil te staan.

We lezen de volgende evangelietekst:

*26 En hij zei: 'Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.'* (Marcus 4)

Ook wij zijn deel van de aarde. Dat we er zijn is al een wonder. Dat we gevoed en gekleed worden, een huis hebben om in te wonen en dat er van ons gehouden wordt is het eens te meer. Ook al staan we voor ons gevoel helemaal alleen in het leven, toch wordt er voor ons gezorgd, zijn er mensen voor ons in de weer, bakt de bakker brood voor ons en schenkt God ons iedere dag weer nieuwe energie.

Hoe zit het dan met die ondankbaarheid. Houdt die ons soms het grootste deel van de dag in de greep omdat we zoveel tegenslagen moeten verwerken? Omdat het leven vaak hard is en onverschillig lijkt. Dan bidden we: Vader vergeef ons en laat er steeds weer momenten mogen komen waarin onze ogen plotseling geopend worden omdat iets moois, of iets goeds of iets echts ons hart beroert en ons in een dankbare stemming brengt. Zo ook door het volgende verhaal.

Een Oosterse wijze leermeester ging eens met 7 leerlingen een ochtendwandeling maken terwijl de dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterden dat het een lieve lust was. Bij een grote dauwdruppel liet de Oude Meester halt houden. Hij schaarde zijn leerlingen zo rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg toen welke kleur de druppel had. Rood, zei de eerste, oranje zei de tweede, geel zei de derde. De vierde zei blauw, nee indigo zei de vijfde, de zesde zei groen en de zevende zei violet. Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze er allen zeker van waren ontstond er bijna ruzie. Toen liet de oude

Meester hun enige keren van plaats wisselen en heel langzaam drong het tot hen door dat zij, ondanks de verschillen van hun waarnemingen, toch allemaal de waarheid hadden gesproken. Nadat zo enige tijd verstreken was, liet de oude

Meester hun weer hun oorspronkelijke plaats innemen. Maar omdat in die tijd de zon weer

gedraaid was, kaatsten nu weer andere kleuren terug vanaf de grote dauwdruppel.

En de grote Meester sprak: hoe u de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die u in het leven inneemt, zoals u zo-even een deel van het licht hebt gevonden en dat voor de volle waarheid aanzag. Laat uw medemens in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. U heeft alle waarheden nodig, want allen tezamen vormen zij het werkelijke spectrum van het licht als geheel, de volle waarheid. Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is slechts het dulden van andermans mening, maar wees dankbaar en blij dat er andere meningen zijn. Zolang gij zelf nog niet het volle licht kunt zien, hebt gij uw medemens als medeleerling nodig om de volle waarheid te leren kennen.

En zo kunnen wij leren ontdekken dat ondankbaarheid maar een deel van de waarheid is en nooit het laatste woord mag hebben.

ds Marjolein Werkhoven

## **THOMASVIERING IN ZEVENAAR ZATERDAG 12 dec. 19 UUR in de ANDREASKERK op de MARKT te ZEVENAAR**

Voor de laatste Thomasviering van dit jaar is als thema gekozen "Plannen" Er worden overal plannen voor gemaakt: werkplannen, studieplannen, reisplannen, bouwplannen, beleidsplannen enz. We kunnen niet zonder al die plannen. Maar wat komt er uiteindelijk allemaal van terecht?

Het eind van het jaar is een goede tijd om je af te vragen in hoeverre jouw plannen zijn uitgekomen. Veel mensen hebben goede voornemens voor het nieuwe jaar.

En heeft God een plan met ons en met de wereld? In hoeverre passen onze plannen in zijn plan? Het thema zal via muziek, liederen, beelden en gedichten worden belicht.

Het koor 'One Step Beyond' uit Zevenaar verleent medewerking. In eenvoud, verwondering, stilte en spiritualiteit, kenmerkend voor de Thomasvieringen zullen we over het thema nadenken.

Nog nooit naar een Thomasviering geweest? Kom eens kijken.  
Voor nadere informatie Parochiesecr. tel. 0316-523468

### **Welfare- Rode Kruis-Welfare**

Elke donderdagmiddag kunt U bij ons terecht !

Op donderdagmiddag 12 nov van 14.00-16.30uur hebben we onze jaarlijkse verkoop en stallen we al onze artikelen in het restaurant van Lobede uit zodat U nog wat aardigs voor de sint kunt kopen:

we hebben stevige schorten in een moderne tint—sokken—bedsokken - tafelkleden- slabs- pannelappen enz.

U kunt ook sokken op maat bestellen of een slab laten borduren met naam.

U kunt ook meedoen aan onze enveloppen- actie of U geeft wat voor het goede doel.

Dat is aanschaf van nieuw materiaal en de kosten van onze activiteiten.

Mocht U interesse hebben in onze activiteiten, dan bent U op donderdagmiddag van harte welkom !

tot ziens op 20 november

### **Activiteiten kalender 2009**

29-10-2009	Moderamen	19.30	De ontmoeting
05-10-2009	Kerkenraad	19.30	De ontmoeting
18-10-2009	Gemeenteavond	19.30	Kerk Aerdt

---

Uw kopij voor de volgende uitgave van kerknieuws zie ik graag tegemoet voor donderdag **26 november 2009**.

Dit is dan de uitgave voor December 2009 en Januari 2010

---

# PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN

## *Moderamen kerkenraad*

R. van Strien	- diaken - voorzitter	(0316) 265016
T. Edink	- ouderling - scriba	(0316) 543691
W. van den Bos	- ouderling - kerkrentmeester	(0316) 547690
D. Koolmees	- ouderling - pastoraat	(0316) 543632
B. de Jong	- diaken	(0316) 543025
Ds. M. Werkhoven	- predikant	(0316) 542230



## *Leden kerkenraad*

H.E. Breure-Rombout	- diaken	(0316) 542818
P. Jac. van Dijk	- ouderling - kerkrentmeester	(0316) 543022
L. Hensen	- ouderling - pastoraat	(0316) 248047
H. van der Molen	- ouderling - pastoraat	(0316) 543009
G. de Rijder	- ouderling - kerkrentmeester	(0316) 543492

## *Kosters*

B. Derksen	- koster Lobith	(0316) 543441
G.B. Gerritsen	- koster Aerdt	(0316) 527481
H. Achterkamp - Gerritsen	- koster Aerdt	(0316) 341939

## *Pastoraal Team warme deken*

Ds. M. Werkhoven	- Buitengebied	(0316) 542230
L. Tomberg	- Lobith (oud)	(0316) 541855
C. Prösch	- Lobith (nieuw)	(0316) 543483
G. de Jong	- Tolkamer	(0316) 543025
H. Scholing	- Herwen, Aerdt, Pannerden	(0316) 248005

## *Ledenadministratie*

M. Prösch		(0316) 543483
-----------	--	---------------

---

---

## COLOFON

Eindredactie	: M. Prösch	(0316) 543483
Redactieadres	: Geuzenveld 3, 6915 VA, Lobith	
E-mail adres	: <a href="mailto:kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl">kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl</a>	
Internet	: <a href="http://www.pkn-rijnwaarden.nl">www.pkn-rijnwaarden.nl</a>	

Druk	: Lanke - Koggel Dupliceerwerk, Didam	
	: 0316 - 229151	

## Geloven

Aan de wateren van de stilte,  
raakte hij mij zachtjes aan.  
en keek mij daar aan.  
Aan de wateren van de stilte.  
Hij sprak: "Ik heb het brood met u gedeeld,  
en laten drinken van het water,  
ten overvloed  
ik heb u van de dorst behoed.  
Gedragen heb ik u over de oneffenheden  
zodat u nimmer struikelen doet"  
Ook heb ik u open wond geheeld  
ik verhoorde u gebeden.  
Nu wil ik u dragen  
naar het pad  
daar, waar de mooiste rozen staan.  
Die mag u plukken een voor een  
en de distels, die er tussen staan, zullen door het plukken  
voor u ogen doen vergaan.  
Hier aan de wateren van de stilte.  
En gebonden, aan zijn zachte stem,  
brak de zon door de wolken.  
Een enkele zonnestraal  
verwarmde mij.  
Hier aan de wateren van de stilte.  
Ik keek om,  
en zag geen enkele voetstap staan.  
Toen moest ik wel geloven,  
van het goddelijke bestaan!

Nieske