

Kerknieuws

Jaargang 39
Uitgave september

Protestantse Gemeente
Rijnwaarden



Informatie

Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith

Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14,
6915 SV, Lobith
tel: 0316-543691
email: ***m.edink@upcmail.nl***

Predikant : ds. E. Roth tel: 0314-661814 of
mobiel 06-13599193
email ***eliseroth@kpnmail.nl***

Contactadres voor rouwdiensten : Dhr. Roel Breure 0316-542818 / 06-10555145
Dhr. Pieter v Dijk 0316-543022 / 06-10290713

Kerkgebouwen : Aerdt, Kerkweg 26, 6913 AK
Lobith, Markt 15, 6915 AH

Verenigingsgebouw : De Ontmoeting
Markt 15, 6915 AH Lobith, tel: 0316-541282

Bankrelaties : Protestantse gemeente van Rijnwaarden
Rabobank NL23RABO0327922788

Diaconie
ABN-Amro Bank NL78ABNA0534311822

Kerkdiensten

zondag 06 september 10:00 Lobith

Voorganger	Ds. ten Boom uit Didam	0316-845577
Ouderling	P. Jac van Dijk	0316-543022
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	M. Prösch	0316-543483
Autodienst	H. Willems	0316-542435

zaterdag 12 september 10:00 Lobede

Voorganger	Ds. Roth uit 's Heerenberg	0314-661814
Ouderling	L. Hensen	0316-248047
Organist	M. Prösch	0316-543483

zondag 13 september 10:00 Lobith

Voorganger	Ds. Roth uit 's Heerenberg	0314-661814
Ouderling	A. de Vries	0316-542170
Diaken	H. van Bragt	0316-241748
Organist	H. Scholing	0316-248005
Autodienst	H. van der Molen	0316-543009
Bijzonderheden	Startzondag	

zondag 20 september 10:00 Lobith

Voorganger	Ds. ten Boom uit Didam	0316-845577
Ouderling	P. Jac van Dijk	0316-543022
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	M. Prösch	0316-543483
Autodienst	M. Prösch	0316-543483

zondag 27 september 10:00 Lobith

Voorganger	Ds. Zemelink uit Aalten	0543-475525
Ouderling	L. Hensen	0316-248047
Diaken	H. van Bragt	0316-241748
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	H. Scholing	0316-248005

Zondag 04 oktober 10:00 Lobith

Voorganger	Ds. den Besten uit Zevenaar	0316-526683
Ouderling	A. de Vries	0316-542170
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	H. Scholing	0316-248005
Autodienst	M. Tomberg	0316-541855

In memoriam Tine Marie van Kempen – de Jager

*7 februari 1935 te `s-Gravenhage †10 augustus 2015 te Tolkamer

Vanuit het Friese land zijn Ed en Tine van Kempen in mei van dit jaar naar Lobede verhuisd. De aanleiding van deze grote stap is heel verdrietig. De gezondheid van beiden was zo broos dat besloten werd hun vertrouwde omgeving te verruilen voor Tolkamer. Geen onbekend gebied; dochter Cisca woont in Tolkamer. Annemarie, de oudste dochter, woont in Breda, niet helemaal naast de deur, maar toch wel aanzienlijk dichterbij dan eerst.

In Lobede werd een appartement gevonden met een prachtig uitzicht op de Rijn, waarin de maan vaak haar schijnsel laat zien. Voor Tine was dit hemellichaam heel speciaal, op de rouwkaart staat dan ook een maan afgebeeld. Het mooie van de maan is dat in de cyclus van de maan de continuïteit van het leven als een geschenk van de Schepper wordt bevestigd.

In de evangeliëlezing die tijdens de uitvaart gelezen werd, kwam die voortgang ook naar voren. In het gedeelte uit Johannes 14 waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt: Als ik niet meer op aarde ben, zul je het leven verder brengen.

Indrukwekkend was dat via een opgenomen geluidsfragment, Tine ons allemaal nog toesprak met de woorden:

Stil eens, luister goed naar wat je hoort.

Om je heen en binnenin.

Hoor je de wind, hoor je de vogels.

Misschien de regen.

Hoor je je adem.

Hoor je je hart.

Het ruisen van je bloed.

*Als je zo stil bent hoor je ze dan.
Je gedachten en je gevoel.
Nee wacht nu nog even, niet verder gaan.
De stilte brengt je dicht bij jezelf.
De stilte breekt alle lawaai dat overschreeuwt wie je mag zijn.
Want stilte is de taal van God.
Stil eens, luister....*

Bidden wij Ed, Annemarie en Rien, Cisca en Rob, kleinkinderen en allen die Tine in hun hart hebben gesloten toe, dat zij zich gedragen weten door God en de mensen om hen heen.

Ds. Elise Roth-Wijnands



De wet van het leven

In de dienst van 16 augustus j.l., las ik de Tien Geboden in een bewerking van college predikant Jos Douma. Het accent in deze bewerking ligt op het leven.

*Ik ben de HEER, uw God, ik ben de Levende.
Waar mijn leven stroomt, daar is de ware vrijheid.
Mijn geboden wijzen de weg naar het nieuwe leven.*

1e gebod:

*Leer het leven dat God u geeft,
door Hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen.*

2e gebod:

*Leer het leven dat God u geeft,
door Hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld.*

3e gebod:

*Leer het leven dat God u geeft,
door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken.*

4e gebod:

*Leer het leven dat God u geeft,
door te genieten van de rust die Hij u geeft.*

5e gebod:

*Leef het leven dat God u geeft,
door uw vader en moeder te eren als de ouders die Hij u gaf.*

6e gebod:

*Leef het leven dat God u geeft,
door in daden, woorden en gedachten uw naaste voluit te respecte-
ren.*

7e gebod:

*Leef het leven dat God u geeft,
door trouw te zijn in uw relatie en zuiver om te gaan met uw li-
chaam.*

8e gebod:

*Leef het leven dat God u geeft,
door het welzijn van uw naaste te bevorderen.*

9e gebod:

*Leef het leven dat God u geeft,
door eerlijk en oprecht over uw naaste te spreken.*

10e gebod:

*Leef het leven dat God u geeft,
door uw naaste te gunnen wat God aan hem schenkt.*

Zo ontdekt u de weg van het eeuwige leven.

En dit is het eeuwige leven:

*dat u de enige ware God kent,
en hem die door God gezonden is, Jezus Christus!*

(Johannes 17:3)

Na de dienst sprak ik met enkele gemeenteleden over deze bewerking. Het is vooral de positieve benadering van de Wet van het leven, die velen aanspreekt.

Ds. Elise Roth-Wijnands





Gemeenteberichten

Solidariteit

De bij velen welbekende bijdrage voor het Solidariteitsfonds van PKN, zal een dezer dagen weer van u gevraagd worden.

Inmiddels zijn de ruim 220 brieven geschreven en al deels bezorgd.

Deze bijdrage, moet de plaatselijk kerk verplicht afdragen aan de Grote PKN, voor allen die zijn ingeschreven in het ledenregister.

Het verzoek is dan ook aan u, om deze bijdrage keurig te betalen, zodat niet andere gemeenteleden worden opgezadeld met kosten die niet voor hen bedoeld zijn.

Wij hopen dan ook dat u binnenkort het bedrag zult overmaken zodat onze administrateur Rina van Strien het totale bedrag dan weer keurig kan overmaken naar PKN te Utrecht.

Dank voor uw medewerking.

Verhuizing

Onlangs is de heer Arie Erpeka van de Anjerstraat verhuisd naar een aanleunwoning bij Lobede.

Zijn nieuwe adres is Burgemeester Daalderopstraat 10-01, 6916 CB Tolkamer en heeft daar telefoonaansluiting onder nummer 0316-247677.

Wij wensen Arie daar een nog vele jaren fijn woongenot toe.

Vriendelijke groet,

Pieter van Dijk

College van Kerkrentmeesters

Speciale collecten in september en oktober

Naast de reguliere collecten zullen er in september en oktober twee speciale collecten worden gehouden tijdens de kerkdienst.

Zondag 13 september 2015 - Collecte Protestantse Kerk Jeugdwerk
Een gelovig leven begint meestal thuis. Als kinderen heel klein zijn, voelen zij aan wat leven met God voor hun ouders betekent.

Als ze wat groter worden, zien ze het in de keuzes die hun ouders maken en proeven ze het in het lezen uit de bijbel en het bidden. Regelmatig oogt het misschien als kleine gebaren. Maar ze zijn van grote waarde. Om (groot)ouders te helpen om hun kinderen op te voeden met geloof ontwikkelde JOP cursussen geloofsopvoeding en uitgaves zoals Moments, Geloven met Plezier en de Samenleesbijbel.

De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina's met extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar en is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in samenwerking met JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en met uitgeverij Royal Jongbloed. Met de opbrengst van de collecte kan JOP door blijven gaan met het ondersteunen van ouders, jeugdwerkers en predikanten bij het overdragen van geloof aan een nieuwe generatie.

Zondag 4 oktober 2015 Israël Israëlzondag: Ontmoeting joden en christenen
Collecte voor het werk van Kerk en Israël van de Protestantse Kerk.

Kerk en Israël steunt o.a. OJEC, het Overlegorgaan Joden en Christenen. Vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen en instellingen, komen in OJEC bijeen om van elkaar te leren en om te spreken over zaken van wederzijds belang. En dat is heel zinvol in een tijd waarin de Joodse gemeenschap telkens opgeschrikt wordt. Naast de steun aan OJEC, organiseert Kerk en Israël ontmoetingsdagen, reikt materialen aan gemeenten aan en steunt in Israël de internationale christelijke gemeenschap Nes Ammim.

We hopen op uw bijdrage te kunnen rekenen.

Namens de diaconie alvast hartelijk dank!

Henk van Bragt

Startweekend 12 &13 september

Thema: Omzien naar elkaar

Op 12 september starten we met een barbecue in de tuin bij fam. van Bragt om 16.00 uur, adres Aerdsedijk 18 in Aerdt.

Veel mensen hebben zich al opgegeven tijdens de laagdrempelige dienst in juli. Mocht je dit nog niet gedaan hebben dan kunt u zich tot 5 september inschrijven op een lijst die in de kerk ligt.

Graag een eigen klapstoeltje meenemen. Mocht je vervoer nodig hebben dan kan je dit laten weten aan Anne de Vries. vriesha@tiscali.nl of 0316-542170.

Op 13 september hebben we de startzondag in de kerk in Lobith om 10.00 uur rond het thema Omzien naar elkaar. Ds. Elise Roth zal voorgaan en verschillende gemeenteleden zullen een bijdrage leveren.

Samen gaan we naar elkaar omzien aan de start van het jaar maar de bedoeling is natuurlijk ook de rest van het jaar!

Graag tot ziens in het startweekend!!

Yvonne van Bragt

Uitnodiging

Op zaterdag 12 en zondag 13 september organiseert de werkgroep "Open Monumentendagen Rijnwaarden" de Open monumentendag. Dit jaar doen ze dat in samenwerking met Geldersch Landschap en Kasteelen. Deze stichting is eigenaar van Huize Aerdt. In en om Huize Aerdt is een programma uitgewerkt met als thema: Kunst & Ambacht. Het programma is als volgt:

Zaterdag om 12.00 uur de opening met medewerking van Geldersche Kas-teelen en onze burgemeester. Vanaf 12.30u constante bezichtiging (opgeknapt) Huize Aerdt met op de benedenverdieping Kantklossen, bor-duren, kappen plooien, archeologie, instrumentenmaker, Tiffany, info Pol-dergemaal en koningszilver. Op de bovenverdieping diverse kunstschild-ers en restaurateur. Buiten beeldhouwen door Stoni Scheurer en mis-schien ook ganzengebraad.

Om 13.00 uur presentatie schilderijen door Sander Wolterink

Om 14.00 uur presentatie Huize Aerdt door Rina van Strien

Om 14.30 uur Muziek door “Het gezelschap”

Om 15.00 uur Presentatie koningszilver en uitleg door edelsmid Pieter
Hendriks

Om 17.00 uur sluit het huis.

Zondag is hetzelfde programma van 12.00 – 17.00 uur.

Hopelijk is dit voor U te combineren met de startzaterdag of zondag.

Hartelijke groeten en tot ziens,

Rina van Strien

Inloopmiddag

Beste mensen de zomerstop is weer voorbij en gaan we weer beginnen-aan nieuw seizoen.

We hopen dat U allen deze zomer gezond en wel door bent gekomen. En daarom hopen wij U weer te ontmoeten op woensdagmiddag 16 septem-ber in de ontmoeting om 14.30 uur.

Ook voor allen die ouder zijn dan 60 jaar, zijn op deze middag van harte welkom, aarzel niet maar kom! Zodat we er weer met ons allen gezellige middagen van hopen te maken.

Groet Leis Tomberg

Terugblik van Johan Stegeman

Op 12 april mocht ik voorgaan in de kerk van Lobith. Dat deze kerk ook en vooral mijn kerk is weet U reeds. Wat U niet weet, is de emotie die dit bij mij opriep. Ik had dit wel voorzien en mijzelf erop voorbereid. Ik werd ook geholpen door een vriend/dominee die mij aanmoedigde: "Johan, jij kunt dit. Doe het met je hele professie".

Ik denk dat het me aardig gelukt is, hoewel iemand uit mijn intieme kring na afloop bekende dat ze mijn worsteling met gevoelens door had.

Tijdens die laatste dienst zaten er ook enkele van mijn zeer voorhuwelijkse vriendinnetjes verspreid in de kerkbanken en dus kon het volgende gebeuren.

Na het einde van de dienst werd de hand van de voorganger veelvuldig gedrukt. Waar dat zo uitkwam werden zoenen uitgewisseld. Maar natuurlijk kende ik veel van de bezoekers niet. Ook herkende ik niet dat kleine opdondertje van duidelijk mijn leeftijd, dat tegen mij opkeek en verwachtingsvol vroeg: "Johan, kent gij mij nog?". Met dat "Johan" had ze wel gelijk, want dat is mijn naam, maar wie was zij!?. De ervaring had mij een passend antwoord geleerd. "Natuurlijk herinner ik me dat gezicht; maar ik weet er nu even zo snel geen naam meer bij. "Coba" antwoorde ze en ter explicatie vertelde ze aan de omstanders: "Hij ontfermde zich vroeger altijd over mij".

Coba- wie in vredesnaam is Coba, over wie ik mij ooit ontfermde??

Andere bezoekers die mij ook een hand wilden geven, zodat zij naar huis konden gaan, dreven haar langzaam uit mijn beeldveld.

Pas veel later –ik zou juist naar bed gaan- kwam ze plotseling uit mijn herinnering naar boven. Coba. Natuurlijk! Coba; daar had ik verkering mee - op de kleuterschool.

Met weemoed ontroerde het mij alsnog.

Johan Stegeman

Stichting Handen Ineen voor Gambia

Beste gemeenteleden,

Zoals u waarschijnlijk al via de media vernomen heeft is ons project in Latriya, Gambia, op 14 augustus jl getroffen door een cycloon, hierdoor is grote schade ontstaan aan de medische post en de school.

In deze tijd van het jaar, regentijd in Gambia is het nu een groot probleem om patiënten en kinderen op te vangen. Malaria patiënten kunnen moeilijk geholpen worden op dit moment.

Gelukkig is er met man en macht al veel herstelwerk gedaan en zal ook de school weer opgebouwd worden.

Op www.gambia-hah.nl kunt u foto's van de schade bekijken.

Financieel gezien is dit voor de stichting ook moeilijk op te brengen. Misschien steunt u ons al, maar we willen u vragen een keer iets extra's te doen, of eenmalig ons project te steunen.

U kunt uw bijdrage storten op:

NL37ABNA0551473703 tnv St Handen Ineen voor Gambia, onder vermelding van "ramp latriya".

Heel hartelijk dank,

Tiny Edink namens

St.Handen Ineen voor Gambia, Tolkamer

Burg.Daalderopstraat 38

Ingezonden

Op zondag 26 juli ging Bram Grandia voor in de kerkdienst in Lobith en sprak daar een gebed uit dat destijds door Ds. Willem van der Zee werd geformuleerd. In het boekje "Zondags-woorden" staan meerdere gebeden van Van der Zee. Boven één daarvan staat "Voorbede voor de Wereld" en is opgesteld voor de tweede Nederlandse Kerkendag, 1992. Ik vind dit gebed zo indrukwekkend en ook zo actueel dat ik het graag aan u doorgeef.

VOORBEDE VOOR DE WERELD

Voor onze geteisterde aarde,
door God bedoeld
als een bloeiende tuin,
door toedoen van mensen
een vuilnisbelt, een wildernis,
slachtoffer van roofbouw
en van vernielzucht,-
en voor alle pogingen
het onheil te keren, en verzoening,
roepen wij omhoog:
HEER ONTFERM U

Voor brandhaarden en schroeiplekken
overal in deze wereld
waar mensen met alle geweld
elkaar naar het leven staan,
voor gewonden en gemartelden,
gevangenen en gevluchten,
mensen in haat en in angst,
en voor allen die zich inzetten
voor hulpverlening en verzoening,
roepen wij omhoog:
HEER ONTFERM U

Voor de meerderheid in onze wereld
die schromelijk tekort komt
aan wat anderen in overvloed hebben,
de miljoenen, klein en groot,
die nu vergaan van de honger,
schreeuwende aanklacht
tegen de orde van het onrecht
en voor hen die wakker zijn geroepen

en zoeken naar gerechtigheid,
roepen wij omhoog:
HEER ONTFERM U

Voor allen die te lijden hebben
onder het monster
dat in deze wereld huist
en dat vele namen draagt
antisemitisme en racisme,
angst voor vreemdelingen,
etnische zuiverheid,-
en voor allen die deze duivel afzweren
en in opstand komen,
roepen wij omhoog
HEER ONTFERM U

Voor de vrouwen in deze wereld
die met kinderen
bij uitstek het slachtoffer zijn
van geweld en uitbuiting
voor hen die niets anders kunnen dan zich schikken,-
en voor hen die zich verzetten
en een eigen bijdrage leveren
aan een rechtvaardiger wereld,
roepen wij omhoog:
HEER ONTFERM U

Voor allen in onze eigen samenleving
in de knel of aan de kant
mensen zonder baan, zonder uitzicht,
huishoudens die niet rond kunnen komen,
jongeren die geen toekomst zien,
verslaafden en ontheemden,-
en voor mensen en groepen
die geloofwaardig willen getuigen
van Gods voorkeur voor wie achterstaan,
roepen wij omhoog:
HEER ONTFERM U.

Met hartelijke groet,
Henk Scholing

Nieuws van Shehata

Beste gemeenteleden,

Als dit kerknieuws uitkomt zijn we al in Tanzania, we zijn 31 augustus vertrokken voor 3 weken en verblijven 9 dagen bij Titus en Mandomi.

We hebben 4 grote koffers vol met spullen kunnen meenemen, bijeengebracht door u allen, waarvoor we u hartelijk bedanken.

Ook de kerkgemeenschap van Hummelo, en Duiven hebben ervoor gezorgd dat we de koffers volkregen met zeer bruikbare spullen. Zeer veel brillen, zonnebrillen, oude mobieltjes, bestek, bodylotion, zonbeschermende middelen, mixers, springtouwen voor de kinderen, voetballen voor de jongens, sjaaltjes en horloges.

Ook hebben diverse leden een geldbedrag meegegeven, we zullen het daar afgeven aan Titus en Mandomi.

Echt een heel warm gebaar van u allen. en u weet dat het goed terecht komt.

Als we terug zijn zullen we u uitgebreid berichten over onze reis.

Vriendelijke dankbare groeten van
Ben en Giny, Anka en Dirk

Oproep

Wie voelt zich aangesproken om de redactie te verzorgen van het Kerknieuws? Knip en plakwerk op de computer, teksten redigeren en aankleding verzorgen. Denk aan zo'n 2 uurtjes werk per maand. Neem svp contact op met Janine Hendriks (zie colofon) voor meer informatie.

Ingezonden

Weer terug op het oude nest!!

Beste mensen,

Op 6 juni kwamen we terug in ons oude huis. Frits en de kinderen hebben hard gewerkt om het één en ander te vernieuwen. Zelf kon ik niet meehelpen, omdat ik een bacterie had opgelopen en bijna geen weerstand had.

Het werd een zware periode en een maand in Radboud UMC. Daar de ziekte terug gekomen is, krijg ik nu een lange tijd chemokuren. Dit betekent dat ik nog niet veel kan en we proberen om op de goede dagen leuke dingen te doen! Bijv. koffie bij Carlo, wat wandelen, camping en hopelijk een stukje fietsen.

Frits neemt mij alles uit handen, dat is iets om dankbaar te zijn. Zo blijft er veel om blij te zijn. Ook de rust en vertrouwen om elke dag om kracht te vragen geeft ons die rust.

Oh ja natuurlijk heel erg bedankt voor de prachtige bos bloemen die we van jullie op zondag 7 juni mochten ontvangen!!

Hartelijke Groeten

Frits en Tannetje Westera-Slotboom



Activiteitenagenda

10 september	Kerkenraad	19.30	De Ontmoeting
12 september	Open Monumentendag	12.00	Huize Aerdt
12 september	Barbecue startzondag	16.00	Fam. v. Bragt
13 september	Startzondag 'Omzien naar elkaar'	10.00	Kerk Lobith
13 september	Open Monumentendag	12.00	Huize Aerdt
13 september	Liemerse oogstdankviering	14.00	De Raayhof
16 september	Inloopmiddag	14.30	De Ontmoeting

Openluchtviering 'Oogstdank 2015'

Boeren en burgers, jong en oud en van alle gezindten heten wij van harte welkom op de jaarlijkse Liemerse oogstdankviering.

De bijeenkomst vindt plaats in de openlucht bij Boerderij-Brasserie De Raayhof van familie Peters in Pannerden. Na ontvangst met koffie volgt de oogstdankviering. Afsluitend is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn. De gastfamilie zal uitleg geven over het bedrijf.

Mocht u oogstprodukten willen brengen om de viering aan te kleden, meldt u dan aub aan bij ons (info@liemers.ltonoord.nl). Graag tot 13 september om 14.00 uur!

De Raayhof bevindt zich aan de Pannerdense Waard 14 in Pannerden.
www.deraayhof.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep oogstviering: Willie den Hartog: 0313-631905

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag tegemoet voor **donderdag 24 september**
Kerknieuws verschijnt elke eerste zondag van de maand.

PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN

Moderamen kerkenraad

R. Breure	- kerkrentmeester - voorzitter roelbreure@hetnet.nl	(0316) 542818
T. Edink	- ouderling - scriba m.edink@upcmail.nl	(0316) 543691
L. Hensen	- ouderling - pastoraat info@lieshensen.nl	(0316) 248047
D. Koolmees	- diaken dp.koolmees@telfort.nl	(0316) 543632
A. de Vries	- ouderling—pastoraat vriesha@tiscali.nl	(0316) 542170
E. Roth	- predikant eliseroth@kpnmail.nl	(0314) 661814

Leden kerkenraad

P. Jac. Van Dijk	- ouderling—kerkrentmeester pieter.jac.marian@gmail.com	(0316) 543022
D. Koolmees	- diaken	(0316) 543632
Henk van Bragt	- diaken h.vanbragt@gmail.com	
Vacature	- ouderling - pastoraat	
Vacature	- ouderling - pastoraat	

Kosters

A. Bolt	- koster Lobith	(0316) 541740
I. Breure	- koster Lobith	(0316) 542818
G.B. Gerritsen	- koster Aerdts	(0316) 527481
H. Achterkamp	- koster Aerdts	(0316) 341939

Ledenadministratie

M. Prösch	(0316) 543483
-----------	---------------

COLOFON

Eindredactie	: Janine Hendriks	(0316) 543421
Redactieadres	: Dorpsdijk 44, 6915 AE, Lobith	
E-mail adres	: kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl	
Internet	: www.pkn-rijnwaarden.nl	

Druk : Lanke-Koggel Dupliceerwerk Didam (0316) 229151

