

Kerknieuws

Jaargang 38
Uitgave september

Protestantse Gemeente
Rijnwaarden



Informatie

Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith

Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14,
6915 SV, Lobith
tel: 0316-543691
email: ***m.edink@upcmail.nl***

Predikant : ds. E. Roth tel: 0314-661814 of
mobiel 06-13599193
email ***eliseroth@kpnmail.nl***

Contactadres voor rouwdiensten : Dhr. Roel Breure 0316-542818 / 06-10555145
Dhr. Pieter v Dijk 0316-543022 / 06-10290713

Kerkgebouwen : Aerdt, Kerkweg 26, 6913 AK
Lobith, Markt 15, 6915 AH

Verenigingsgebouw : De Ontmoeting
Markt 15, 6915 AH Lobith, tel: 0316-541282

Bankrelaties : Protestantse gemeente van Rijnwaarden
Rabobank NL23RABO0327922788

Diaconie
ABN-Amro Bank NL78ABNA0534311822

Kerkdiensten

zaterdag 13 september 10:00 Lobede

Voorganger	Ds. ter Avest uit Arnhem	026-8402838
Ouderling	P. Jac van Dijk	0316-543022
Diaken		
Organist	R. Zagema	0316-542527

zondag 14 september 10:00 Babberich

Voorganger		
Ouderling	L. Hensen	0316-248047
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	M. Prösch	0316-543483
Autodienst	M. Prösch	0316-543483
Bijzonderheden	Startdienst	

zondag 21 september 10:00 Aerdt

Voorganger	Br. Peters uit Barneveld	0342-491990
Ouderling	A. de Vries	0316-542170
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	H. Scholing	0316-248005

zondag 28 september 10:00 Lobith

Voorganger	Ds. ter Avest uit Arnhem	026-8402838
Ouderling	P. Jac van Dijk	0316-543022
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	H. Scholing	0316-248005
Autodienst	M. Tomberg	0316-541855

zondag 05 oktober 10:00 Lobith

Voorganger	Ds. Bennik uit Arnhem	026-3646749
Ouderling	L. Hensen	0316-248047
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	M. Prösch	0316-543483
Autodienst	A. de Vries	0316-542170

Bericht van Ds. Roth

Of ik een stukje in kerknieuws wil schrijven. Natuurlijk, maar tegelijk valt het niet mee. Toch wil ik zelf schrijven, ook al om iedereen te danken voor de bloemen, de lieve, bemoedigende en begripvolle woorden die ik maar vooral ook mijn hele gezin mogen ontvangen.

Het is confronterend als je merkt dat je over je eigen grenzen heen bent gegaan. Als je lichaam zegt stop, nu ben je te ver gegaan. Surmenage zei de dokter tegen me, klinkt mooier dan overspannen of burn out. Voorlopig mag jij niet werken, zie eerst maar eens te ontspannen en tot rust te komen. Gun jezelf ook vooral rust. Voor mij is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Waar ik op dit moment veel kracht uit probeer te putten is het prachtige beeld uit de bijbel van God als Adelaar. Het jong lijkt in een eindeloze vrije val terecht te zijn gekomen, alle grip te hebben verloren. Maar dan vliegt de adelaar onder het jong om het op te vangen. Indrukwekkend en adembenemend, maar bovenal hoopgevend.

Ds Elise Roth-Wijnands





Gemeenteberichten

Kerk Aerdt

Het is al weer even geleden dat we wat over de kerk Aerdt hebben gemeld.

Er is de afgelopen maanden wel heel veel met elkaar gesproken maar er zit niet echt heel veel vaart in en dat komt door het feit dat er toch wel heel veel op onze weg komt dat we eerder niet voorzien hadden.

Onder andere is nog niet duidelijk of de op te richten Stichting een zogenaamde ANBI status kan krijgen. Dit moet de belastingdienst goedkeuren en dan mogen de mensen die giften aan de op te richten Stichting geven, dat bedrag bijvoorbeeld van het inkomen aftrekken, zodat het interessanter wordt om geld te geven. De Stichting op haar beurt hoeft geen belasting af te dragen. Deze status is dus heel belangrijk om de Stichting draaiende te maken en te houden. Er moet bij de verkoop overdrachtsbelasting betaald worden door de op te richten Stichting en dat is 6% van de werkelijke waarde van het gebouw. Ja en hoeveel is dat?

Er moet een taxatie gemaakt worden maar ook dat brengt ook weer kosten met zich mee. Veel van dit soort dingen moeten geregeld worden voordat de werkelijke overdracht kan plaats vinden.

De mensen die er mee bezig doen hun uiterste best maar hebben natuurlijk ook andere bezigheden en werk.

We zoeken eigenlijk iemand die al dit soort juridische zaken wil en kan regelen en pas dan kan uiteindelijk een Stichtingsakte worden opgemaakt bij de notaris waarna de overdracht kan plaats vinden.

Hebben we zo iemand die zich er voor in wil zetten? Bel even en we hebben contact met elkaar.

Jammer dat het allemaal nog niet erg vlot. We hadden al deze “beren” op de weg ook niet voorzien en hopen toch dat we die beren een keer kunnen vangen.

Pieter van Dijk, kerkrentmeester

Kerkhof Lobith

In de afgelopen jaren hebben we een of twee keer per jaar een fantastische Aktie gehad van mensen die behulpzaam waren bij het onderhoud van het kerkhof in Lobith.

Inmiddels is het weer zover dat we er een vervolg aan moeten geven. Onkruid heeft lekker gegroeid in de vochtige maand augustus zodat we weer aan de gang moeten om het geheel weer een beter aanzicht te geven. Zou u op maandag 22 september om 9.30 uur weer genegen willen zijn om ons te hulp te schieten? Beetje gereedschap meebrengen is altijd handig.

We drinken samen een kopje koffie en rond 12 uur zal het geheel er weer fraai uitzien.

Mogen we op uw komst rekenen?

Ik hoorde van Roel Breure dat hij ook weer aanwezig hoopt te zijn. Hij was jaren de animator van deze Aktie en we laten hem natuurlijk niet in de kou staan.

Pieter van Dijk, kerkrentmeester

Ziekenboeg

Tijdens een bijeenkomst van onze twee kerkrentmeesters met onze administrateur Rina van Strien waren wij getuige van de uitval van Roel. Gelukkig na maanden van krabbelen en opstaan lijkt het heel voorzichtig beter te gaan met Roel.

Ik ben geen dokter en zal er wat dat betreft ook verder niets over zeggen maar spreek de hoop uit dat het de goede weg mag blijven gaan.

Zelf heeft Roel aan de kerkenraad medegedeeld dat hij tot januari 2015 lang de lijn blijft bewegen en tot dan werkelijk niet aan het bestuur zal deel nemen.

Roel vanaf deze plaats veel sterkte en voorspoed bij het herstel. We weten dat len je daar enorm in bijstaat en wensen jullie veel sterkte.

Na de vakantie werden wij geconfronteerd met de uitval van onze predikante Elise Roth-Wijnands. We hebben haar moeten ziek melden bij de PKN. Er zijn bloemen namens de kerk gebracht en zelf bezocht ik haar eind augustus.

Het is lastig om hier te schrijven hoe of het is. Reden dat we haar gevraagd hebben om zelf wat te schrijven voor dit nummer. Duidelijk is wel dat zij dit jaar niet meer zal voorvoorgaan in de kerkdiensten en deze hebben we dan ook ingevuld met andere voorgangers.

Van hieruit willen we Elise heel veel sterkte toewensen en dat ze weer helemaal gezond mag worden, een lieve moeder voor haar dochters kan zijn en een echtgenote van haar man Hein.

Heel veel sterkte met elkaar.

namens de kerkenraad Pieter van Dijk

Waarneming

Vanwege de langdurige uitval van onze voorzitter Roel Breure mag ik als waarnemend voorzitter optreden. Graag wil ik u vragen als er dingen zijn die u bespreken wilt, kom dan met een gerust hart naar mij toe, ik zal dan kijken of er wat aan te doen is door mij cq de kerkenraad.

Aanvulling kerkenraad

In de vacatures binnen onze kerkenraad hebben we gelukkig een persoon gevonden die dit wilde opvullen.

De heer Henk van Bragt heeft zich aangemeld om de diaconie te gaan versterken.

Dat was ook heel nodig omdat Dirk Koolmees nog de enige was. En dat is niet in je eentje te doen. Heel blij zijn we dat Henk binnenkort zitting kan hebben in de kerkenraad.

Inmiddels hebben afkondigingen plaats gevonden in de kerkdienst. Dat is voorgeschreven en ook het feit dat er bezwaren kunnen worden ingediend, zo die er zouden zijn.

Deze bezwaren moeten schriftelijk en ondertekend voor 14 september worden ingediend bij de scriba met als adres Markt 15 te Lobith.

We denken al een beetje verder, en wel aan de bevestiging.

Deze zal plaatsvinden op 28 september tijdens de kerkdienst te Lobith met als voorganger Ds Jan ter Avest.

Afscheid

Zondag 31 augustus was het de laatste kerkdienst die Ds Jan Koudijs voor onze gemeente voorging. Jan heeft ongeveer 15 jaar kerkdiensten en pastorale werkzaamheden voor ons verricht en die zijn nu beëindigd. We danken Jan voor zijn inzet en gaven de bloemen uit de dienst aan hem en zijn partner mee. Wij wensen hen beiden een goede tijd toe.

Pieter van Dijk, waarnemend voorzitter

Inloopmiddag

De zomer is weer bijna voorbij en daarom willen wij U allen weer van harte uitnodigen voor de inloopmiddag op woensdag 17 september aanvang 14.30 uur in de Ontmoeting.

We hopen U daar allen weer te mogen ontmoeten.

Ook geldt deze uitnodiging voor diegene die 60 jaar en ouder is. Kom gerust een keer kijken om er samen een gezellige middag van te maken.

Met vriendelijke groeten,
Leis Tomberg

Startzondag

Elk jaar proberen wij het kerkelijk jaar op een bijzondere wijze te beginnen zodat we elkaar eens leren kennen buiten ons vertrouwde kerkgebouw. Dit jaar heeft de familie Slagmeulen zich bereid verklaard onze kerkelijke gemeenschap gastvrijheid te verlenen en wij zullen dan ook bij hun onze eerste dienst vieren. Dit zal een informeel karakter hebben mede door de afwezigheid van onze eigen dominee Elise Roth. Het leek ons niet wenselijk om voor deze samenkomst een gastpredikant uit te nodigen vandaar dat er besloten is het geheel in eigen hand te houden en met de bij ons aanwezige kennis en inzet er een prettig samenzijn van te maken.

De dienst begint om 10.00 uur waarna we koffie drinken, een kleine activiteit doen en met elkaar een lunch gebruiken waarna we om 13.30 afsluiten.

Meer en meer komt er een tijd waarbij de organisatie van activiteiten bij een te kleine groep mensen komt te liggen en wij roepen iedereen dan ook op om zich aan te melden voor een grote of kleine taak. Alles is mogelijk en iedereen heeft kwaliteiten die niet alleen onze kerk maar ook onze gemeenteleden hard kunnen gebruiken. Ook de mensen die misschien niet elke zondag of geregeld aan de diensten meedoen roepen wij op om zich actief bij ons aan te sluiten zodat wij als -weliswaar kleine- kerkgemeente een goede en hechte gemeenschap kunnen worden die ook wat voor elkaar wil betekenen

Wij hopen dat u allen aanwezig zult zijn op 14 september bij de familie Slagmeulen Ravenstraat 8 te Babberich en neem gerust eens iemand mee die niet zo vaak in de kerk komt.

Om een indruk te krijgen van het aantal personen dat we kunnen verwachten vragen wij u om uw naam op de lijst te zetten die in de kerk ligt of geef u op bij één der kerkenraadsleden.

Anna de Vries

Vrouwenvereniging "Met elkaar Voor elkaar"

Na een mooie zomer hopen we U allen weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten, op onze eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen.

Maar nu ziet onze eerste bijeenkomst er anders uit dan voorgaande jaren.

We zijn uitgenodigd door 't NUT van 't Algemeen Departement Lobith.

En deze avond is op dinsdag 14 oktober in zaal Barthen.

De aanvang is 19.30 uur. Deze avond wordt verzorgd door Bert Stienissen en Henk van Aalten. Aan de hand van oude foto's en liedjes gaan we terug in de tijd. Het belooft een hele leuke avond te worden. Neem U een portemonee mee voor een drankje.

Graag allen om 19.15 uur bij Barthen verzamelen.

We hopen U allen daar te ontmoeten.

Leis Tomberg

Ik heb een droom

Ik heb een droom, ik heb een droom
ik heb een droom diep in mijn hart
'n droom dat eens voor ons de dag
naderbij komen zal
vol liefde en vrede voor ieder hier in deze kerk en op aard.

Droom jij wel eens dat er vrede kan bestaan
dat de mensen leven voor elkaar
dat ooit rechtvaardigheid als water stroomt
en gerechtigheid voelbaar is ook in deze kerk?

Droom jij wel eens dat de oorlogen eindigen
zwaarden worden omgesmeed tot ploeg
en mensen niet meer denken aan geweld
vrede en geluk is dan genoeg?

Droom jij wel eens dat we samen met elkaar
enthousiast ons steentje bij dragen
vanuit geloof nieuw licht verkondigen
juist in tijd van nood en tegenspoed.

Ik heb een droom, ik heb een droom
Ik heb een droom diep in mijn hart
'n droom dat eens voor ons de dag
naderbij komen zal
vol liefde en vrede voor hier in deze kerk en op aard.

Namens Pastoraat

Droom niet je leven
Leef je dromen!

Stichting Helpende Handen Tanzania (SHEHATA)

Bazaar 12 oktober 2014

Op het moment dat ik dit bericht schrijf zijn de voorbereidingen in volle gang. Meer dan genoeg te doen voor 3 personen. Er moet zo ontzettend veel worden geregeld en afgesproken, maar wel heel leuk om te doen.

Huidige stand van zaken???

De spullen voor de verkoop beginnen nu aardig ruimte in te nemen in onze opslag en het mag worden gezegd; deze keer hebben we echt hele mooie spullen. Voor elk wat wils, jong of oud, man of vrouw er is echt van alles.

De afspraken met vrijwilligers, sponsors, en vooral ook met hen die belangeloos zaken regelen voor ons. Denk hierbij aan bv de Gemeente Rijnswaarden en nog vele privé personen dan stemt het je toch weer dankbaar dat iedereen dat toch weer doet.

Langzaam aan komen we op het punt dat alles definitief wordt vastgelegd en dan komen er ook de manco's aan het licht, nou ja manco's.

We zouden nog enige vrijwilligers kunnen gebruiken die een taart zouden kunnen/willen bakken. Deze taarten worden dan tijdens de bazaar verkocht bij de koffie. De vorige keer een groot succes dus willen wij dat graag herhalen. Dus wie wil er een taart bakken voor de bazaar (graag even doorgeven aan Rina, Dirk of Ben). Wij rekenen op jullie.

Mocht er onder u nog iemand zijn die nog spullen wil aanbieden voor de Bazaar; neem even contact op met 1 van ons drieën en we maken even een afspraak.

Natuurlijk zijn wij niet zo goed dat we alles kunnen regelen. Een probleem op dat gebied is het weer. Gelukkig kunnen we heel veel onder dak brengen die dag dus ook als het wat minder weer is, is een bezoekje aan de bazaar heel goed mogelijk en zeer zeker de moeite waard.

Er is geen maximum aantal bezoekers dus neem gerust uw familie, buren en/of vrienden en kennissen mee!!!

Met vriendelijke groet

Rina van Strien	rinavstrien@gmail.com	0316-265016
Dirk Koolmees	dp.koolmees@upcmail.nl	0316-543632
Ben de Jong	wbdejong@gmail.com	0316-543025



Activiteitenagenda

15-09	Werkgemeenschap predikanten	20.00	De Ontmoeting
17-09	Inloopmiddag	14.30	De Ontmoeting
22-09	Kerkhof Aktie	09.30	De Ontmoeting
06-10	Moderamen	20.00	De Ontmoeting
12-10	Bazaar		De Ontmoeting
14-10	Vrouwenvereniging	19.30	Zaal Barthen

Kom erbij & praat mee... Gelderland in actie tegen eenzaamheid

Locatie: Golden Tulip Hotel Doorwerth, Kabeljauwallee 35, 6865 BL Doorwerth

Datum: 2 oktober 2014 van 09.00 – 15.30 uur

Eenzaamheid gaat niet vanzelf over. Hoe help je jezelf en anderen hiermee om te gaan?

Omdat ieder mens verschillend is, zijn er meerdere mogelijkheden om eenzaamheid te bestrijden. Aan de hand van voorbeelden uit de Gelderse samenleving willen we met elkaar praten over welke acties we samen kunnen ondernemen.

Voor wie bedoeld?

Vrijwilligers, mantelzorgers, beleidsmedewerkers van gemeenten en instellingen, organisaties en personen die te maken hebben met eenzaamheidsproblematiek, wethouders WMO en overige geïnteresseerden.

Deelname

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voorinschrijven kan via de website: <http://www.gelderland.nl/4/programma-sociaal-profiel/Home-Kwetsbare-Groepen.html>. Uiterlijk 15 september is de sluitingsdag van de voorinschrijvingen. Er is een maximum capaciteit voor deelname en we streven naar een evenredige verdeling van de deelnemers. Hierdoor is het mogelijk dat we een wachtlijst moeten hanteren. U ontvangt een bevestigingsmail waarin uw deelname wordt toegelicht.

Meer informatie: sociaal-profiel@gelderland.nl

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag tegemoet voor **donderdag 25 september**.
Kerknieuws verschijnt elke eerste zondag van de maand.

PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN

Moderamen kerkenraad

R. Breure	- kerkrentmeester - voorzitter roelbreure@hetnet.nl	(0316) 542818
T. Edink	- ouderling - scriba m.edink@upcmail.nl	(0316) 543691
L. Hensen	- ouderling - pastoraat info@lieshensen.nl	(0316) 248047
D. Koolmees	- diaken dp.koolmees@upcmail.nl	(0316) 543632
E. Roth	- predikant eliseroth@kpnmail.nl	(0314) 661814

Leden kerkenraad

P. Jac. Van Dijk	- ouderling—kerkrentmeester pieter.jac.marian@gmail.com	(0316) 543022
D. Koolmees	- diaken	(0316) 543632
Vacature	- diaken	
Vacature	- ouderling - pastoraat	
Vacature	- ouderling - pastoraat	

Kosters

A. Bolt	- koster Lobith	(0316) 541740
I. Breure	- koster Lobith	(0316) 542818
G.B. Gerritsen	- koster Aerdts	(0316) 527481
H. Achterkamp	- koster Aerdts	(0316) 341939

Ledenadministratie

M. Prösch	(0316) 543483
-----------	---------------

COLOFON

Eindredactie	: Janine Hendriks	(0316) 543421
Redactieadres	: Dorpsdijk 44, 6915 AE, Lobith	
E-mail adres	: kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl	
Internet	: www.pkn-rijnwaarden.nl	

Druk : Lanke-Koggel Dupliceerwerk Didam (0316) 229151

