

Kerknieuws

Jaargang 39
Uitgave juli/augustus

Protestantse Gemeente
Rijnwaarden



Informatie

Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

- Postadres** : Markt 15, 6915 AH, Lobith
- Scriba** : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14,
6915 SV, Lobith
tel: 0316-543691
email: ***m.edink@upcmail.nl***
- Predikant** : ds. E. Roth tel: 0314-661814 of
mobiel 06-13599193
email ***eliseroth@kpnmail.nl***
- Contactadres voor rouwdiensten** : Dhr. Roel Breure 0316-542818 / 06-10555145
Dhr. Pieter v Dijk 0316-543022 / 06-10290713
- Kerkgebouwen** : Aerdt, Kerkweg 26, 6913 AK
Lobith, Markt 15, 6915 AH
- Verenigingsgebouw** : De Ontmoeting
Markt 15, 6915 AH Lobith, tel: 0316-541282
- Bankrelaties** : Protestantse gemeente van Rijnwaarden
Rabobank NL23RABO0327922788

Diaconie
ABN-Amro Bank NL78ABNA0534311822

Kerkdiensten

zondag 05 juli	10:00	Lobith
Voorganger	Ds. oude Kotte uit Wehl	0314-845677
Ouderling	L. Hensen	0316-248047
Diaken	H. van Bragt	0316-241748
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	P. Jac van Dijk	0316-543022

zaterdag 11 juli	10:00	Lobede
Voorganger	Ds. den Besten uit Zevenaar	0316-526683
Ouderling	A. de Vries	0316-542170
Diaken		
Organist	H. Scholing	0316-248005

zondag 12 juli	10:00	Lobith
Voorganger	Ds. ter Avest uit Arnhem	026-8402838
Ouderling	P. Jac van Dijk	0316-543022
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	M. Prösch	0316-543483
Autodienst	T. Edink	0316-543691
Bijzonderheden	Themadienst 'Samen' mmv gospelzanger	

zondag 19 juli	10:00	Aerd
Voorganger	Ds. den Besten uit Zevenaar	0316-526683
Ouderling	L. Hensen	0316-248047
Diaken	H. van Bragt	0316-241748
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	H. van der Molen	0316-543009

zondag 26 juli	10:00	Lobith
Voorganger	Ds. Grandia uit Doesburg	0313-618852
Ouderling	A. de Vries	0316-542170
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	H. Scholing	0316-248005
Autodienst	M. Prösch	0316-543483

zondag 02 augustus	10:00	Lobith
Voorganger	Ds. van Alderwegen uit Doorwerth	026-3337321
Ouderling	P. Jac van Dijk	0316-543022
Diaken	H. van Bragt	0316-241748
Organist	M. Prösch	0316-543483
Autodienst	H. Scholing	0316-248005

zaterdag 08 augustus		10:00	Lobede
Voorganger	Ds. den Besten uit Zevenaar		0316-526683
Ouderling	L. Hensen		0316-248047
Diaken			
Organist	G. de Rijder		0316-543492
zondag 09 augustus		10:00	Aerd
Voorganger	Ds. van Wingerden uit Doetinchem		0314-684511
Ouderling	A. de Vries		0316-542170
Diaken	D. Koolmees		0316-543632
Organist	H. Scholing		0316-248005
Autodienst	M. Tomberg		0316-541855
zondag 16 augustus		10:00	Lobith
Voorganger	Ds. Roth uit 's Heerenberg		0314-661814
Ouderling	P. Jac van Dijk		0316-543022
Diaken	H. van Bragt		0316-241748
Organist	M. Prösch		0316-543483
Autodienst	A. de Vries		0316-542170
zondag 23 augustus		10:00	Lobith
Voorganger	Ds. Boomsma uit Westervoort		026-3115897
Ouderling	L. Hensen		0316-248047
Diaken	D. Koolmees		0316-543632
Organist	G. de Rijder		0316-543492
Autodienst	Hinno Willems		0316-542435
zondag 30 augustus		10:00	Aerd
Voorganger	Ds. ter Avest uit Arnhem		026-8402838
Ouderling	A. de Vries		0316-542170
Diaken	H. van Bragt		0316-241748
Organist	H. Scholing		0316-248005
Autodienst	P. Jac van Dijk		0316-543022
zondag 06 september		10:00	Lobith
Voorganger	Ds. ten Boom uit Didam		0316-845577
Ouderling	P. Jac van Dijk		0316-543022
Diaken	D. Koolmees		0316-543632
Organist	M. Prösch		0316-543483
Autodienst	T. Edink		0316-543691

Onder Gods vleugelen

*Onder Gods vleugelen zijn wij veilig
Hij wil ons behoeden voor het kwade
En slaat ons steeds in Zijn liefde gade.*

*Bij God zijn we veilig en geborgen
Hij heeft het allerbeste met ons voor
En wil ons leiden op het juiste spoor.*

*Bij God zijn we veilig in Zijn armen
Hij houdt ons vast en blijft ons nabij
Wij zijn niet alleen, want Hij is erbij.*

*Bij God zijn wij veilig en vertrouwd
Hij, die hemel en aarde heeft gesticht
Houdt altijd het oog op ons gericht.*

*Bij God zijn we altijd veilig en gerust
Laten we dan maar op Hem vertrouwen
Want die keus zal ons nooit berouwen.*

Dit gedicht van Fedde Nicolai, is een gedicht dat velen zal aanspreken. Het is toepasbaar op verschillende momenten in het leven. Maar ook zo met de vakanties voor de deur, is het een geruststellende gedachte. Zowel voor de mensen die erop uittrekken, als voor de thuisblijvers. God houdt altijd het oog op ons gericht. Ik ben dankbaar dat ik in onze gemeente steeds meer kan doen. Het is fijn iedereen weer te zien, vergaderingen bij te wonen, stukjes te schrijven, diensten voor te bereiden en te houden, en huisbezoeken te doen. U zult mij dan ook steeds vaker zien. In juli zal ik in verband met vakantie niet voorgaan. Mijn eerst volgende dienst is 16 augustus. Weet dat u mij altijd kunt bellen, 06-13599193. Mijn vakantie is van maandag 13 juli tot maandag 3 augustus.

Met een hartelijke groet, *Ds Elise Roth-Wijnands*

In Memoriam
Jan Hendrik Wormgoor

*28 april 1920

†10 juni 2015

De heer Wormgoor werd geboren in Rotterdam. Zijn vader was onderwijzer in Varsseveld en trok al vroeg naar de Randstad. Hij bekwaamde zich via de HTS in de elektrotechniek en later in de werktuigbouwkunde. Zo kwam het dat hij in beide richtingen afstudeerde en dus "dubbel" ingenieur was. Hij trouwde met Gerda en samen kregen ze vier kinderen.

Ze vonden een mooie woonomgeving in Amersfoort en van daaruit kon hij aan het werk in de werktuigbouwkunde. Hij heeft altijd bij het zelfde bedrijf gewerkt dat weliswaar werd overgenomen en zo een andere naam kreeg. Zat, als het avond was, thuis nog met stapels papieren aan de huiskamertafel, om nog eens even rustig te kunnen werken.

Hij maakte elke zomer met zijn gezin een mooie reis naar zuidelijke delen van Europa. Kamperen was echt favoriet. Het waren mooie reizen, en ook ik mocht daar, als schoonzoon, verschillende keren van meegenieten.

De kinderen begonnen uit te zwermen en zo ging de oudste zoon werken in het verre buitenland. Natuurlijk gingen pa en ma erheen om te zien hoe of het daar was. Zo waren zij in Irak, en later in Bangladesh, het land dat bekend is om de enorme overstromingen. Tegenwoordig ook om de grote textiel fabrieken met erbarmelijke werkomstandigheden. Ook werd Egypte bezocht om met eigen ogen te zien hoe hun zoon en familie daar leefden. Er kwamen 6 kleinkinderen, waarvan de lezers Andrea, Wouter en Dirk-Jan misschien zullen herinneren, en nu zijn er ook al 4 achterkleinkinderen.

Jan en Gerda verhuisden ongeveer 6 jaar geleden naar Pannerden om daar in "de Pannerd" te gaan wonen, lekker dichtbij dochter Ria. Met moeder ging het berg afwaarts en zij kwam in Heukelomshof te wonen waar ook vader Wormgoor, na een kleine verbouwing, een plek kreeg.

Moeder overleed al in 2013 en vader probeerde verder te gaan met het leven. Gelukkig was Ria elke dag bij hem om even te kijken, te praten, te wandelen etc. met hem. Ook kreeg hij regelmatig bezoek van onze kerk vanuit het project de warme deken.

Maar op 9 juni bereikte ons het bericht dat het niet goed ging met vader en op 10 juni kwam het bericht dat hij was overleden. Hij mocht 95 jaar worden en dat noemen we een gezegende leeftijd. Zijn kinderen hebben gezamenlijk de crematieplechtigheid in Amersfoort voor hun rekening genomen en daar hoorden we veel over de overledene. Tijdens het condoleren kwamen de “achterhoekse” wortels naar boven, we kregen echte krentewegge bij de koffie.

Velen zullen hem missen en wij wensen allen veel sterkte toe bij het verlies van deze (schoon) vader, opa, oom, buurman, kamergenoot vriend en gemeentelid van onze kerk.

Pieter van Dijk

Namens de Protestantse Gemeente Rijnwaarden.



In Memoriam

Teunis Martinus (Teus) Korporaal

*10 maart 1954

†14 juni 2015

Teus Korporaal werd geboren in Sliedrecht en was heel lang enig kind. Toen hij 15 jaar was kwam er toch nog een zusje bij terwijl hij zelf al een puber was. Teus was na schooltijd veel te vinden bij een garagebedrijf waar hij eerst wat meekeek en later ook hielp bij reparaties e.d. Daar kwam de liefde voor het sleutelen aan motoren en dergelijke tot stand.

Hij heeft een opleiding gevolgd om bij de Marechaussee te gaan werken. In 1975 trouwde hij met Ria Peters en gingen ze wonen in Zevenaar. Omdat Teus graag wilde varen ging hij over naar de Genie die de boten gebruikte van de Marechaussee. Een werkplek in Tolkamer lag toen voor de hand. Inmiddels waren Martin en Renate geboren en verhuisde het gezin naar Tolkamer waar ze aan de Oever een woning hadden laten bouwen. Zo kon je lekker op de fiets of lopend naar het werk. Maar niet alles blijft hetzelfde. Europa werd één en grenzen verdwenen en dus ook het werk van Teus. Het werk werd dus verlegd naar de buitenzijde van Europa en Teus kreeg een plek in Dordrecht. Een weekendhuwelijk was het gevolg. Ria door de week alleen hier en Teus daar, ver van zijn gezin.

Ook was Teus een tijd lid van de kerkenraad. Het viel hem zwaar in onze gemeente, en ook het werk ver van huis maakte dat hij niet lekker in het "ouderlingenveld" kwam te zitten. Hij vond meer voldoening in zijn moestuin. Daar werd hij zelfs voorzitter van de tuinders en dan krijg je ineens te maken met dingen die je liever niet hebt. Teus had het er soms moeilijk mee dat mensen zich niet aan elkaar aanpasten en samen door het hek konden binnen gaan. Delen kon hij als de beste. Velen hebben daarvan kunnen proeven als het tijd van oogsten was. De lekkerste groentes en fruit deelde hij uit. Wie genoot niet van zijn heerlijke aardbeien?

Lichamelijk ontstaan er soms probleempjes en zo ook bij Teus. Hij was gevallen in zijn moestuin en voelde zich alles behalve lekker, maar een dokter bezoeken doe je niet zo maar.

Op vrijdag voor zijn overlijden heeft Ria er op gestaan dat hij toch naar de dokter ging. En dat gebeurde ook, maar er werd niets verontrustends gevonden. Op zaterdag ging het echt niet goed, toch wilde hij er niets van weten om “zomaar” in het weekend een dokter te bellen. De nacht was vervelend maar tegen de ochtend stond hij op en zei tegen Ria dat hij aardbeien ging plukken want die moesten er nodig af. Daar is het niet meer van gekomen. Hij viel en 112 werd gebeld. Opname in het ziekenhuis was de bedoeling. Ria gaat met haar eigen auto naar Arnhem omdat het nu eenmaal lastig is om vanuit het ziekenhuis in Arnhem weer thuis te komen. Nou tot straks, je komt toch wel, dat moeten de laatste woorden zijn geweest. Tijdens de rit naar het ziekenhuis kreeg Teus een hartstilstand. Reanimatie mocht niet meer baten, in Zevenaar is hij overleden.

Opeens was je verdwenen, We konden er niets aan doen. We hebben niet eens afscheid kunnen nemen, niet eens een zoen. De leegte die nu over is en de lege gaten zitten nu vol met gemis, doordat jij ons hebt verlaten. stond dan ook boven de rouwaankondiging. Ria belde mij zondagmorgen heel vroeg en ben dan ook direct naar haar toegegaan in het ziekenhuis. Ook kwamen daar hun (schoon) kinderen. We hebben daar samen de eerste klap van het gemis moeten aanvaarden met alle lastige gesprekken daarbij horend.

In de kerk van Lobith heeft de uitvaartdienst plaats gevonden die door dominee Elise Roth werd voorgegaan. Schoondochter Evelien heeft daar over het leven van (schoon) vader, opa en echtgenoot Teus verteld. Bij het verlaten van de kerk kreeg iedereen een aardbei, die Teus zelf gekweekt heeft en nog zou gaan plukken, aangeboden. We hebben de familie begeleid naar begraafplaats “ de Hove” waar hij zijn laatste rustplaats heeft gekregen. Op zijn kist werd voor het dalen, nog 5 rode rozen neergelegd door zijn kleinkinderen Rick, Bart, Fleur, Alieke en Rosalie. Velen zullen hem missen en wij wensen allen veel sterkte toe bij het verlies van deze echtgenoot (schoon)vader, opa, broer, schoonzoon, zwager, oom, buurman, tuin vriend en gemeentelid van onze kerk.

Pieter van Dijk

Namens de Protestantse Gemeente Rijnwaarden.

In Memoriam

Derkje Geertruida Gerharda Hendriks - Bruil

*21 augustus 1934

†19 juni 2015

Truus Hendriks werd in Doetinchem geboren. Zij heeft in haar jonge jaren de oorlog toch wel bewust meegemaakt ondanks het feit dat ze nog zo jong was en nog op de lagere school zat. Het zal ongetwijfeld heel veel met haar gedaan hebben toen zij zich vormde tot de jonge vrouw Truus die Wim Hendriks leerde kennen en met hem trouwde.

Samen hadden ze een boerderij in Aerdt en daar moet worden aangepakt. Niks gebeurd echt van zelf er moet (hard) gewerkt worden. Gewoon met de overall aan en de rode zakdoek over haar haren. Ze kregen vier kinderen Ben, Genie, Bea en Jan Willem. Soms lijkt de wereld omgedraaid en brengen ouders kinderen naar de laatste rustplaats. Truus en Wim hebben de zware taak gehad om Genie te moeten begraven evenals schoonzoon Frank.

Zonen Ben en Jan Willem hebben in de kerk terug gekeken op het leven van moeder. Zij hadden daar een heel goed gevoel bij en waren dankbaar haar als moeder te hebben gehad. Het was op de boerderij aanpakken en daar was ook de wasdag onderdeel van. De deel was op maandag van moeder Truus. Wasmachine, centrifuge en een wringer maar vooral veel water. Daar stond ze lekker te wassen en te schrobben terwijl Ben de wringer bediende. Ze maakte appeltaarten op zaterdag en dan ging de kolenkachel van de mooie kamer aan en werd er de eigen gebakken taart gegeten, bowl gedronken en spelletjes gedaan. Zo werd even vergeten dat het werken op de boerderij zwaar was. Menig keer zagen de kinderen de pareltjes op moeders voorhoofd.

De kinderen vlogen uit kleindochters kwamen. Truus heeft zes mooie meiden als kleindochters gekregen. En deze meiden hebben bij de uitvaart oma gedragen naar haar laatste rustplaats. In de dankdienst als afscheid werd door dominees Leen den Besten stilgestaan bij het leven van deze vrouw.

Ze was betrokken bij anderen, geen opsmuk, zich zelf wegcijferend nooit klagen maar wel verdriet.

10 jaar geleden ging het minder met moeder. Een rolstoel werd een goed hulpmiddel. Aanvankelijk kon ze nog samen met Wim in de Pannerd wonen maar daarna kwam voor haar de tijd dat ze in Heukelumshof kwam te wonen. Ja ze was huisgenoot van de heer Wormgoor die een week eerder is overleden. Wim vertelde mij nog dat hij daar zo fijn mee kon praten.

Aan veel mooie dingen komt een einde en zo ook aan het leven van Truus Hendriks - Bruil. Wat blijft zijn de talloze mooie herinneringen. Zo lang we haar naam blijven noemen blijft ze doorleven in ons binnenste.

Op de rouwkaart stond vermeld

Je handen hebben voor ons gewerkt, Je hart heeft voor ons geklopt, Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht, Rust nu maar uit.

Op donderdag 25 juni hebben we haar in de aarde neergelaten, achter haar zo geliefde kerk in Aerdt.

Velen zullen haar missen en wij wensen allen veel sterkte toe bij het verlies van deze (schoon)moeder, oma, kamergenoot vriendin en gemeentelid van onze kerk.

Pieter van Dijk

Namens de Protestantse Gemeente Rijnwaarden.





Gemeenteberichten

Kerkorgel

Op 22 juni werd het vernieuwde orgel in gebruik genomen

Helaas was de dhr. Martin van Heerde, van Johannes Orgelbouw, verhinderd om de officiële overdracht te verzorgen.

Dit wordt nu alsnog in het najaar gepland.

Gelukkig is er een vervanger gevonden in de persoon van Jan Kadijk, organist uit Zevenaar. Hij heeft de vernieuwde klanken van het orgel laten horen. Henk Scholing heeft uitleg gegeven over de aanpassingen.

Het is een prachtig instrument geworden voor begeleiding van de eredienst en zo mogelijk ook voor concerten.

Bevestiging

Op zondag 23 juni heeft ds Elise Roth intrede gedaan in onze gemeente.

In een volle kerk werd ze bevestigd door ds Goldschmeding.

Er was zang, muziek en cadeautjes.

De voorzitter van de kerk in Hummelo, waar Elise ook als predikant werkt, hield een toespraak en ook de voorzitter van onze gemeente, Roel Breure, heeft haar toegesproken.

Een hartelijke felicitatie en welkom voor allemaal.

Na een lange zit was er koffie met een gebakje en een glaasje.

Bij het weggaan was er gelegenheid om Elise te feliciteren.

Wij hopen en vertrouwen op een goede samenwerking en wensen elkaar Gods Zegen over ons werk.

Tiny Edink

Scriba

Zondag 21 juni Vaderdag

Op deze zondag hadden we niet de beschikking over een voorganger en is er dus besloten een dienst te maken met de gemeenteleden. Aangezien het ook vaderdag was wilden we het onderwerp vader en zoon nader beschouwen. Het thema dat gekozen is: de verloren zoon.

Dit onderwerp is door diverse gemeenteleden ieder op zijn eigen manier uitgewerkt. Zo was er buiten de schriftlezing een beschouwing over de verloren zoon door Wim van de Bosch gebaseerd op een verhaal van Nico ter Linden, Adrie Slagmeulen las een gedicht voor over dit onderwerp. Ook Henk van Bragt had beelden die de speciale band tussen een vader en een zoon liet zien op het moment dat de zoon extra steun nodig had. Otto Elshout heeft de "10 WOORDEN" gelezen. Ook de gebruikte muziek en liederen hadden allemaal een verbinding met het onderwerp. De collecte werd door Dirk Koolmees gedaan met hulp van Jan.

Pieter van Dijk verzorgde de Votum en groet en aan het eind de zegen. We hebben het idee dat het een geslaagde dienst was waarbij iedereen op zijn eigen manier een bijdrage heeft geleverd en misschien is dit een start om in toekomst nog eens een dienst te organiseren met een thema en door gemeenteleden ingevuld. Voor ideeën en suggesties houden wij ons aanbevolen.

Lies Hensen en Anna de Vries

Het pastoraat

Bootreis

Ter afsluiting van het seizoen van de inloopmiddag en dames vereniging hebben we zondag 31 mei een bootreis gehad en moesten om 12.30 uur aan boord zijn.

Er was een flinke opkomst, fijn om met elkaar samen te zijn.

De bestemming was Nijmegen helaas zijn we niet aan de wal geweest maar dat was niet erg het was aan boord ook gezellig.

Rond 17.00 uur meerden we weer af aan de kade.

De dames vereniging wenst iedereen een fijne zomer toe.
met een vriendelijke groet,

Nieske Schaper

Activiteitenagenda

2 juli	Kerkenraad	19.30	De Ontmoeting
12 juli	Themadienst 'Samen'	10.00	Kerk Lobith
6 augustus	Kerkenraad	19.30	De Ontmoeting

Thema dienst SAMEN m.m.v. GOSPELZANGER Gerald Troost

Op **zondag 12 juli om 10.00** uur zal in de PKN kerk, Markt 15 in Lobith een bijzondere dienst plaats vinden. Met inzet van een aantal jonge gemeentelieden wordt er m.m.v. ds. Jan ter Avest een start gemaakt met een reeks laagdrempelige themadiensten. Met deze diensten willen we jonge mensen en gezinnen een plek geven om elkaar te ontmoeten en het geloof samen te beleven.

Gospelzanger Gerald Troost zal tijdens de dienst verschillende bekende nummers spelen. Gerald is een veelzijdig en gewaardeerd gospelartiest uit Veenendaal. In de afgelopen jaren schreef Gerald meer dan 100 nummers en gaf honderden concerten die een breed publiek wisten te boeien. Kijk voor meer info op www.geraldtroost.nl.

We verwachten dat de bezoekers deze dienst met plezier zullen bijwonen. Iedereen is daarom van harte welkom.

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag tegemoet voor **donderdag 27 augustus**
Kerknieuws verschijnt elke eerste zondag van de maand.

PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN

Moderamen kerkenraad

R. Breure	- kerkrentmeester - voorzitter roelbreure@hetnet.nl	(0316) 542818
T. Edink	- ouderling - scriba m.edink@upcmail.nl	(0316) 543691
L. Hensen	- ouderling - pastoraat info@lieshensen.nl	(0316) 248047
D. Koolmees	- diaken dp.koolmees@telfort.nl	(0316) 543632
A. de Vries	- ouderling—pastoraat vriesha@tiscali.nl	(0316) 542170
E. Roth	- predikant eliseroth@kpnmail.nl	(0314) 661814

Leden kerkenraad

P. Jac. Van Dijk	- ouderling—kerkrentmeester pieter.jac.marian@gmail.com	(0316) 543022
D. Koolmees	- diaken	(0316) 543632
Henk van Bragt	- diaken h.vanbragt@gmail.com	
Vacature	- ouderling - pastoraat	
Vacature	- ouderling - pastoraat	

Kosters

A. Bolt	- koster Lobith	(0316) 541740
I. Breure	- koster Lobith	(0316) 542818
G.B. Gerritsen	- koster Aerdts	(0316) 527481
H. Achterkamp	- koster Aerdts	(0316) 341939

Ledenadministratie

M. Prösch	(0316) 543483
-----------	---------------

COLOFON

Eindredactie	: Janine Hendriks	(0316) 543421
Redactieadres	: Dorpsdijk 44, 6915 AE, Lobith	
E-mail adres	: kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl	
Internet	: www.pkn-rijnwaarden.nl	

Druk : Lanke-Koggel Dupliceerwerk Didam (0316) 229151

