

Kerknieuws

Jaargang 39
Uitgave mei

Protestantse Gemeente
Rijnwaarden



Informatie

Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

- Postadres** : Markt 15, 6915 AH, Lobith
- Scriba** : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14,
6915 SV, Lobith
tel: 0316-543691
email: ***m.edink@upcmail.nl***
- Predikant** : ds. E. Roth tel: 0314-661814 of
mobiel 06-13599193
email ***eliseroth@kpnmail.nl***
- Contactadres voor rouwdiensten** : Dhr. Roel Breure 0316-542818 / 06-10555145
Dhr. Pieter v Dijk 0316-543022 / 06-10290713
- Kerkgebouwen** : Aerdt, Kerkweg 26, 6913 AK
Lobith, Markt 15, 6915 AH
- Verenigingsgebouw** : De Ontmoeting
Markt 15, 6915 AH Lobith, tel: 0316-541282
- Bankrelaties** : Protestantse gemeente van Rijnwaarden
Rabobank NL23RABO0327922788
- Diaconie
ABN-Amro Bank NL78ABNA0534311822

Kerkdiensten

Zondag 3 mei

10:00

Lobith

Voorganger	Ds. Boomsma uit Westervoort	026-3115897
Ouderling	A. de Vries	0316-542170
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	Hinno Willems	0316-542435

Zaterdag 9 mei

10:00

Lobede

Voorganger	Ds. den Besten uit Zevenaar	0316-526683
Ouderling	P. Jac van Dijk	0316-543022
Diaken		
Organist	H. Scholing	0316-248005

Zondag 10 mei

10:00

Lobith

Voorganger	Ds. ter Avest uit Arnhem	026-8402838
Ouderling	L. Hensen	0316-248047
Diaken	H. van Bragt	0316-241748
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	P. Jac van Dijk	0316-543022

Zondag 17 mei

10:00

Aerdts

Voorganger	Ds. ter Avest uit Arnhem	026-8402838
Ouderling	A. de Vries	0316-542170
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	H. Scholing	0316-248005
Autodienst	T. Edink	0316-543691

Zondag 24 mei

10:00

Lobith

Voorganger	Ds. Dijk uit Duiven	0316-263739
Ouderling	P. Jac van Dijk	0316-543022
Diaken	H. van Bragt	0316-241748
Organist	M. Prösch	0316-543483
Autodienst	H. van der Molen	0316-543009
Bijzonderheden	Pinksteren	

Zondag 31 mei

10:00

Aerdts

Voorganger	Ds. Jonkman	
Ouderling	L. Hensen	0316-248047
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	M. Prösch	0316-543483

In Memoriam

Willem Jonge Vos

*21 november 1924

†24 maart 2015

De heer Jonge Vos werd geboren in Rotterdam als kind van een schippers-echtpaar die van oorsprong uit Hoogeveen kwamen maar met het schip veel in Rotterdam lagen. Ben je zo maar Rotterdammer, die toch gevoelens heeft voor het noorden van het land. In de oorlog lagen zij ook in Rotterdam toen daar het verwoestende bombardement plaats vond. De hele familie trok de stad in en het schip bleef achter. Dat was een goed besluit geweest omdat het schip werd geraakt, uitbrandde en vervolgens zonk.

Er kwam een tijd dat Wim maar eens aan het werk moest en hij werd geadviseerd om bij de Douane te gaan, en kwam zodoende in Tolkamer terecht. Daar de boel een beetje verkennend bleek daar ook een leuke jongedame te wonen, de dochter van de familie Stoll. Dat leverde een huwelijk op waaruit drie dochters Ineke, Herma en Carla werden geboren.

Met twee zwagers werd op enig moment de bunkerboot op de Rijn gestart en dit bedrijf bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds. De dochters kregen mannen en daar kwamen voor opa Wim kleinkinderen uit voort. Die kleinkinderen waren altijd welkom bij Opa en Oma en alles werd voor hen gedaan. In de tuin mocht bijna alles, daar ben je tenslotte opa en oma voor.

In mei 2011 overleed mevrouw Jonge Vos Stoll en ging het leven er anders uitzien. Verhuizing naar Lobede diende zich aan en het huis werd verkocht. Wim Jonge Vos bezocht bijna wekelijks onze kerkdienst en natuurlijk aansluitend het kopje koffie. Ook als er op de woensdagmiddag een inloopmiddag gepland stond was hij van de partij. Hij had er zienderogen plezier in. In januari van dit jaar ging het plots achteruit en konden de kerkdiensten niet meer bezocht worden.

Ook moest er in Lobede verhuisd worden naar de eerste etage. Daar kreeg hij goede verzorging van het personeel maar het bleef lastig. Op 24 maart 2015 stond de wereld als het ware stil. Een co-piloot heeft bewust gekozen om een einde aan zijn leven te maken en nam 149 onschuldige mensen mee in zijn einde. En juist op deze dag kwam ook een einde aan het leven van Willem Jonge Vos. De eerste gebeurtenis van die dag zullen velen niet vergeten en misschien kunt u daar ook ons gemeentelid Willen Jonge Vos aan koppelen.

In de kerk van Lobith heeft de uitvaartdienst plaats gevonden die door dominee Jan ter Avest werd voorgegaan. Dochter Carla heeft daar van het leven van haar vader verhaald. Vervolgens hebben wij de familie sterkte kunnen wensen in de Swaenebloem waarna in de besloten kring, later in de middag, door de familie, voor het laatst afscheid van hem werd genomen in het crematorium.

Velen zullen hem missen en wij wensen allen veel sterkte toe bij het verlies van deze vader, opa, oom, buurman, kamergenoot vriend en gemeentelid van onze kerk.

Pieter van Dijk

Namens de Protestantse Gemeente Rijnwaarden



In Memoriam

Jacobus Geerling (Co)Visser

*20 januari 1937

†15 april 2015

Co Visser werd in Westervoort geboren als 2^e kind van zijn ouders. Over zijn jeugd is weinig bekend omdat Co zich hier niet makkelijk over uit liet. Jagen op de spreuwen, in de kersenboomgaard, was wel zijn hobby en daar kon hij heel enthousiast over praten.

Na zijn schooltijd heeft hij enkele jaren bij de marechaussee gewerkt en vervolgens ging hij bij de Enka aan de slag als chemisch analist. Hij trouwde met Dinie Baerends en samen kregen ze vier kinderen, die ook weer kinderen kregen, en zo had opa 6 kleinkinderen. Het huisje naast de ouderlijke boerderij werd verlaten voor een groter huis aan de Michaelstraat in Herwen.

Op 33 jarige leeftijd openbaarde zich bij hem een ernstige geestesziekte. Er volgden onrustige jaren, waarin hij zijn leven drastisch moest aanpassen. Hierbij putte hij veel kracht uit zijn geloof en de rust die hij in de natuur kon vinden. Zijn ziekte was niet alleen zwaar voor hem, maar ook voor het hele gezin. Tot groot verdriet van allen bleek het huwelijk van Co en Dinie hier niet tegen bestand en besloten beiden elkaar vrij te laten. Dinie kwam in Lobith wonen en Co ging naar een seniorenwoning in Panerden. Daar had hij het naar zijn zin en kon vele wandelingen maken in de hem zo dierbare natuur. We hebben hem vaak opgehaald voor de wettelijke kerkdienst en was een bekende onder onze gemeenteleden.

De gezondheid ging achteruit en was er een noodgedwongen verhuizing naar het verpleeghuis "De Liemerije" in Zevenaar. Daar had hij volgens eigen zeggen de fraaiste kamer met het beste uitzicht op het park. Dat was goed geregeld aldus Co.

Een onfortuinlijke val zorgde ervoor dat zijn krachten snel afnamen en op 15 april overleed hij in Zevenaar.

Op 21 april 2015 hebben wij, na een samenkomst die geleid werd door dominee de Besten, hem begeleid naar zijn laatste rustplaats in de natuur. Een prachtige kist voorzien van veel 'veldbloemen' werd geplaatst op de natuurbegraafplaats van de Slangenburg in Doetinchem. Later zal er nog een kersenboom op deze plek geplant worden om terug te denken aan het bijzondere leven van Co Visser.

Velen zullen hem missen en wij wensen allen veel sterkte toe in het verlies van deze vader, opa, oom, buurman, vriend en lid van de Protestantse Kerk.

Pieter van Dijk

Namens de Protestantse Gemeente Rijnwaarden



Bericht van Ds. Roth

Als een vader- als een moeder

Als een vader- als een moeder
staat U in voor ons bestaan
en bent-meer dan wij vermoeden-
met ons wel en wee begaan.
U omgeeft ons met Uw zorgen,
gisteren- vandaag en morgen.
Daarvoor zeggen wij U dank,
nu en heel ons leven lang.

Als een moeder- als een vader
draagt U ons het leven door;
zelfs door schande en door schade
toont U dat U bij ons hoort.
Op al onze levenswegen
komen wij U steeds weer tegen.
Daarvoor geven wij U, Heer,
alle lof en alle eer.

De woorden zijn door ds Reinier Kleijer (hij was voor mij predikant in de protestantse gemeente van Hummelo) op de melodie van Gezang 182 gezet. Ik vind het een prachtige tekst. Vooral de regel: "en bent - meer dan wij vermoeden- met ons wel en wee begaan". Wij worden altijd omringd door de goede zorgen van God, maar we zien of ervaren dat lang niet altijd.

Laatst hoorde ik een zin die best cryptisch is, maar hoe langer je erover nadenkt steeds duidelijker wordt:
Sluit je ogen om God te kunnen zien. En open je ogen van je hart.
Eh je ogen voor God sluiten? We horen vaker: open je ogen toch eens en zie al het moois en goeds om je heen. Dan zie je hoe God met ons begaan is. Maar wat doen wij als we bidden, als we met God spreken? Dan sluiten we toch ook onze ogen, zodat we ons beter kunnen concentreren?

We keren ons naar binnen, zodat de ogen van ons hart geopend kunnen worden om God te kunnen ervaren. En ons getoond wordt dat God bij ons hoort zelfs door schade en door schande. Op al onze levenswegen komen we onze Schepper tegen.
Daarvoor zeggen wij God dank, nu en heel ons leven lang.

Ds Elise Roth Wijnands

Mensen hebben mensen nodig

Zolang God zelf niet tastbaar naast ons staat
Maar ons van hemelhoogte gadeslaat
Zendt Hij ons mensen – nooit zijn we alleen
Al schijnt soms alles donker om ons heen.

Zolang ons hart voor anderen openstaat
Ontmoet het vriendschap, waar de weg ook gaat
Een open hart, begrip, een vriendelijke woord
Het zijn de lichtjes naar de hemelpoort.

Zolang God zelf niet tastbaar naast ons staat,
Zolang Hij ons op aarde leven laat
Zolang zendt Hij ons vrienden- en misschien
Leert Hij ons daarin iets van Hem te zien?

Pasen

Soms heb je mensen nodig en het is van ongelooflijk belang dat we mensen in onze gemeente hebben die daadwerkelijk mee willen denken en vorm willen geven aan de diensten in onze kerk.

De Kerkenraad en vooral Pastoraat waren bijzonder enthousiast om te ervaren dat een aantal mensen 1^{ste} Paasmorgen, Goede Vrijdag en de Zaterdagavond vorm wilde geven op hun eigen wijze met prachtige muziek en eigentijdse teksten. Het was mooi en intens! Ook het Kruis met de vele brandende lichtjes, indrukwekkend. Dank!

Het was een goed en intens gevoel om zo met elkaar deze avonden en 1^e Paasmorgen, na een gezamenlijk ontbijt (met verse eitjes!) gemeente te zijn, daarbij ook de symbolische Paasschikking ontroerend door eenvoud, door Anna verzorgd.

Zondag 21 juni zingt een kinderkoor uit Herwen tijdens de dienst. Er is geen predikant, Pastoraat wil graag deze dienst gaan voorbereiden met mensen uit onze gemeente die mee willen denken, mee willen praten en ons een steuntje in de rug willen geven om verder te kunnen.

Donatie

Pastoraat ontving van een dame die helaas door ziekte niet meer zo vaak in de kerk kon komen een bedrag van € 50,00. Wij willen dit bedrag gaan doorgeven aan JOP (je bent jong en gelooft...) Tijdens 1^{ste} Paasdag is hiervoor gecollecteerd. Een zeer goed doel! Heel hartelijk dank!

Pastoraat

Paascyclus

Het was een andere opzet , verfrissend , vernieuwd, modern en klassiek maar de boodschap van lijden en opstanding blijft het zelfde.

Uit de vele positieve reacties mogen we concluderen dat deze vorm van Kerk zijn, ook u, aanspreekt. Wij hebben het met veel plezier voorbereid en waren blij met uw komst.

Via deze weg, willen wij allen, die hebben meegewerkt, in welke vorm dan ook, hartelijk bedanken. Alleen is zoiets nooit te realiseren en hebben we elkaar nodig. Het was naar zoveel jaren weer een uitdaging om de Paascyclus vorm te geven dus.....

De Organisatie

Kwartaalcollecten

Overzicht opbrengsten collecten, te uwer informatie.

1e kwartaal 2014	opbrengst	1e kwartaal 2015	opbrengst
januari	€ 272,26	januari	€ 257,39
februari	€ 306,02	februari	€ 254,74
maart	€ 409,21	maart	€ 284,32

Opmerking: Pasen viel in 2014 in maart, dit jaar in april.

Ieder kwartaal wil ik u een overzicht geven over de opbrengst van de collecten.

Met vriendelijke groeten,
Rina van Strien

Kerknieuws kopij aanleveren

De editie van juni verschijnt een week eerder ivm vakantie van de drukker. Wilt u er daarom zorg voor dragen voor 20 mei kopij aan te leveren?

Dank namens de redactie

Herdenking van gevallen voor onze Vrede en Vrijheid in Lobith / Tolkamer

Vrijheid geef je door: “Wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst” zo luidt dit jaar het thema dat door het landelijk 4 en 5 mei comité werd bepaald. We proberen dit thema centraal te laten staan. Ook dit jaar zullen er weer een aantal herdenkingen plaats vinden binnen de Gemeente Rijnwaarden.

Maandagavond 4 mei om 18.45 uur is er een herdenking in de Rooms katholieke kerk te Lobith.

Er wordt hier onder andere namens het gemeentebestuur gesproken. De Leo Harmonie verleent haar medewerking maar ook het ritmisch koor Parochie. Schutterij Excelsior zal eveneens deelnemen aan de herdenking. Rond half acht zal dit deel van de herdenking worden afgesloten met het leggen van een drietal bloemstukken op de begraafplaats naast de kerk. Daarna wordt als het ware de herdenking voorgezet op de begraafplaats op de Bijland.

Daar zullen rondom de graven militairen in het gelid staan als we om 20.00 uur na het spelen van de Last Post door een trompettist van drumfanfare P.C.L. de 2 minuten stilte in acht nemen. Hierna wordt er wederom namens het gemeentebestuur gesproken en zullen bloemen gelegd worden bij de acht graven. De aanwezigen kunnen hier ook bloemen leggen bij de graven.

Laten we hopen dat het ooit voor altijd Vrede mag zijn.

Op 4 mei herdenken we in Nederland allen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. We herinneren ons de periode van rechteloosheid en onvrijheid.
Vrijheid is kwetsbaar; Vrijheid maak je met elkaar!

Ook op andere plaatsen binnen onze gemeente worden herdenkingen gehouden. Na deze herdenking mogen we op 5 mei vieren dat 70 jaar geleden de vrijheid in ons land terug was.

Boottocht

Zoals U heeft kunnen lezen in het vorige kerknieuws, is er op 31 mei a.s. een boottocht, voor de vrouwenvereniging, inloop en 70 plussers.

Mocht U zich nog niet hebben opgegeven dan kan dat alsnog bij Dhr. van Bragt telf. 0316-241748.

Ook als U vervoer nodig heeft, kunt U Dhr. Van Bragt bellen.

Allen graag tot zondag 31 mei om 12.45 uur op de kade in Tolkamer.

Tot ziens!



Inloopmiddag

Onze laatste inloopmiddag van dit seizoen zal worden gehouden op woensdag 17 juni aanvang 14.30 uur in de Ontmoeting.

Groet,
Leis Tomberg

Activiteitenagenda

28 mei	Kerkenraad	20.00	De Ontmoeting
31 mei	Boottocht	12.45	Kade Tolkamer
17 juni	Inloopmiddag	14.30	De Ontmoeting

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag tegemoet voor **woensdag 20 mei (ivm vakantie drukker!)**
Kerknieuws verschijnt elke eerste zondag van de maand.

PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN

Moderamen kerkenraad

R. Breure	- kerkrentmeester - voorzitter roelbreure@hetnet.nl	(0316) 542818
T. Edink	- ouderling - scriba m.edink@upcmail.nl	(0316) 543691
L. Hensen	- ouderling - pastoraat info@lieshensen.nl	(0316) 248047
D. Koolmees	- diaken dp.koolmees@telfort.nl	(0316) 543632
A. de Vries	- ouderling—pastoraat vriesha@tiscali.nl	(0316) 542170
E. Roth	- predikant eliseroth@kpnmail.nl	(0314) 661814

Leden kerkenraad

P. Jac. Van Dijk	- ouderling—kerkrentmeester pieter.jac.marian@gmail.com	(0316) 543022
D. Koolmees	- diaken	(0316) 543632
Henk van Bragt	- diaken h.vanbragt@gmail.com	
Vacature	- ouderling - pastoraat	
Vacature	- ouderling - pastoraat	

Kosters

A. Bolt	- koster Lobith	(0316) 541740
I. Breure	- koster Lobith	(0316) 542818
G.B. Gerritsen	- koster Aerd	(0316) 527481
H. Achterkamp	- koster Aerd	(0316) 341939

Ledenadministratie

M. Prösch	(0316) 543483
-----------	---------------

COLOFON

Eindredactie	: Janine Hendriks	(0316) 543421
Redactieadres	: Dorpsdijk 44, 6915 AE, Lobith	
E-mail adres	: kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl	
Internet	: www.pkn-rijnwaarden.nl	

Druk : Lanke-Koggel Dupliceerwerk Didam (0316) 229151

Elk jaar hetzelfde
4 mei, 2 minuten stilte

ik denk even aan hoe vreselijk het moet zijn geweest
maar het is ver weg, er is niks meer aan te doen
ik denk aan de mensen die moesten vluchten
maar het is als een boek, als ik het dichtklap is het weer weg

ik denk aan hoe lang het nog duurt
de klok tikt, de seconden lopen
ik denk aan het huiswerk voor morgen
de seconden sluipen, de klok heeft alle tijd

Maar dan denk ik aan mijn gedicht,
mijn gedicht waarin ik iets zou zeggen over deze dag
En pas dit jaar voor de eerste keer
En voor de eerste keer dit jaar
Denk ik er echt over na

En ik beseft dat het wel degelijk zin heeft
Meeleven met wat er is gebeurd
Twee minuten voor de slachtoffers die vielen
Hen een plekje geven door elk jaar terug te denken