

# Kerknieuws

**Jaargang 38**  
**Uitgave mei**

**Protestantse Gemeente**  
**Rijnwaarden**



# Informatie

## Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

- Postadres** : Markt 15, 6915 AH, Lobith
- Scriba** : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14,  
6915 SV, Lobith  
tel: 0316-543691  
email: ***m.edink@upcmail.nl***
- Predikant** : ds. E. Roth tel: 0314-661814 of  
mobiel 06-13599193  
email ***eliseroth@kpnmail.nl***
- Contactadres voor rouwdiensten** : Dhr. Roel Breure 0316-542818 / 06-10555145  
Dhr. Pieter v Dijk 0316-543022 / 06-10290713
- Kerkgebouwen** : Aerdt, Kerkweg 26, 6913 AK  
Lobith, Markt 15, 6915 AH
- Verenigingsgebouw** : De Ontmoeting  
Markt 15, 6915 AH Lobith, tel: 0316-541282
- Bankrelaties** : Protestantse gemeente van Rijnwaarden  
Rabobank NL23RABO0327922788
- Diaconie  
ABN-Amro Bank 53.43.11.822

# Kerkdiensten

## **zondag 04 mei** **10:00** **Lobith**

Voorganger	Ds. Boomsma uit Westervoort	026-3115897
Ouderling	A. de Vries	0316-542170
Diaken		
Organist	M. Prösch	0316-543483
Autodienst	H. van der Molen	0316-543009

## **zaterdag 10 mei** **10:00** **Lobede**

Voorganger	Ds. Roth uit 's Heerenberg	0314-661814
Ouderling	R. Breure	0316-542818
Diaken		
Organist	R. Zagema	0316-542527

## **zondag 11 mei** **10:00** **Lobith**

Voorganger	Ds. Roth uit 's Heerenberg	0314-661814
Ouderling	P. Jac van Dijk	0316-543022
Diaken		
Organist	H. Scholing	0316-248005
Autodienst	M. Prösch	0316-543483
Bijzonderheden	Moederdag	

## **zondag 18 mei** **10:00** **Aerd**

Voorganger	Ds. van Wingerden uit Doetinchem	0314-684511
Ouderling	L. Hensen	0316-248047
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	M. Prösch	0316-543483
Autodienst	H. Scholing	0316-248005

## **zondag 25 mei** **10:00** **Lobith**

Voorganger	Ds. ter Avest uit Arnhem	026-8402838
Ouderling	A. de Vries	0316-542170
Diaken		
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	M. Tomberg	0316-541855

**zondag 01 juni**

**10:00**

**Lobith**

Voorganger	Drs. Bultje uit Doetinchem	0314-330255
Ouderling	R. Breure	0316-542818
Diaken		
Organist	H. Scholing	0316-248005
Autodienst	A. de Vries	0316-542170

### **Loflied op de sterke vrouw**

Dit lied uit het Bijbelboek Spreuken zal zondag 11 mei centraal staan.  
Het is dan immers Moederdag!

Mieke van der Steen en Janet Elshout zingen speciale liederen.

U bent allen van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.  
Na afloop van de dienst is er voor iedere kerkganger een kleine attentie....

Met een hartelijke groet,

*Ds Elise Roth-Wijnands*





## Gemeenteberichten

### Bezinningsmiddag kerkenraad

Op 12 april heeft de kerkenraad een bezinningsmiddag gehouden. Deze keer was het thema “Stilte” dit aansluitend op het thema van de 40 dagen tijd van de landelijke PKN. We kwamen om 15.00 uur bij elkaar in het tuinhuisje van de fam. Willems aan de Polderdijk. Na koffie en thee opende ds Elise Roth de bijeenkomst.

Aan elk kerkenraadslid was gevraagd iets te zeggen over dit onderwerp, het kon zijn aan de hand van een foto, gedicht of een bijzondere ervaring. Er kwamen uiteenlopende persoonlijke zaken aan de orde, een foto die stil maakt, de natuur waar je stil van wordt, ellende op de wereld, stilte die heelt, beangstigende stilte tussen mensen die elkaar niets meer te zeggen hebben.

De middag werd om 17.30 uur afgesloten. Hierna wandelden we een stuk in “stilte” over de dijk richting Herwen om daarna in groepjes verder te gaan over de Bijland naar restaurant de Swaenebloem. Hier sloten de partners aan en is er genoten van een heerlijk diner.

Gedicht “Stilte”:

De stilte oordeelt niet  
Zij stelt geen vragen  
In haar zijn geen verlangens  
Zij kent geen dwang

De stilte vraagt niet  
Zij stelt geen doel  
In haar is geen morgen  
Zij kent geen wil

De stilte heeft geen oorzaak  
Zij kent geen angst  
In haar is geen verleden  
Zij stelt geen eisen

De stilte is niet van mij  
Zij kent geen bezit  
In haar zijn geen zorgen  
In ieders hart ligt zij verborgen.

Verderop in Kerknieuws leest u de bijdrage van een van de kerkenraadsleden over dit onderwerp.

### **Kerkdiensten Aerd**

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 24 april jl besloten dat de diensten in Aerd vanaf mei as op de 3<sup>e</sup> zondag van de maand gehouden worden. Dit is om praktische redenen ivm de oppas.

### **Kerknieuws**

De uitgave van juni as zal ivm de vakantie van de drukker doorlopen tot 1<sup>e</sup> week juli. Daarna wordt weer een juli/augustus nummer uitgebracht.

### **Verslag kerkenraadsvergadering 24 april 2014**

De kerkenraad was voltallig aanwezig.  
Op deze avond werd de bezinning verzorgd door ds Elise Roth.

In de vergadering werden de notulen van de visitatiecommissie behandeld. Hieruit kwamen aandachtspunten voor de kerkenraad naar voren, deze zullen op de volgende vergaderingen worden besproken. Belangrijk punt is het opnieuw opstellen van beleidsplannen, en begeleiding van nieuwe ambtsdragers.

Het predikantenbord in de hal zal bijgewerkt worden.

De website van de gemeente is minimaal en wordt niet goed bijgewerkt, dit zal tzt weer opgepakt worden.

De predikant doet verslag van haar werkzaamheden, het is soms moeilijk om de uren goed af te stemmen. Ivm hiermee worden de vergaderingen van moderamen en kerkenraad al op dezelfde dag gehouden.

Op dit moment is er maar 1 ambtsdrager diaconie meer, indien nodig zal er door de aanwezige ouderlingen de dienst van diaconie overgenomen worden.

De lopende zaken worden dit jaar nog wel verzorgd door Dimitri en Corien Slagmeulen.

Bij diaconie komen verzoeken voor ondersteuning binnen, deze worden beoordeeld en eventueel toegekend. Bij structurele problemen wordt verwezen naar de gemeente Rijnwaarden.

De aktie Kerkbalans heeft tot nu toe nog niet alle bijdragen ontvangen. De kerkrentmeesters hopen dat de betalingen wel doorlopen.

De bezinningsdag van de kerkenraad op 12 april jl was perfect georganiseerd, elders leest u hierover een kort verslag.

Namens de kerkenraad  
*Tiny Edink, scriba*

## Ingezonden

Lieve mensen,

Het is nu 3 maanden geleden, dat ik hoorde dat ik ziek was.

Er volgde een operatie en nu ben ik begonnen met de eerste chemokuur, er volgen er nog vijf.

Na een mindere week sterk ik nu weer aan.

Vanaf het begin hebben jullie mij gesteund met medeleven.

Kaarten, mails, telefoontjes en bloemen.

Er wordt gebeden en zelfs kaarsjes voor me aan gestoken!

We zijn dankbaar voor al die aandacht .

"Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand"

Er is nog onzekerheid, maar wat gisteren was weten we, vandaag leven we, morgen vertrouwen we op Hem.

De hele natuur laat ons het nieuwe leven zien, met Pasen gaat Jezus ons daar in voor.

Lieve groeten

*Tannetje*

## Bijeenkomst Heemkundekring Rijnwaarden

De Heemkundekring Rijnwaarden organiseert op **donderdagavond 1 mei a.s.** in het Gildehuis in Lobith (Dorpsdijk 16) een openbare en kosteloze bijeenkomst, tijdens welke het boek ``Wij zijn hier maar alleen`` over de geschiedenis van de joodse familie Northeimer uit Tolkamer gepresenteerd zal worden. Het rijk geïllustreerde boek is geschreven door burgemeester Mark Slinkman.



De schrijver zal tijdens deze avond een voordracht houden over de inhoud van het boek, en daarna zelf de eerste exemplaren van het boek aanbieden aan de Commissaris van de Koning in Gelderland, dhr. C. Cornielje, alsook aan twee nabestaanden van de familie Northeimer. Vanaf **19.00 uur** bent u van harte welkom. Om **19.30 uur** zal het programma aanvangen. Aan het boek werkten vele dorpsgenoten mee.

In verband met de planning en catering wordt u gevraagd zich aan te melden via email [mariasnip1@live.nl](mailto:mariasnip1@live.nl) of telefonisch bij Maria Snip-Janssen, secretaris van de Heemkundekring (0316-543203).

## **Boottocht**

### **Deze informatie is voor de vrouwenvereniging, de inloop en de 70+.**

Even eerst iets voor de 70+, omdat wij een boottocht hebben georganiseerd en er nog plaatsen beschikbaar zijn, kunnen er dus nog mensen mee.

Mocht U hiervoor belangstelling hebben dan graag even contact opnemen met Leis Tomberg tel. 541855. E-mail adres [m.tomberg@chello.nl](mailto:m.tomberg@chello.nl)

De boottocht wordt gehouden op **Dinsdag 20 Mei a.s.**

Wij moeten om **13.30 uur op de kade zijn**. We gaan met "De Graaf van Byland". Om 14.00 uur varen we naar Arnhem, we blijven steeds aan boord. We zijn rond 17.00 uur weer terug.

We krijgen aan boord een kop thee of koffie met een plakje cake en een hapje en een drankje. Dit zit bij de prijs inbegrepen.

Deze kosten worden betaald door de Diaconie.

Mochten we verder iets willen gebruiken dan komt dit voor eigen rekening, want het is mogelijk om nog verder wat te eten en te drinken aan boord.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd nog even contact opnemen met Leis Tomberg.

## Vrouwenvereniging " Met Elkaar Voor Elkaar".

Onze bijeenkomst van april stond in teken van het Pasen.

Daarbij hebben we stil gestaan bij het Lijden en Opstanding van onze Heer.

Hierna zijn we aan het knutselen gegaan en hebben paasbloemetjes gemaakt.

Aan het eind van deze avond las Mevr. Rispens een gedicht voor, wat voor Nieske en ondergetekende was, om ons te bedanken voor wat we de afgelopen tijd hebben gedaan voor de vereniging en daarbij ontvingen we een kadobon.

Ik wil, natuurlijk ook namens Nieske, jullie allemaal daarvoor nog hartelijk bedanken. Maar ook jullie allemaal bedankt voor de fijne samenwerking, want zonder jullie was dit ook allemaal niet gelukt.

We gaan ons seizoen besluiten met een boottocht.

Hierover verdere informatie zie elders in dit blad.

We wensen jullie allemaal een mooie zomer toe en hopen dat we jullie in het nieuwe seizoen weer gezond en wel te mogen begroeten.

Met vriendelijke Groet,

*Leis Tomberg*

## Spiritueel Café zondag 18 mei

In aansluiting op de lezing van René Kok van november vorig jaar over het thema "**De Tien Geboden**" willen we nu graag wat dieper ingaan op het ontstaan van de "Tien Woorden" en de betekenis daarvan in de tijd dat ze zijn opgesteld en welke zeggingskracht ze nog hebben in onze moderne tijd. Zijn ze nog van invloed op de manier waarvoor ze bedoeld zijn: eerbied voor de naam van God, het respect voor onze naaste en de richtlijnen voor een zorgvuldige samenleving.

Om daarover wat meer inzicht te krijgen hebben wij de bij ons bekende **Jan ter Avest** uitgenodigd om vanuit zijn professie en ervaringen zijn licht te laten schijnen over dit onderwerp. Wij zijn blij dat hij spontaan heeft

toegezegd om op die zondagavond naar Lobith te komen. Vanzelfsprekend is er alle gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen.

Graag nodigen wij u uit om op **18 mei a.s. om 19.30 uur de lezing in de "Ontmoeting" bij te wonen.**

U bent van harte welkom vanaf 19.15 uur voor koffie of thee.

Namens de commissie Spiritualiteit en Zingeving,  
*Henk Scholing*

### **Ingezonden**

Beste gemeenteleden, via deze weg enige toelichting op ons vertrek;

Wij waren al langere tijd aan het nadenken over 'wat te doen'. Hoewel we onze functie met plezier en voldoening hebben vormgegeven, weegt de toekomst van onze kinderen toch zwaarder. Dit is dan ook de belangrijkste motivatie geweest om deze beslissing te maken!

Het is geweldig om te zien met hoeveel plezier de kids mee gaan en bijv. kindernevendienst ervaren! En, hoe kan het ook anders, dat we bekenden tegenkomen! Dit is voor ons een bevestiging dat we er goed aan hebben gedaan, al zijn we er ons van bewust dat het er zo voor de Kerkenraad niet makkelijker op wordt! We hopen dan ook van harte dat er snel mensen bij komen om ook hùn steentje bij te dragen!

Achter de schermen zullen wij de rest van dit jaar de financiën van de Diaconie nog verzorgen, om vervolgens een en ander zo goed mogelijk over te dragen, aan hopelijk een nieuwe penningmeester!

Dank dat wij het vertrouwen hebben gekregen en deze functie voor u mochten invullen!

Wij wensen u het allerbeste! Met vriendelijke groeten,  
*Dimitri en Corien Slagmeulen*

## Stilte als uitdaging

Verleden week kregen wij de opdracht “Stilte” mee. Stil zijn. Rust. Met de komende lijdensweken en aansluitend de Paasdagen en over een paar maanden de vakantie een heel actueel thema. Het is typerend voor de tijd waarin we leven, stilte voor een moment, een ogenblik. Maar dan moet het ook weer over zijn of kunnen we er echt wat mee doen?, toch geloof ik en ervaar dat ook (maar veel te weinig) dat de **stiltemomenten** in ons leven heel belangrijk zijn.

Stilte. Probeer eens een plek te vinden waar 't echt stil is, dat zal niet meevallen. En dat is tekenend voor onze tijd. Je zou er haast voor op vakantie moeten, hoog in de bergen, daar vind je 't nog echt stil. Een tijdje terug las ik dat er sinds kort in Amsterdam een stiltemuseum is, het is een plek waar uitingen van stilte, in literatuur, beeldende kunst, theater en muziek worden verzameld. Dat museum kwam er omdat de directeur zich realiseerde dat stilte een zeldzaam verschijnsel is geworden in onze cultuur. En zeldzame zaken, die bewaren we in musea, dus stilte een zeldzaamheid.

Vreemd eigenlijk, we hebben veel vrije tijd, meer vrije tijd dan ooit maar het tegenstrijdige is dat er tevens minder stilte, minder rust is dan ooit. Zo wordt ons leven op allerlei manieren ingevuld, opgevuld. Je kunt er voor zorgen dat er geen enkel stil en leeg moment in je dag is. Zo groot is het aanbod op de dag in te vullen.

De grote vraag is alleen; worden we er gelukkiger van? Van dat wegvallen van die stilte? Hebben we hiermee de oplossing gevonden waarmee we de leegte kunnen vermijden? En hoe beleven, ervaren we dat als mensen? Hoe ervaren wij het wegvallen van veel stilte? Brengt dit ons dichterbij onszelf, bij elkaar, bij God? Waar ervaren we God nog in al dat lawaai? Waar ervaren we nog iets van onszelf, van wat leeft in onze eigen ziel te midden van alles wat ons afleidt? Een schrijfster zei eens, “waar de stilte sterft, daar sterft de ziel”. Daar verdwijnt het leven, de dynamiek, de scheppingsdrang, Ik denk dat dat waar is.

Ik ervaar ook nu een positieve lijn - dat er steeds meer mensen zijn die de oppervlakkigheid niet meer verdragen maar die met hun hele ziel verlangen naar verdieping, naar zin. De gastenverblijven van kloosters zijn momenteel voortdurend bezet, mensen zoeken de stilte als een weg naar

binnen, een weg om de Stem van God weer te horen.

Wat doen we daarmee? Met ons verlangen naar verdieping? Zoeken ook wij de stilte meer en meer? Of zien we de waarde van de stilte nog niet zo in?

Stilte is in eerste instantie altijd confrontatie. Je kunt de dissonanten in je bestaan dan niet meer ontvluchten. Dat is best bedreigend, zeker als je gewend bent om de weg naar buiten te gaan, om alsmear de drukte de afleiding de verstrooiing te zoeken. Om zo de stem van je eigen hart te vergeten. Stil zijn is soms eng. Denk maar eens aan de 2 minuten stilte bij doden herdenking na 1 minuut gaan mensen al schuifelen en kuchen. Want stilte betekent niet per definitief altijd dreiging.

Wat het uiteindelijk wel betekent? Dat is denk ik alleen maar winst. Want stil-zijn is uiteindelijk goed, zo genezend.

Stilte een schaars artikel in ons bestaan. Maar juist daarom een des te grotere uitdaging voor ons om in ons persoonlijke bestaan en ook in ons gemeenschapsleven de stilte te blijven zoeken als iets dat er gewoon bij hoort. Omdat dat broodnodig is. Dat vereist wel discipline. Ik merk dat ik het zelf nog steeds moeilijk vind om me aan de drukte van het bestaan te onttrekken en om niet een speelbal te worden van al het aanbod. Je moet 't dus wel echt willen organiseren, thuis en met elkaar in de kerk. Er tijd en ruimte voor zoeken: een stil rustig hoekje, een brandende kaars, een opengeslagen boek, een bijbel..

Als je die stilte gaat oefenen en een vast onderdeel laat zijn van je bestaan van alledag, dan wil je 't op een gegeven moment niet meer kwijt. Waar je thuis komt, waar je weer een beetje weet wie je bent, wie je mag zijn voor jezelf, voor elkaar, voor God. De waarde van het leven kan dan weer aan het licht komen.

En daarom zou ik eigenlijk eens willen voorstellen, dat wij bij al onze activiteiten in het komend seizoen momenten zullen zoeken om stil te worden. Ik denk dat bij velen van ons, levend in een druk bestaan, die behoefte ook leeft. Laten we daar dan werk van maken. Van de stilte. Om zo plaats te maken, te luisteren voor waar het eigenlijk om gaat wat echt belangrijk is voor mij - voor ons. **Laten we proberen om nu 5 minuten ook stil te zijn, en kijken wat dat met ons doet.**

*Lies*

## Activiteitenagenda

18-5-2014	Spiritueel Café	19.30	Ontmoeting
20-5-2014	Boottocht (70+, vr.ver. & inloop)	13.30	Kade Tolkamer

## Thomasviering

### Zaterdag 17 mei, 19 uur in de Andreaskerk op de Markt te Zevenaar

In 2014 worden er een drietal Thomasvieringen gehouden.  
De tweede viering van dit seizoen op zaterdag 17 mei a.s. heeft als thema  
"Mensen als Maria".

Middels teksten, muziek en liederen willen we in deze viering nadenken over wie en wat ons inspireert. Wie is voor ons een steun en toeverlaat, bij wie vinden we een luisterend oor?

De viering is voorbereid door de werkgroep Thomasvieringen De Liemers.  
Aan deze viering wordt medewerking verleend door het koor 'In Between' uit Groessen.

Thomasvieringen kenmerken zich door eenvoud, verwondering, stilte en spiritualiteit. De vieringen zijn laagdrempelig en ook zeker geschikt voor jongeren.

De vieringen zijn gericht op belangstellenden uit De Liemers en wijde omtrek.  
Wees welkom, voor de eerste of de zoveelste keer!

Het wordt vast weer een inspirerende viering.

---

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag  
tegemoet voor **donderdag 22 mei**  
Kerknieuws verschijnt elke 1e week van de maand.

---

# PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN

## **Moderamen kerkenraad**

R. Breure	- kerkrentmeester - voorzitter <b>roelbreure@hetnet.nl</b>	(0316) 542818
T. Edink	- ouderling - scriba <b>m.edink@upcmail.nl</b>	(0316) 543691
L. Hensen	- ouderling - pastoraat <b>info@lieshensen.nl</b>	(0316) 248047
D. Koolmees	- diaken <b>dp.koolmees@upcmail.nl</b>	(0316) 543632
E. Roth	- predikant <b>eliseroth@kpnmail.nl</b>	(0314) 661814

## **Leden kerkenraad**

P. Jac. Van Dijk	- ouderling—kerkrentmeester <b>pieter.jac.marian@gmail.com</b>	(0316) 543022
D. Koolmees	- diaken	(0316) 543632
A. de Vries	- ouderling - pastoraat (vacature) <b>vriesha@tiscali.nl</b>	(0316) 542170
Vacature	- ouderling - pastoraat	
Vacature	- diaken <b>Kosters</b>	
A. Bolt	- koster Lobith	(0316) 541740
I. Breure	- koster Lobith	(0316) 542818
G.B. Gerritsen	- koster Aerd	(0316) 527481
H. Achterkamp	- koster Aerd	(0316) 341939

## **Ledenadministratie**

M. Prösch	(0316) 543483
-----------	---------------

---

---

## **COLOFON**

Eindredactie	: Janine Hendriks	(0316) 543421
Redactieadres	: Dorpsdijk 44, 6915 AE, Lobith	
E-mail adres	: kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl	
Internet	: www.pkn-rijnwaarden.nl	

**Druk** : Lanke-Koggel Dupliceerwerk Didam (0316) 229151

## ***Herdenking van gevallen voor onze Vrede en Vrijheid in Lobith***

**Vrijheid wereld; Vriendschap** zo luidt dit jaar het thema dat door het landelijk 4 en 5 mei comité werd bepaald.

We proberen dit thema centraal te laten staan.

Ook dit jaar zullen er weer een aantal herdenkingen plaats vinden binnen de Gemeente Rijnwaarden.

**Zondagavond 4 mei om 18.45 uur** is er een herdenking in de Rooms katholieke kerk te Lobith.

Er wordt hier onder andere namens het gemeentebestuur gesproken. De Leo Harmonie verleent haar medewerking maar ook het gemengd koor van de Parochie.

De herdenking zal rond half acht worden besloten met het leggen van een drietal bloemstukken op de begraafplaats naast de kerk.

Daarna wordt als het ware de herdenking voorgezet op de begraafplaats op de Bijland.

Daar zullen rondom de graven militairen in het gelid staan als we om 20.00 uur na het spelen van de Last Post door een trompettist van drumfanfare P.C.L. 2 minuten stilte in acht nemen. Hierna wordt er wederom namens het gemeentebestuur gesproken en zullen bloemen gelegd worden bij de acht graven.

De aanwezigen kunnen hier ook bloemen leggen bij de graven.

Laten we hopen dat het ooit voor altijd Vrede mag zijn.

Op 4 mei herdenken we in Nederland allen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. We herinneren ons de periode van rechteloosheid en onvrijheid.

Ook op andere plaatsen binnen onze gemeente worden herdenkingen gehouden.