

# Kerknieuws

**Jaargang 42**  
**Uitgave april 2018**

**Protestantse Gemeente**  
**Rijnwaarden**



# Informatie

## Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

- Postadres** : Markt 15, 6915 AH, Lobith
- Scriba** : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14,  
6915 SV, Lobith  
tel: 0316-543691  
email: ***m.edink@upcmail.nl***
- Predikant** : ds. E. Roth tel: 0314-661814 of  
mobiel 06-13599193  
email ***eliseroth@kpnmail.nl***
- Contactadres voor rouwdiensten** : Dhr. Roel Breure 0316-542818 / 06-10555145  
Dhr. Pieter v Dijk 0316-543022 / 06-10290713
- Kerkgebouw** : Lobith, Markt 15, 6915 AH
- Verenigingsgebouw** : De Ontmoeting  
Markt 15, 6915 AH Lobith, tel: 0316-541282
- Bankrelaties** : Protestantse gemeente van Rijnwaarden  
Rabobank NL23RABO0327922788  
RSIN/fiscaalnummer 809557083
- Diaconie  
ABN-Amro Bank NL78ABNA0534311822  
RSIN/fiscaal nummer 824133316

# Kerkdiensten

<b>zondag 01 april</b>	<b>10:00</b>	<b>Lobith</b>	
Voorganger	Ds. J. ter Avest uit Arnhem		026-8402838
Ouderling	N. Quartel		06-81029492
Diaken	D. Koolmees		0316-543632
Organist	G. de Rijder		0316-543492
Autodienst	I. Breure		0316-542818
Kinderkerk	Natasja		
Bijzonderheden	Pasen		
	met medewerking van projectkoor en enkele leden van de Leo Harmonie		

<b>zondag 08 april</b>	<b>10:00</b>	<b>Lobith</b>	
Voorganger	Ds. G.Zemmelink uit Aalten		0543-475525
Ouderling	R. Breure		0316-542818
Diaken	H. van Bragt		0316-241748
Organist	M. Prösch		0316-543483
Autodienst	P. Jac van Dijk		0316-543022
Kinderkerk	Laura		0612658626

<b>zaterdag 14 april</b>	<b>10:00</b>	<b>Lobede</b>	
Voorganger	door vrijwilligers		
Ouderling	P. Jac van Dijk		0316-543022
Organist	M. Prösch		0316-543483

<b>zondag 15 april</b>	<b>10:00</b>	<b>Lobith</b>	
Voorganger	Ds. J.E.Roth uit 's Heerenberg		0314-661814
Ouderling	J. Leidekker		0316-241162
Diaken	D. Koolmees		0316-543632
Organist	D. Bolt		0316-541740
Autodienst	T. Edink		0316-543691
Kinderkerk	Paula		0621620454

<b>zondag 22 april</b>		<b>10:00</b>	<b>Lobith</b>
Voorganger	Ds. L.den Besten uit Zevenaar		0316-526683
Ouderling	N. Quartel		06-81029492
Diaken	H. van Bragt		0316-241748
Organist	M. Prösch		0316-543483
Autodienst	H. van der Molen		0316-543009
Kinderkerk	Eva		0623912988

<b>zondag 29 april</b>		<b>10:00</b>	<b>Lobith</b>
Voorganger	Ds. A. Oude Kotte uit Wehl		0314-845677
Ouderling	R. Breure		0316-542818
Diaken	D. Koolmees		0316-543632
Organist	G. de Rijder		0316-543492
Autodienst	M. Prösch		0316-543483
Kinderkerk	Martha		0610508862

<b>zondag 06 mei</b>		<b>10:00</b>	<b>Lobith</b>
Voorganger	Ds. G.Zemmelink uit Aalten		0543-475525
Ouderling	P. Jac van Dijk		0316-543022
Diaken	H. van Bragt		0316-241748
Organist	D. Bolt		0316-541740
Autodienst	M. Tomberg		0316-541855
Kinderkerk	Laura		0612658626

## **Kinderkerk**

### **Pasen:**

Paasmorgen: Geen familiedienst. Er is kindernevendienst en na de dienst, net als vorig jaar, eieren zoeken buiten de kerk, om 11.15 u., hopelijk met de Leo Harmonie voorop??? Daar is iedereen welkom, ook kinderen die niet naar de kerkdienst zijn geweest.

### **Vakantie:**

Ds. Elise heeft vakantie van 27 april tot en met 6 mei.

## Gods hand

Jezus is opgestaan! Gods licht schijnt weer stralend in de wereld. De dood heeft niet het laatste woord! Het is altijd zo indrukwekkend als we de laatste week voor Pasen, de Goede of Stille week, de laatste momenten van Jezus meemaken. In de verschillende diensten in die week wordt in woord en muziek stilgestaan bij hetgeen Jezus moest doorstaan. En als we dan beseffen dat Hij dat voor ons deed, dan hebben we geen woorden meer. Het wonder is te overweldigend. Onderstaand gedicht trof mij, zeker als we de psalm lezen, alsof Jezus de woorden uitspreekt. Maar ook dikwijls in onze eigen levens kunnen we vastlopen, geen uitzicht meer zien. En wat is het dan een Godswonder als we Gods hand voelen die ons verder leidt.

### Psalm

Als ik vastgelopen ben  
geen uitzicht zie  
ontsluit U voor mij een weg  
en daar laat U het niet bij  
U pakt mijn hand  
en gaat mij voor  
omgeeft mij met Uw licht en kracht  
zo trekt U mij door de duisternis  
weer naar de dag  
zo vind ik weer de weg  
en wat mij ook belaagt  
van links of rechts  
ik sla het af  
zo blijf ik staande op Uw weg  
ga ik voort moedig en met vaste tred  
gesterkt door Uw liefde, licht en kracht –

Laat de woorden van de psalm, zoals ze door schrijfster Oeke Kruythof zijn verwoord, u ter bemoediging zijn!

Een vreugdevol Paasfeest!  
De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!

*Ds. Elise Roth-Wijnands*

## In memoriam.

\*7 april 1933

**Gerrit Bernard Gerritsen**

†5 maart 2018

De vogels trekken weg  
De bladeren ruisen in de wind  
De storm steekt even op  
...en toen was het plots stil.

Deze tekst staat op de rouwkaart. De vogels zijn weg, de bladeren ruisten, de storm is geluwd, de nieuwe dag breekt aan. Mistflarden hangen nog tussen de bomen, maar voorzichtig breekt de zon door. Hier en daar horen we weer een vogel...

Maar het is allemaal nog zo onwerkelijk. Toen het bericht kwam dat Gerrit is overleden, viel iedereen stil...

Op zaterdag 10 maart stonden we in Rosorum te Zevenaar stil bij het leven van Gerrit. Toen Gerrit met Woutje trouwde veranderde er veel, van vrijgezel naar getrouwd man, maar ook ineens een gezin vormend met drie jongens. De drie jongens waren als zijn eigen zonen, dat bleek ook uit de woorden die Evert sprak. Het was voor hen natuurlijk ook wel even wennen: een man van 'de boerderie' maar ook wel interessant. Ze mochten elkaar en noemden Gerrit meteen 'Pa'.

Gerrit kon moeilijk stilzitten, vrijwilliger bij het Rode Kruis, tafeltje dekje en natuurlijk koster van Aerdt. Daarnaast was de koorrepetitie vaste prik in de week. Zus Henny sprak tijdens de dienst dan ook hoe Gerrit voor de zang leefde. "Als hij half kon, dan ging hij heel". Ook naar het projectkoor voor Pasen in Lobith ging hij met veel plezier. Wat was het dan ook mooi dat er zoveel koorleden bij de afscheidsdienst waren en het volgende lied vol overgave werd gezongen:

Grijp toch de kansen, door God u gegeven!  
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.  
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?  
D' arbeid der liefde, gedaan om u heen.

Gerrit laat veel goede werken achter, uit liefde gedaan.

Laat de herinnering aan hem in ons allen voortleven!

Wensen we dat Woutje, de kinderen Evert&Ella, Kees, Peter&Annemarie, kleinkinderen en allen die hen in het hart hebben gesloten, zich gedragen weten door God en de mensen om hen heen.

*Ds. Elise Roth-Wijnands*

\*5 mei 1927

**Hendricus Gerrit Maertzdorff** †4 maart 2018

Als je zoals Henk op 5 mei 1927 in Aerdt bent geboren, je woont aan de Groenestraat, dan kan het bijna niet anders dan dat je iets met de natuur hebt. Aardser dan Aerdt en groener dan een Groenestraat kunnen we haast niet vinden.

Toen Henk nog maar net 13 jaar was, brak de oorlog uit. En dat heeft uiteraard een hele diepe indruk gemaakt. Hij vertelde vaak en veel over deze tijd, zoveel dat je soms bijna zei: “ja, nu weten we het wel, hou nou maar eens op”. De uitspraak: “de tijd van vroeger is heel wat anders dan nu”, kunnen jullie wel dromen...

Op 2 juli 1955 trouwde Henk met Dinie van Zuylen. Henk en Marga werden geboren. Henk was boerenknecht op Het Gelders Eiland, later ging hij bij Lovink in Terborg werken, 25 jaar lang tot hij met de VUT kon.

Er kwam nu meer tijd voor de tuinliefhebberij, samen met Dinie gingen ze er vaak op uit, een favoriete bestemming was het tuincentrum.

Toen Dinie op 2 maart 2007 overleed, was het natuurlijk een groot gemis, maar Henk ging niet bij de pakken neer zitten. Hij bleef van veel dingen genieten, was trots op het huis, met de mooie deel! Kleindochter Linda vertelde in de dienst mooie herinneringen.

De tijd rond ziekte en het overlijden van dochter Marga in 2012 was een hele moeilijke periode. In de dienst hebben we ter nagedachtenis aan Dinie en Marga een kaars aangestoken. Ook werden er vijf kleinere kaarsen aangestoken, voor ieder kleinkind 1, zo werd de verbondenheid met elkaar tot uitdrukking gebracht. De dienst in Aerdt eindigde met de klanken van “wat de toekomst brengen moge”. Een lied dat over het onbekende land gaat, waar wij in vertrouwen naar toe gaan. In Arnhem, Moscowa werd de dienst voortgezet. Hier kwamen wij binnen met de klanken van het lied “Zo zal het zijn”, van Rob de Nijs. Een lied dat ook over dat onbekende land gaat, een land waar het goed zal zijn. Laten wij ons daar door getroost voelen.

Bidden wij Henk en Ingrid, Berry, kleinkinderen, achterkleinkinderen en allen die Henk in het hart hebben gesloten, toe, dat zij de nabijheid van God mogen ervaren.

*Ds. Elise Roth-Wijnands*



## Gemeenteberichten

### Pastoraat

Op maandag 5 maart waren Joke Leidekker en ik aanwezig bij de regiobijeenkomst in Westervoort met als thema: “Praten over pastoraal beleid”

Voor mij als kers-verse ouderling een mooie gelegenheid om eens te proeven wat er zoal leeft onder de diverse afdelingen in onze regio waar het gaat over pastoraal werk.

De avond werd begeleid door ds Arjen Hiemstra van de gemeente Westervoort. Er waren pastoraal medewerkers en ouderlingen van de gemeentes Westervoort, Lathum, Duiven, Zevenaar, Didam en wij dus, uit Rijnwaarden. Al met al een flinke opkomst met voldoende inbreng.

Dominee Hiemstra opende de avond met een stukje uit het boek “de nacht van de biechtvader” van Tomás Halik. Een inspirerend stukje over hoe moeilijk het is om je hart aan een ander bloot te geven en hem of haar je diepste geheimen toe te vertrouwen. Dat is kwetsbaar durven zijn, vaak in periodes van ons leven waarin we juist ons best doen om ons groot te houden. Of we willen onszelf niet aan een ander opdringen. Of heel anders, we vertrouwen ons verhaal niet aan een ander toe, bang dat ons geheim misschien niet geheim blijft.

Vervolgens kregen we de vraag wanneer we voor het laatst een “pastoraal” gesprek hadden gehad en in welke context dat had plaats gevonden.

Toen ik bij mezelf te rade ging bleek dat bijvoorbeeld met iemand in mijn bus, onderweg naar een klus. Terloops bij ons in de straat, of laatst met een oude vriend in een kroeg. Op verschillende plekken, maar niet in eerste instantie in de kerkelijke sfeer. En zo bleek, ik was niet de enige.

Eerlijk gezegd is dat wel even schrikken. De kerk, die geestelijke zorg zo hoog in het vaandel heeft, lijkt die vanuit het pastoraat niet altijd te kunnen aanbieden. Dat roept vragen op. Hebben we te maken met onderbezetting? Zijn onze activiteiten wel pastoraal zinvol? Of hebben we behoefte aan nieuwe ideeën en benaderingen die passen binnen onze veranderende maatschappij?



In kleine groepjes hebben we over deze vragen doorgesproken. Dat leverde vooral herkenning op en ook een paar mooie voorbeelden. Maar, iedere gemeente is anders en heeft andere behoeften. Zou het dan niet mooi zijn rondom dit thema een gemeenteavond te organiseren in de ontmoeting?

's Avonds thuis heb ik mijn aantekeningen eerst maar aan de kant gelegd en alle vragen van me afgeschut. Even terug naar het besef waar we zo dankbaar voor mogen zijn. Dat we als kerk in de Bron zo een mooie boodschap hebben. Een boodschap die we in alle vrijheid kunnen uitdragen. Dat we als gemeente samen die “warme deken” mogen zijn; een kleed, geweven door alle leden.

*Namens het pastoraat, Niels Quartel*

### **In memoriam**

Op 23 februari is ons gemeentelid **Andries IJzerman** overleden. Andries is geboren op 14 juli 1947 en opgegroeid in Tuindorp waar hij jarenlang samen met zijn ouders en zus Fenny heeft gewoond. Andries, die met een beperking moest leven, heeft vele jaren in Emmerik bij Brabantia gewerkt. Andries was punctueel, iedere morgen vertrok hij op zijn brommer, stipt op tijd naar zijn werk. Na de dood van zijn ouders bleef Andries, met hulp van anderen, op zich zelf wonen. De laatste jaren heeft hij in verzorgingshuis Lobede doorgebracht. Andries overleed op 23 februari op zeventigjarige leeftijd. Tijdens de crematieplechtigheid in de Slangenburg hebben familie en bekenden afscheid van Andries genomen.

*R.B.*



**Actie**  
**Kerkbalans**  
2018

Inmiddels hebben we de toezeggingen voor de Actie weer bijgewerkt en komen tot een bedrag van €11.500,00 voor het komende jaar. Dat is een aardig bedrag maar nog wel heel laag. Vorig jaar werd een bedrag van € 17.000,00 toegezegd en kwamen we uiteindelijk in december tot een bedrag van ruim €23.000,00.

We mogen dus nog niet wanhopen maar helemaal gelukkig zijn we nog niet. We vragen u hier nogmaals om uw toezegging nu echt aan ons toe te zenden.

Laat alstublieft iets van u horen. De kerk is u toch wel wat waard?

### **Monumentenwacht**

Jaarlijks komen deze mannen ons Rijksmonument inspecteren om op deze wijze goed inzicht te hebben wat er de komende jaren aan onderhoud gedaan moet worden. Ook dit jaar kwamen ze weer en hebben tijdens de inspectieronde ook enige pannen vervangen die door de storm van 18 januari beschadigd waren of zelfs naar beneden gevallen.

Bij enkele vorstpannen konden ze er niet bij zonder gebruik te maken van een hoogwerker. Die ontbreken dus nu nog.

Uit de rapportage, die zij naar aanleiding van het bezoek hebben gemaakt, blijkt dat er wel het nodige aan dringend onderhoud noodzakelijk is. Dat alles bij elkaar beloopt een aanzienlijk bedrag. Dit is de reden dat we nu een aanvraag hebben ingediend bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, om vanaf 2019 in aanmerking te komen voor subsidie, die verspreid over 6 jaar kan worden uitgekeerd. De aanvraag is inmiddels weg omdat de sluitingsdatum 31 maart is voor het geval we in 2019 willen meedoen voor de subsidie.

U gaat daar in de komende tijd meer over horen.

*De Kerkrentmeesters.*

## Verslag kerkenraadsvergadering 1 maart 2018

In deze vergadering werd de bezinning verzorgd door Joke Leidekker. Ze had als thema “Eenzaamheid onder ouderen” gekozen. Een heel actueel thema, ook binnen onze gemeente zullen er zeker ouderen zijn die eenzaam zijn. Maar hoe vang je de signalen goed op ?

Er zullen ook mensen zijn die geen of weinig behoefte hebben aan contact, dat moet ook gerespecteerd worden.

Binnen onze gemeente een taak voor de contactpersonen van de Warme Deken, maar zeker ook voor iedereen om hier alert op te zijn.

Het jaarlijkse gesprek met de predikant heeft plaatsgevonden. De bedoeling van dit gesprek is om te inventariseren of er problemen zijn in haar taken. Zijn er dingen waar je tegen aanloopt, verbeterpunten. Hoe sta je in het ambt, heb je voldoende mogelijkheden zelf je geloof te beleven. Het was een goed en duidelijk gesprek, vol vertrouwen naar elkaar.

Pastoraat heeft het rooster van Lobede ingevuld en zal elke maand in Kerknieuws vermeld worden.

De paascyclus is in voorbereiding, ds. Eva Ouwehand zal gemeenteleden vragen.

De leiding van de kinderkerk vraagt versterking, heeft u belangstelling hiervoor meldt u dan svp aan.

Als er meer mensen mee doen is het weer werkbaar.

Op 7 maart staat een gesprek gepland met afvaardiging van bureau beheerszaken van PKN Utrecht.

Dit is een normale gang van zaken bij gemeenten waarbij een negatief saldo op de begroting staat.

Gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, was een prettige bijeenkomst waarbij enkele tips werden aangereikt.

Aktie Kerkbalans besproken. In dit Kerknieuws leest u hierover.

De inventarisatie van het ledenbestand zal eind maart/begin april worden afgerond.

*Tiny Edink, scriba*

## In memoriam.

Op vrijdag 2 februari kregen wij het bericht van het overlijden van

### **Bertha Derksen-De Groot.**

Bertha heeft een groot gedeelte van haar leven op het Gelders Eiland doorgebracht. Waarvan de laatste jaren in Aerdt. Ook na het overlijden van haar man Gert bleef ze hier.

De laatste jaren woonde zij in het verzorgingshuis Lobede.

Bertha en Gert hadden 3 dochters en klein en achterkleinkinderen.

Voordat Bertha opgenomen werd in Lobede was zij een actief lid van de Vrouwenvereniging van onze kerk.

Vanuit de Vrouwenvereniging hebben wij jaren een breiclub gehad waaraan zij actief deelnam, ze kon prachtig breien en er zijn dan ook vele mooie werkstukken uit haar handen gekomen.

We zullen haar herinneren als een zorgzame, lieve en betrokken vrouw..

We sluiten ons aan bij de woorden die de kinderen op de rouwkaart schreven:

Beetje bij beetje moest jij ons verlaten

Wij konden niet zo goed meer met je praten

Die blijk, die stilte deed vaak zeer

De moeder, schoonmoeder en oma

Van vroeger, was je niet meer

Wij voelden mee, jouw stil verdriet

Nu rouwen wij, maar treuren niet

*Anna de Vries*

## **Commissie Spiritualiteit en zingeving.**

### **Spiritueel café op 4 maart 2018 in De Ontmoeting.**

De inleiding werd deze avond verzorgd door Sietse Visser, gevangenispredikant in Arnhem.

Sietse is lid van onze commissie en tijdens een vergadering vertelde hij dat in de gevangenis in Arnhem een project was gestart over het onderwerp radicalisering, met medewerking van gedetineerden en een vijftal studenten van de hogeschool ArtEZ.

Wat hij vertelde was zo bijzonder dat we direct besloten dit als thema voor een Spiritueel Café te nemen.

Tijdens ons Spiritueel Café op 4 maart heeft Sietse ons verteld over dit project, samen met Rachel en Amber die als studenten hebben meegedaan.

De opzet van het project was om met een negental gedetineerden in gesprek te komen over het onderwerp radicalisering. In het bijzonder het mogelijke ontstaan van radicalisering onder gevangenen.

De inbreng van de studenten was bedoeld om de contacten soepeler te laten lopen, door samen te werken aan een kunstwerk.

Het opbouwen van de contacten verliep zeer moeizaam. De gedetineerden verwachtten weer te worden aangestuurd door een aantal mensen die iets van hen moesten, waar ze zelf niets aan hadden.

Daarnaast is het niet gebruikelijk in de gevangenis om te praten over persoonlijke zaken.

Dat wordt gezien als zwakte.

Ook het maken van een kunstwerk zagen de gedetineerden niet zitten en gebruikten daarvoor de uitdrukking “ik ben geen knutselcrimineel”.

Toch lukte het de studenten tijdens een viertal bijeenkomsten dit te doorbreken.

Door steeds maar weer te tonen dat zij zich niet dwingend en vragend opstelden en zelf mee te doen en behulpzaam te zijn bij het beantwoorden van vragen, verdween de argwaan en kwam daarvoor in de plaats het enthousiasme. Een zestal fraaie schilderijen was daarvan het gevolg.

Op één van de schilderijen was in een zeer abstracte vorm te zien hoe de gedetineerde zijn verleden, heden en toekomst zag. Heel knap!

Bij het afsluiten van het project bleken de “kunstenaars” toch wel trots te zijn op hun werk, al wilden ze dat natuurlijk niet in het openbaar tonen. De studenten kregen als compliment van één van de mannen dat het toch gelukt was om een knutselcrimineel te maken van hem.

Het was voor Sietse en de studenten heel duidelijk dat de onbevooroordeelde benadering en het samen optrekken belangrijke voorwaarden waren voor het bereikte resultaat. Het onderwerp radicalisering is echter niet aan de orde gekomen zoals die bedoeld was.

Maar kijkend naar de schilderijen en de wijze van samenwerken met alle betrokkenen, zie je toch een radicale ommezwaai in het gedrag van de gedetineerden.

Sietse zou dan ook graag verder onderzoek willen zien naar de oorzaken. Misschien ligt daar een mogelijk aanknopingspunt voor het thema radicalisering.....

Het verhaal van Sietse, Amber en Rachel maakte een diepe indruk op alle aanwezigen en er was heel veel waardering voor de manier waarop zij zich hebben ingezet bij dit project en de resultaten die ze hebben bereikt.

*Commissie Spirizin*

## **Uitstapje inloop + 70 plussers.**

Ook dit jaar willen we weer proberen, om een leuk uitstapje voor u te organiseren.

We zijn hiervoor nog bezig om het een en ander te regelen.

Een datum hiervoor hebben we al vast gepland en wel op **dinsdag 29 mei**.

U kunt deze datum dus alvast in uw agenda noteren.

In het volgend kerknieuws zullen we u hier verder over infomeren.

Vriendelijke groet Alie & Leis.

## Man van smarten

Man van smarten  
U gaat vooraan  
Zodat wij in Uw  
voetspoor kunnen gaan....

...van het leed  
Dat U reeds voor ons droeg  
U deed het vrijwillig  
niemand die er om vroeg.

Ons kruis is te zwaar  
wij kunnen het niet dragen  
U neemt het van ons over  
zonder iets te vragen.

Man van smarten  
met wonden zo diep  
van ieder mens op deze aarde  
alle tranen, pijn en verdriet.

Dank U voor dit offer  
het is te groot te diep  
toen God de Vader  
zelfs Zijn eigen Zoon verliet.

IK kniel bij het kruis  
en voel iets van Uw pijn  
opdat wij nooit  
verlaten zullen zijn.

*Uit GEDICHTEN Cobi*

## **Spiritueel café – zondag 6 mei aanvang 19.30 uur in De Ontmoeting bij de protestantse kerk in Lobith.**

### **Lezing over REIKI, “ Universele Levensenergie” door Mevr. Tineke van 't Hoff.**

Reiki, afkomstig uit Japan, is een verbluffend eenvoudige, maar zeer doeltreffende methode om jezelf en anderen te genezen en/of te ondersteunen door middel van “handoplegging”.

Reiki kan door een ieder worden geleerd, want de levenskracht is in een ieder van ons aanwezig.

Helaas wordt onze levensenergie regelmatig geblokkeerd door problemen, stress, en vastgelopen gedachtenpatronen. We worden ziek, geestelijk of lichamelijk, maken ruzie en oorlog, zijn op materiële zaken uit en vergeten dat we ook spirituele wezens zijn.

Reiki werkt aan de (mede)oorzaak van de problemen, niet alleen aan de symptomen.

De energiecentra in de handen worden geactiveerd, zodat Reiki-energie naar jezelf of een ander stroomt. De handen worden warm, evenals de plek waar je je handen neerlegt, de ontvanger ontspant zich. Deze behandeling kan zelfs op afstand uitgevoerd worden, mits met toestemming van degene die een behandeling wil ondergaan..

Over hoe deze methode herontdekt is in Japan door de rector van een Christelijk college in Kyoto hoort U meer op de lezing.

Toch wel bijzonder i.i.g.

Onze inleidster van deze avond is een deskundige in Reiki en is bereid een behandeling te geven na afloop. Helaas kan dat natuurlijk maar een enkeling betreffen..

De avond is voor een ieder toegankelijk, de toegang is gratis, na afloop kunt U een bijdrage geven voor de onkosten.

Vanaf 19.00 uur bent U welkom en wacht U thee of koffie.

### **Zeer welkom!**

*Commissie Spirizin van de protestantse kerk van het Gelderseiland.*





Christenen die verwachten te zullen opstaan uit de doden,  
maar nu niet durven opstaan tegen onrecht,  
hoe moet dat straks?

Tussen het verafgoden van iemand  
en het roepen 'kruisig hem'  
zit maar een kleine stap

Bij het onderzoeken van de christelijke boodschap  
dient men zich niet af te vragen:  
'Heb ik er wat aan?', maar: 'Is het waar?'  
Dan alleen heeft men er wat aan.

Wie niet leeft volgens zijn principes  
Is een huichelaar;  
Wie dat wel doet is een fundamentalist.  
Het is ook nooit goed

Uitgave van de Protestantse kerk in Nederland in samenwerking met Rikkert Zuiderveld  
Illustraties : Roel Ottow  
'95 Speldenprikken' is te bestellen via [www.protestantsekerk.nl/webwinkel](http://www.protestantsekerk.nl/webwinkel)

## **Activiteitenagenda**

12 april	kerkenraad	20.00	De Ontmoeting
18 april	inloop	14,30	De ontmoeting
6 mei	Spiritueel café	19.30	De ontmoeting

# PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN

## **Moderamen kerkenraad**

P. Jac. Van Dijk	- kerkrentmeester - voorzitter <b>pieter.jac.marian@gmail.com</b>	 (0316) 543022
T. Edink	- ouderling - scriba <b>m.edink@upcmail.nl</b>	(0316) 543691
N. Quartel	- ouderling - pastoraat <b>Niels@quartel.net</b>	06-81029492
D. Koolmees	- diaken <b>dp.koolmees@telfort.nl</b>	(0316) 543632
E. Roth	- predikant <b>eliseroth@kpnmail.nl</b>	(0314) 661814

## **Leden kerkenraad**

R. Breure	- ouderling—kerkrentmeester <b>roelbreure@hetnet.nl</b>	(0316) 542818
Henk van Bragt	- diaken <b>h.vanbragt@gmail.com</b>	(0316) 241748
J. Leidekker	- ouderling - pastoraat <b>joke.leidekker@gmail.com</b>	(0316) 241162 06-38384429
	Vacature - ouderling - pastoraat	

### **Kosters**

A. Bolt	- koster Lobith	(0316) 541740
I. Breure	- koster Lobith	(0316) 542818

## **Ledenadministratie**

M. Prösch	(0316) 543483
-----------	---------------

---

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws voor **mei** zie ik graag  
tegenmoet voor **woensdag 25 april**  
Kerknieuws verschijnt in principe elke eerste zondag van de maand.

---

---

## **COLOFON**

Eindredactie	: Martien Tomberg	(0316) 541855
Redactieadres	: Schuttersstraat 10 6916 TW Lobith	
E-mail adres	: kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl	
Internet	: www.pkn-rijnwaarden.nl	

**Druk** : kerkelijkdrukkerwerk.nl

