

VERKNIEUWS

Jaargang 33
Uitgave April 2009

PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN



INFORMATIE

PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN

- Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith
- Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14,
6915 SV, Lobith
tel: 0316-543691
- Pastorale zorg : Ds. Marjolein Werkhoven
Oude Kleefsepostweg 31, 6917 BK Spijk
mobiel 06-29326824
tel: 0316-542230
e-mail marjoleinwerkhoven@hotmail.com
- Contactadres : Mevr. T. Slagmeulen-Hubers,
voor rouwdiensten Ravestraat 8, 6909 DV, Babberich, tel: 0316-541013
- Kerkgebouwen : Aerdt, Kerkweg 26, 6913 AK
Lobith, Markt 15, 6915 AH
- Verenigingsgeb. : De Ontmoeting
Markt 15, 6915 AH Lobith, tel: 0316-541282
- Bankrelaties : Protestantse gemeente van Rijnwaarden
Rabobank 32.79.22.788
- Diaconie
Postbank 886478 of
Abn-Amro bank 53.43.11.822

SCHOONMAAKDIENST KERK LOBITH

- April Mw. Connie Prösch
Mw. Annemarie Prösch - Senn



Kerkdiensten

zondag 05 april **10:00** **Lobith**

Voorganger:	Ds. Werkhoven	0316-542230
Ouderling	D. Koolmees	0316-543632
Diaken	R. van Strien	0316-265016
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	I. Breure	0316-542818
Kindernevendienst	S. Brouwer	0316-542667
Collecte:	Kerk in Actie Totaal	
Bijzonderheden:	Palmpasen	

donderdag 09 april **20:00** **Lobith**

Voorganger:	Ds. Werkhoven	0316-542230
Ouderling	H. van der Molen	0316-543009
Diaken	I. Breure	0316-542818
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	P. Jac van Dijk	0316-543022
Bijzonderheden:	Witte donderdag	

vrijdag 10 april **20:00** **Lobith**

Voorganger:		
Ouderling	W.E. van den Bos	0316-547690
Diaken	B. de Jong	0316-543025
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	T. Edink	0316-543691
Bijzonderheden:	Goede vrijdag	

zaterdag 11 april **21:00** **Lobith**

Voorganger:		
Ouderling	P. Jac van Dijk	0316-543022
Diaken	R. van Strien	0316-265016
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	O. Elshout	0316-541833
Bijzonderheden:	Stille zaterdag	

zondag 12 april **10:00** **Lobith**

Voorganger:	Ds. Werkhoven	0316-542230
Ouderling	L. Hensen	0316-248047
Diaken	I. Breure	0316-542818
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	B. de Jong	0316-543025
Kindernevendienst	J. Hendriks	0316-543421
Bijzonderheden:	Pasen	

zondag 19 april**10:00****Aerd**

Voorganger:	Ds. in 't Hout uit Arnhem	026-3636068
Ouderling	D. Koolmees	0316-543632
Diaken	B. de Jong	0316-543025
Organist	M. Prösch	0316-543483
Autodienst	H. van der Molen	0316-543009
Kindernevendienst	Kinderen in de kerk	
Collecte:	Kerk in Actie Diaconaat	

zondag 26 april**10:00****Lobith**

Voorganger:	Ds. Werkhoven	0316-542230
Ouderling	H. van der Molen	0316-543009
Diaken	R. van Strien	0316-265016
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	M. Prösch	0316-543483
Kindernevendienst	M. van der Steen	0316-543009

zondag 03 mei**10:00****Aerd**

Voorganger:	Ds. Koudijs uit Hoog-Keppel	0314-335003
Ouderling	W.E. van den Bos	0316-547690
Diaken	I. Breure	0316-542818
Organist	H. Scholing	0316-248005
Autodienst	H. Scholing	0316-248005
Kindernevendienst	Kinderen in de kerk	

zaterdag 09 mei**10:30****Lobede**

Voorganger:	Ds. Dijk uit Duiven	0316-263739
Ouderling	H. van der Molen	0316-543009
Organist	M. Prösch	0316-543483

zondag 10 mei**10:00****Aerd**

Voorganger:	Ds. Werkhoven	0316-542230
Ouderling	P. Jac van Dijk	0316-543022
Diaken	B. de Jong	0316-543025
Organist	D. Bolt	0316-541740
Autodienst	A. Slagmeulen	0316-541013
Kindernevendienst	S. Brouwer	0316-542667
Collecte:	Eredienst en Kerkmuziek	
Bijzonderheden:	Doopdienst	



Gemeente Berichten

In memoriam

Op zaterdag 14 maart hebben wij, op het kerkhof van Aerdt, Karel Blij begraven. Samen met zijn vrouw Anneke heeft Karel vele jaren in Eindhoven gewoond, emigreerde naar Canada en kwam terug naar Nederland. Ze woonden al weer 10 jaar in St. Anthonis, maar de wortels van Karel Blij lagen in Aerdt. Na een korte maar heftige ziekte stierf hij na 10 dagen, bijna 74 jaar oud, in het Radboud ziekenhuis met zijn geliefde Anneke, Toon en Yvonne naast zich. Samen met zijn familie, vrienden uit St. Anthonis en bekenden uit Aerdt en omgeving hebben we hem begraven op het kerkhof waar ook zijn ouders begraven liggen.

Karel Blij had belijdenis gedaan in de kerk van Aerdt en in bij dit afscheid hebben zijn belijdenistekst (Ps. 18,29) en belijdenislied (Wat de toekomst brengen moge) opnieuw geklonken. Troost mochten we meegeven met Ps. 23: De Heer is mijn Herder, ook als ik door een diepdal ga..We wensen Anneke, Toon en Yvonne en allen die Karel missen toe, dat ze deze troost mogen ervaren.

Vieren, Leren en Dienen..

Als het tot je doordringt dat het leven uit veel meer bestaat dan de dagelijkse beslommingen, als je gevoeld hebt dat alles op aarde op een geheimzinnige manier met elkaar verbonden is, als je weet dat God liefde is, dan wil je ook tot een gemeenschap behoren waar die liefde centraal staat en geoeffend wordt. Je kunt je dan bijvoorbeeld aansluiten bij een christelijke kerk, omdat voor hen Jezus van Nazareth op wel heel bijzondere wijze heeft geleerd hoe je met je geloof in God om kunt gaan.

Zo bestaat er al 2000 jaar christelijke geloofsgemeenschappen die geworsteld hebben met de vraag wat het geloof elke dag weer opnieuw voor je kan betekenen en hoe je dat in praktijk brengt.

En zo ging men spreken van **Vieren, Leren en Dienen**, als de drie kerntaken van een kerkelijke gemeenschap. U vindt ze terug in ons beleidsplan. (zie elders in dit blad) U kunt daar van de ouderlingen en diakenen horen hoe zij hun taak zien en wat ze de komende jaren graag in de gemeente zouden willen bereiken op deze terreinen.

Als predikante in deze gemeente behoren **Vieren, Leren en Dienen** ook tot mijn voornaamste taak. Gemiddeld besteed ik daar, overeenkomend

met de landelijke richtlijnen, per week ieder 1 dag van ongeveer 8 uur aan. Het **Vieren** in een kerkdienst kost twee dagen aan voorbereiding en omdat ik 1 keer in de 2 weken voorga is dat 1 dag per week. Ook voor het **Leren** in kringen, van de jeugd en de kinderen, voor de contactleden en via het blad is er gemiddeld 1 dag per week. Voor de predikant is er voor het **Dienen** in pastorale bezoekwerk ook 1 dag in de week gereserveerd, daar kom ik zo nog op terug. De 4^e dag is nodig voor vergaderingen, post, telefoon en email-verkeer, het opzetten en uitdenken van beleid en de contacten met collega's in de werkgemeenschap van de Classis Doetinchem.

Wat u misschien opvalt en enigszins teleurstelt is die ene dag voor het pastorale bezoekwerk.

Dat is het bezoekwerk aan de zieken en bij overlijden, bij bijzondere situaties, die gelukkig lang niet allemaal verdrietig zijn. Ik vind dat zelf ook moeilijk, dat ik daarvoor gemiddeld maar 1 dag per week beschikbaar heb, maar het is wel de dagelijkse realiteit. Ik moet ook leren om wat ik niet meer kan bereiken in de handen van de Eeuwige te leggen in het vertrouwen dat er altijd een uitweg zal komen.

Gelukkig is in de laatste eeuw de kerk ook democratischer geworden, de mensen mondiger en is er in de jaren zestig een grote stroming op gang gekomen die "het omzien naar elkaar" ook vertaalde naar de enorme rijkdom van gemeenteleden die de liefde van Christus actief zelf gestalte willen geven. Het onderlinge pastoraat heeft daarmee een enorme impuls gekregen. Overal ontstonden ineens veel meer wijken voor het bezoekwerk.

Zo zijn we in Rijnwaarden gestart met de "warme deken" zoals u hopelijk gemerkt zult hebben. U kunt lezen in het beleidsplan dat we daarbinnen nu gaan proberen om de ouderen wat meer aandacht te geven. We gaan nu aan de slag om dat goed te organiseren.

Misschien hebt u nog veel vragen over de kerntaken binnen een gemeente en de manier waarop wij daar hier mee om willen gaan. Het zou fijn zijn als u dan naar de Gemeenteavond komt **op 22 april**, want we willen ook graag van u leren, dan kunnen we uw suggesties misschien bespreken.

Misschien kunt u er dan ook toe bij dragen dat onze gemeente, om met een beeld van Paulus te spreken, nog een beetje meer op het lichaam van Christus gaat lijken!

Andere activiteiten

Op 28 april om 20:00 in de Ontmoeting gaan we met een paar mensen de eerste 15 bladzijden bespreken van mijn boekje over de Woodbrookers. Als u mee wilt doen bent u van harte welkom. In de bibliotheek boven liggen nog een aantal exemplaren, daar kunt u een boekje ophalen. (Een kleine bijdrage van 3 euro is daarbij welkom maar niet beslist nodig.)

Excuses

Graag wil ik mijn excuses aanbieden voor de rommelige overgang op 1 maart tussen de reguliere kerkdienst en de krabbeldienst die dag. Stilletjes hadden wij gehoopt dat er ondertussen ook een ontmoeting plaats zou vinden tussen jong en oud. Dat ieder zich welkom zou voelen. Maar helaas heb ik dat nooit goed genoeg aan u uitgelegd. Zo kwam het waardevolle koffiedrinken na de kerkdienst in de verdrukking. Mocht de kerkdienst weer eens wat uitlopen en komen de kinderen van de verhalenboom wat eerder, blijft u dan rustig 5 minuten luisteren naar het verhaal. Daarna gaan ze knutselen en kan ieder zijn gesprek weer voortzetten. Ook is het voor de jonge ouders wel leuk als er nog wat andere mensen van de kerk aanwezig zijn.

ds Marjolein Werkhoven

Berichten van het kerkbestuur januari 2009

Wij zijn weer terug van onze vakantie in Tanzania. Het was geen echte toeristische vakantie maar eerder een ontdekking hoe bepaalde mensen in Oost-Afrika leven op dit moment. Verderop zal ik een klein stukje schrijven van het vele dat wij hebben meegemaakt.

Ik heb de meeste van u al weer in de kerk kunnen begroeten.

Iedere zondag is er met veel zorg op een symbolische manier aandacht besteed aan de veertigdagentijd. Fijn dat de Flora-groep hier tijd en moeite voor doet.

De Paascyclus staat ook voor de deur van 9 t/m 12 april hopen we weer met elkaar deze bijzondere vieringen te beleven.

Op 21 april is de gemeente-avond gepland in "de Ontmoeting" in Lobith. Aanvangstijd 19.30 uur. De beleidsplannen van beheer, diaconie en pastoraat zullen dan worden gepresenteerd. Daarna kunnen daar vragen over

worden gesteld. Onze dominee Marjolein zal ons ook over haar inzichten en ideeën vertellen. We hebben een evaluatiegesprek met haar gehad en we vinden het belangrijk dat u daar over geïnformeerd wordt.

Wij hopen ook nieuw ingekomen gemeenteleden te kunnen begroeten. Deze avond is een mooie gelegenheid om kennis te maken met andere gemeenteleden en kerkenraadsleden. Wij zullen hen ook nog een persoonlijke uitnodiging sturen.

Ook wil ik u op deze avond wat foto's laten zien van het project van onze diaconie in Tanzania. Aan de koster van onze twee kerken zal ik dan een cadeautje overhandigen dat mij is meegegeven voor onze kerken. Naar het voorbeeld, jaren geleden van de familie van de Brink uit Brazilië, heb ik zelf sieraden gekocht die ik wil geven (of verkopen) aan mensen die geld willen geven voor de evangelisatie en het opzetten van een nieuwe groep weeskinderen in Tanzania. Wij hebben al een gift binnengekregen van € 50,00 waarvoor we de goede geefster nogmaals hartelijk bedanken. Ik wens u alle goeds en hartelijke groeten,

Rina van Strien (voorzitter kerkenraad)

Christen Vrouwen met elkaar voor elkaar

We hadden alweer de derde ontmoeting avond in het nieuwe jaar 10-3-2009 wat vliegt de tijd. Mevr v Heusden De Bruin Derksen en Mevr Nispen hadden deze avond de verzorging.

Begonnen werd met een gebed.

Daarna zongen we: *GRIJP TOCH DE KANS DOOR GOD U GEGEVEN.*

Daarna een lezing.

Wat we deze avond hebben gedaan?.....

Zo als geschreven hebben we prachtige creatie, s gemaakt van brood deeg, dat was in februari.

We hebben deze thuis zo ver af gemaakt om het in de oven te bakken om het vervolgens weer mee te nemen naar de vereniging om ze daar verder te beschilderen, en ik moet zeggen ze zijn allemaal prachtig geworden.

Een mooie hobby, enkele dames uiten de wens om zelf thuis meerdere van deze creaties te maken waar onder ook ik behoort.

Het is bijvoorbeeld ook leuk samen met de kinderen/kleinkinderen bezig te zijn om wat te creëren van brood deeg misschien een idee voor de komende Pasen.

Het was jammer dat sommige dames niet aanwezig konden zijn wegens ziekte.

De dames wensen hen ook van harte beterschap toe en hopen hen ook weer spoedig te begroeten op onze vereniging, want Samen zijn is een mooi woord.

Verder werd deze avond afgesloten met het lied: *GA NIET ALLEEN DOOR HET LEVEN.*

Gedichtje

Grijp toch de kans,
Door god u gegeven.
God heeft bepaald,
hoe u levenspad zal zijn.
Hij heeft u de liefde
en de kracht mee gegeven
en laat weten dicht bij te zijn.
Ieder mens vindt hij uniek,
wat al begint in het prille bestaan.
En als het soms mis dreigt te gaan?
Roep dan de heer hier boven aan.
Daar kan men alles tegen zeggen,
zonder iets uit te hoeven leggen.

De lijdens weg, Goede vrijdag.

Bij het betreden van het hof, liep Jezus voor hen uit.
Schuifelend over de paden.
Zijn stem verheffend luid, "drie gaan er met mij verder,
de anderen blijven hier, en rusten nu wat uit
maar wees waakzaam hier, toen keek hij om zich heen.
"maar waar is Judas dan gebleven, sprak hij met zachte stem.
Dan ging hij verder, en bij de zesde boom, bleef hij weer staan.
En wees de rustplaats van zijn drie vrienden aan.
"Gaat gij maar rusten, maar wees waakzaam,
Sprak Jezus nog met zachte stem dan ging hij verder.
Een gevoel van onmacht overspoelde hem.
En knielde zachtjes neer, en riep zijn vader aan.
Terwijl het angstzweet van zijn voorhoofd gutste.
"Vader, Vader, laat dit leiden aan mij voorbij gaan.
En hij wachtte. Maar God antwoordde niet.
Terug gekeerd naar zijn vrienden, vond hij ze in een diepe slaap.
Zo sprak Jezus "kunt gij geen uur met mij waken
hebt ge mij nu al reeds verlaten?"

Toen ging hij terug, en knielde neer, en sprak nu anders tot de Heer, Vader, indien dit leiden, tot de dood u weg is, als u overwinning eerst kan komen.
wanneer ik sterf, laat dan u wil aan mij geschieden.
De dood en duivel zij vluchtten, geschrokken uit het hof.
Zij die Jezus zo hebben veracht, in deze lijdensnacht.
Er kwam een lichtglans door de bomen,
Een engel daalde neer, zijn hand leggend op het moede hoofd.
En sprak vol liefde en eer "Na dit komt het loon, de eeuwige heerlijkheid,
bij de vader voor u en allen die mede zijn, En de engel ging.
Opgestaan uit zijn gebeds houding, was Jezus gereed voor zijn laatste strijd.
En deed zijn vrienden ontwaken, want het wapen gekletter kwam naderbij.
Een man trad naar voren, "gegroet rabbi en gaf Jezus een kus.
Jezus, keek hem aan vol pijn en verwijt "Judas moet gij mij ver-raden met een kus?
Jezus, keerde zich naar de soldaten, en sprak: "Als ge mij zoekt, hier ben ik,
Neem mij mee, maar laat mijn vrienden het hof verlaten, en hij ging.
En het zweet was bloed geworden!

Nieske Bonnes Schaper

Diaconieuws

Vanuit de Diaconie is er op dit moment niet veel nieuws te melden. We zijn druk om ons jaarplan te schrijven zodat we met u allen op de komende gemeenteavond hierover in gesprek kunnen gaan.

Misschien wel leuk om te vertellen is dat ik afgelopen tijd een grote geldkist overhandigd kreeg met de mededeling ; hier zitten veel spullen in van het Geitmansfonds! Deze geldkist is na jaren boven water gekomen. Hij heeft al die tijd keurig op een vliering gestaan onder het dakbeschot en eigenlijk bij toeval ontdekt.

Wellicht voor enige onder u enige broodnodige toelichting. In het jaar 1862 heeft Dhr Geitman, toentertijd inwoner van onze gemeente en lid van onze kerk, toen nog de Hervormde gemeente, bij zijn overlijden een legaat gesteld van 400 gulden ten behoeve van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Lobith.

Dit legaat was bestemd voor den christelijke opvoeding van enkele jeugdigen. In dit legaat is middels een notariële akte precies omschreven hoe dit

legaat beheert dient te worden door de Diaconie en welk deel van de rente gebruikt mag worden voor deze opvoeding.

Terug naar de geldkist. Wat bleek daar in te zitten ?? De complete boekhouding van het Geitmansfonds vanaf 1862. Geweldig om door te bladeren, al deze oude akten en notariële stukken. Boedelbeschrijvingen en erfenamen etc etc. Ik heb het helaas nog niet precies kunnen bestuderen maar ga dat in de komende maanden zeker doen. Want wie zijn geschiedenis ken, kent zijn toekomst. Daar zijn we toch allemaal nieuwsgierig naar? Met diaconale groet

Ben de Jong

Een uurtje van de belevenissen in Tanzania, maart 2009

De dertig jaar oude Landrover liet het weer afweten. Deze keer was de retourslang van de brandstof geknapt. Joachim (één van de zonen van de familie) liet de auto uitrijden totdat we tegenover een soort barretje tot stilstand kwamen. De jongens doken onder de motorkap en zochten een ander slangetje om de kapotte te vervangen. Mijn man en ik gingen met onze gastheer Titus richting barretje. Het was een golfplaten afdakje met 2 rode plastic stoelen en een paar lage stenen muurtjes. We kregen een flesje lauwe cola van de bar-mevrouw. We waren midden in het gebied van de Maasai. Een herdersvolk. We keken uit over de rode droge vlakten. Hier en daar in de verte zwierven groepjes koeien en geiten met een herder. De Masaai zijn heel duidelijk te herkennen aan hun kleding. De mannen dragen een gekleurde lap om hun middel, net tot over de knieën. De lap is knalrood of felblauw gekleurd. En ook zo'n lap over hun schouders. Verder hebben ze een staf en een groot mes langs hun heup in een leren schaft. Het zijn lange, slanke, zwarte mensen. Hun hoofd is kaalgeschoren of het haar is nog heel kort. Ze dragen sandalen, vaak gemaakt van autobanden. Het profiel van de autoband is dan het profiel van hun schoenzool. De jongens en jonge mannen zijn de herders. De oudere mannen doen niets. Zij hebben meerdere vrouwen, tot maximaal 12. Oudere mannen hebben vaak hele grote gaten in hun oorlellen en oorbellen op één of meerdere plaatsen aan hun oren hangen. Onder het golfplatendak zaten 3 jonge Maasai-mannen op een muurtje. Ze praten zachtjes wat en staarden naar ons. Zij vonden ons misschien ook bijzonder, zoals ik hen bijzonder vond. Een statige oudere Masaai kwam aanlopen en de jongens schoten overeind om hem te begroeten, door een kleine buiging en hun vlakke

hand langs de vlakke hand van de oudere man te wrijven. Ze betoonden de man duidelijk eerbied. De oudere man ging apart op een ander muurtje zitten. Ik zag dat hij een groot goudkleurig horloge om had. Het glas en de wijzers ontbraken. Titus is zelf afkomstig van de Masaai. Hij spreekt ook hun taal, en hij maakte een geanimeerd praatje met de oudere man.



Toen riepen de jongens dat ze de Landrover weer klaar hadden en dat we onze reis konden vervolgen.

Ik was geboeid geraakt door dit volk en sprak daar later met Titus over. Hij stelde voor dat we een paar dagen later wat Masaai zouden aanspreken en dat ik hen dan vragen zou stellen. Titus is bezig om groepen van deze mensen te bekeren tot het christendom. Zij geloven in vage berggoden en weergoden en hebben veel bang bijgeloof. Hij heeft al bereikt dat enkele grote families interesse tonen in zijn verhalen over Jezus. Sommigen van jullie hebben Titus wel eens ontmoet, in Lobith of in Aerdt een jaar of 15 geleden. Titus heeft 20 jaar geleden gedurende 3 jaar theologie gestudeerd in Amsterdam. Hij heeft toen grieks en hebreuws geleerd om de Bijbel te leren lezen en te leren begrijpen. Hij leert nu mensen om hun geloof aan anderen te verkondigen. Hij leert hen preken en bijbeluitleg te geven. Verder hele enthousiaste liederen om de Heer te prijzen, klappend en dansend. Halleluja! Ook wil Titus graag weer een nieuwe groep weeskinderen op gaan vangen en hen een beroepsopleiding geven. Veel kinderen leven als zwervers van hier en daar een aalmoes. Het enige probleem

is dat het geld kost omdat de kinderen eten en onderwijs moeten hebben. Onderdak is er wel.

Als u ooit iets wilt geven voor een goed doel, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat iedere cent die u aan de diaconie geeft voor Tanzania, hier ook rechtstreeks en goed terecht komt. Ik kan hier nog heel veel over vertellen, als u het interessant vindt, dan schrijf ik hier nog vaker over.

Op de gemeenteavond op 21 april zal ik proberen wat foto's te laten zien en u nog wat meer te vertellen.

Groeten,

Rina van Strien

Zuil Berichten

Zoals bekend staat er in de hal van onze kerk in Lobith een prachtige witte zuil. De bedoeling van deze zuil is dat u allen als gemeenteleden daar een vraag of een wens of een suggestie neer kunt schrijven.

Als kerkenraad hebben wij toegezegd deze "geschriften" serieus te nemen en elke kerkenraadsvergadering een van deze punten bespreekbaar te maken binnen deze vergadering. De uitkomst van dit gesprek zou worden gepubliceerd in Kerknieuws.

Bij deze dus het eerste punt.

Op de zuil staat te lezen dat er iemand graag weer een kerkkoor terug zou zien binnen onze kerk. Wij hebben hierover uitgebreid gesproken en zijn tot het volgende gekomen ;

Wij hebben wij binnen onze kerkdiensten het fenomeen " projectkoor". Dit is een gelegenheidskoor welke voor een speciale dienst een bescheiden repertoire instudeert in een 6 tot 8 tal avonden. Deelname aan dit koor staat open voor een ieder. De reacties hierop vanuit de gemeente zijn bijzonder positief.

In het verleden hebben we inderdaad een eigen kerkkoor gehad, de laatste waren de JoySingers. Dat dit koor niet langer bestaat heeft een aantal redenen zoals wellicht bekend bij een deel van u. Een van de redenen is dat iedereen het steeds drukker krijgt en de animo voor het koor steeds minder werd. Dan komt uiteindelijk het moment dat de stekker eruit getrokken wordt en een ieder zijns weegs gaat.

Als we op dit moment weer een koor zouden willen beginnen , een initiatief welke de kerkenraad toejuicht, is onmiddellijk de vraag wie dat gaat begeleiden?

Zijn er inderdaad voldoende mensen die enthousiast genoeg zijn om weer wekelijks te repeteren, etc etc.

Als kerkenraad hebben wij dan ook het standpunt ingenomen dat we elk serieus initiatief om een koor op te zetten zullen steunen en faciliteren. Vanuit de kerkenraad zal echter geen initiatief te verwachten zijn op dit vlak maar zoals gezegd ; **wie neemt de uitdaging aan???**

Deze besproken vraag zal binnenkort verdwijnen van de zuil om weer plaats te creëren voor nieuwe ideeën.

Namens de kerkenraad

Ben de Jong (voorzitter Diaconie)

Vorbereiding op de gemeenteavond

In deze uitgave van het kerknieuws is door het pastoraat en de diaconie het concept beleidsplan gepubliceerd, een concept omdat we graag ook de op en aanmerkingen vanuit onze kerkelijke gemeente erin willen verwoorden.

Dus voor de gemeenteavond van dinsdag 21 april a.s. willen we u allen een opdracht mee geven en wel de volgende:

Indien u iets mist in het beleidsplan dan vernemen wij dat graag, indien uitvoerbaar en toepasbaar nemen we dit graag mee.

Na de gemeenteavond zullen we het beleidsplan definitief maken en aanbieden via het moderamen aan de kerkenraad ter goedkeuring.

Dus graag uw aller inbreng in deze
Met pastorale groet,

Dirk Koolmees

Nieuws van de Jeugd!

De afgelopen tijd zijn wij, Vera, Mariëlle en Fenna, druk bezig geweest met Zuid-Afrika. Wij hebben contact met onze medereizigers en hebben regelmatig bijeenkomsten. We zien de reis steeds dichterbij komen en hebben er ontzettend veel zin in!

We moesten nog veel geld bijbrengen om ontwikkelingshulp te kunnen gaan doen. Met de oliebollenactie was er al veel geld binnen, maar deze maand is er nog eens duizend euro bij gekomen! We hebben een presentatie gehouden bij de Caritasinstelling van de Katholieke kerk in Zevenaar.

De leden waren onder de indruk en hebben ons deze prachtige donatie gegeven. We zijn nu weer een stukje dichterbij de jongerenreis, die van 11 tot 28 juli zal duren. Binnenkort zullen wij een diner organiseren. Hierover hoort u meer.

Groeten Vera, Mariëlle en Fenna

Paasontbijt

Op eerste paasdag is er weer het traditionele paasontbijt. Dat ontbijt begint om kwart voor negen, dus voorafgaande aan de kerkdienst van 10 uur. Als u wilt meedoen aan het paasontbijt, wilt u dit dan s.v.p. opgeven bij Ien Breure of Alie Bolt? U kunt natuurlijk ook even bellen, de telefoonnummers zijn 541740 (Alie Bolt) of 542818, van Ien Breure.

Graag tot ziens

Pastoraal

Waar leef je van?

Deze vraag komt naar boven als ik denk aan kringavonden.

Wat zou het fijn zijn om eens te delen met elkaar wat je mooiste boek, film, tekst, herinnering is. Of mee te nemen en te vertellen van iets wat thuis is en erg kostbaar voor je is.

Elkaar leren kennen is een belangrijke basis in de gemeente. Dan raak je ook meer betrokken op elkaar. Waar je van en voor leeft, als je dat deelt, wordt het vermenigvuldigd.

Intussen leven we naar Pasen. Sommige mensen hebben heel bewust de veertig dagen naar Pasen toe geleefd. Pasen het feest van 'opgewekt' en 'opstandig' leven. Een groot geheim.

Kortgeleden hoorde ik iemand zeggen bij het t.v. programma 'Het Vermoeden' dat Pasen en met name de opstanding voor hem van groot belang is. Hij citeerde Paulus die in 1 Kor. 15 zegt 'als Christus niet is verrezen dan is ons geloof zinloos'. Paulus is meerdere malen in zijn leven met de dood bedreigd. Hij waagde zijn leven steeds weer om te getuigen van de blijde boodschap. Misschien dat opstanding bij hem daardoor zo'n grote rol speelt.

Soms lijkt het wel alsof wij in een totaal andere tijd leven. Wij hoeven meestal niets te wagen om te getuigen van ons geloof. Ik ben blij dat Paulus in 1 Kor.13 zo helder schrijft over de rol van de liefde in het leven van een Christen. Alles draait om liefde.

Op weg naar Pasen lees ik ook over het geheim dat de graankorrel in de aarde moet sterven om vrucht voort te brengen. Ik kan eerlijk zijn 'op dit sterven heb ik het niet zo.' En deze tekst heeft iets heel onontkoombars. Ik ben blij dat Jezus iets verderop zegt dat hij ook grote moeite heeft met sterven. Hij huivert bij de gedachte maar het is onontkoombaar als hij naar Jeruzalem gaat. Hij die zijn vriend Lazarus zo liefheeft dat hij hem aan de dood ontrukkt, heeft de afgunst van de geestelijke leiders opgeroepen en ze zijn bang voor een opstand tegen de Romeinen. Toen ben ik verder gaan lezen en gestopt bij de kruisiging.

Is het niet opvallend dat bij de arrestatie van Jezus één van de leerlingen/omstanders een oor van afhakt van degene die Jezus willen arresteren? En dat Jezus gebiedt om het zwaard terug te steken. Wie het zwaard trekt, zal er door omkomen, merkt hij op.

Bij Lucas geneest Jezus dat oor door het aan te raken. Bij de andere evangelisten gebeurt er niets met dat oor. Zulke kleine dingen puzzelen mij nu en dan.

Nog een keer de vraag: 'Waar leef ik van?'

Als ik zulke lentedagen meemaak dan leef ik van de zon en de warmte. Van de planten die groen worden en weer bloeien. Van de grutto, de kievit en de scholekster die zich laten horen.

Ik kan me hevig storen aan de mannetjeseenden die zo bot met vrouwtjes omgaan.

Ik leef ook van de verhalen die ik hoor en lees. Van God die meetrekt met zijn volk in de woestijn via een wolk en de tent van samenkomst, de tabernakel. Van God die aanwezig is bij zijn volk in de tempel in het allerheiligste.. Of zoals Johannes het zegt God is mens geworden in Jezus. Jezus die zijn leerlingen de voeten wast en ze daarmee tot het uiterste liefheeft. En ons opdraagt elkaar lief te hebben. En ons onderweg brood en wijn geeft om hem nooit te vergeten. Dat elkaar liefhebben in zijn naam, is een waagstuk, steeds weer.

Daar leef ik van en daar leef ik voor, naast vele andere kleine en grote dingen.

Dag van Licht van *Margreet Spoelstra*

nacht van uittocht
nacht van doortocht
dag van schepping
dag van licht
nieuwe hoop, hernieuwd geloven
daglicht vouwt de angstnacht dicht
liefde adem levenslicht

nacht van twijfel
nacht van vragen
dag van antwoord
dag van licht
een ontmoeten, een herkennen
een zo vreemd vertrouwd gezicht
liefde adem levenslicht

nacht van wanhoop
nacht van zorgen
dag van opstaan
dag van licht
zoals op die eerst morgen
mensen werden opgericht
adem leven liefde licht

ds Marjolein Werkhoven

Beleidsplan 2009-2013



Pastoraat

Wat verstaan we onder Pastoraat

Het collega Pastoraat is één van de onderdelen van de kerkenraad, net als het college Diaconie en het college van Kerkrentmeesters. Het college Pastoraat heeft onderstaande taken, de algemeen gangbare terminologie voor de diverse taken staat erachter vermeld:

- | | |
|---|---------------|
| 1. kerkdiensten | <i>Vieren</i> |
| 2. pastorale zorg voor de gemeenteleden | <i>Dienen</i> |
| 3. gemeenteopbouw | <i>Leren</i> |
- goede organisatie van het college en haar taken.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het Pastoraat berust in eerste instantie bij de ouderlingen en de predikant. In de uitwerking hiervan spelen de andere kerkenraadsleden en niet-kerkenraad leden (o.a. Taakdragers, Contactpersonen) een belangrijke rol.

Organisatie en structuur

Het college Pastoraat bestaat uit drie ouderlingen en de predikant. Allen zijn lid van de kerkenraad en van het college Pastoraat. In dit college worden ervaringen uitgewisseld.

De ouderlingen worden in hun taakuitvoering ondersteund door een pastoraal team van vier pastorale medewerkers, die de gemeente hebben ingedeeld in wijken en binnen elke wijk functioneert een contactpersoon. (De zogenaamde "Warme Deken").

Eén van de ouderlingen, en de predikant onderhouden het contact met de pastoraal medewerkers. De pastoraal medewerkers zorgen dat de informatie vanuit de wijken de kerkenraad en de predikant bereikt. In dit kader wordt periodiek een bijeenkomst voor ouderlingen, predikant en pastoraal medewerkers georganiseerd. De pastoraal medewerkers onderhouden de contacten met de contactpersonen die onder hun verantwoording vallen.

Predikant

Onze predikant heeft een betaalde aanstelling voor vier dagen per week. Het voorbereiden en verzorgen van de kerkdiensten valt binnen deze vier dagen. Zij verdeelt haar vier dagen ongeveer gelijkmatig over de vier bovengenoemde taken: Kerkdiensten/Vieren, Pastoraat/Dienen, Gemeenteopbouw/Leren, Organisatie en Beleid.

Pastoraatstaken

Kerkdiensten / Vieren

Invulling kerkdiensten en bijzondere diensten. Hiervoor bestaan diverse commissies:

- Commissie liturgisch bloemschikken
- Commissie bijzondere diensten Pasen en Kerst
- Commissie overige bijzondere diensten

Deze commissies functioneren onder verantwoordelijkheid van het college Pastoraat

Pastoraat / Dienen

verzorgen en organiseren van het bezoekwerk aan de gemeenteleden

contact onderhouden met de leden van het "pastorale team" en via hen met de contactpersonen

organisatie avond nieuw ingekomen

bijwonen van groothuisbezoekavonden

contactpersoon melding ziekenhuisopname / crisispastoraat

Gemeenteopbouw / Leren

We kennen o.a. de volgende commissies:

Commissie Jeugd

Commissie Verhalenboom

Commissie activiteiten winterseizoen

Organisatie en structuur

vergaderingen ook classis

vergadercultuur/-structuur

KERKDIENSTEN / VIERN

Huidige situatie:

Traditionele kerkdiensten met een bezoek van ongeveer 50 tot 70 gemeenteleden. Enkele gemeenteleden verzorgen liturgische bloemschikkingen in de vieringen. Gemeenteleden die dat wensen worden thuis opgehaald voor de zondagse kerkdienst. Na de kerkdienst is mogelijkheid voor koffiedrinken en een gesprek. Vier keer per jaar is er een krabbeldienst en iedere twee weken is er kindernevendienst. Start van het kerkelijk seizoen met een startdienst en eindigen met een uitswingdienst. Geen oppas tijdens kerkdienst. Onregelmatig is een projectkoor actief voor vieringen op hoogtijdagen. Kerkdiensten op hoogtijdagen worden voorbereid door een speciale commissie.

Gewenste situatie:

meer kerkgangers door gevarieerde en laagdrempelige kerkdiensten, waar een inspirerende werking van uitgaat.

Hoe te bereiken:

Meer jongeren-, thema- en zangdiensten. Extra aandacht voor de midden-groep 35 tot 55 jaar. Meer gebruik van andere muziekbundels en meer koren/muziekgroepen. Meer publiciteit naar onze gemeente en haar activiteiten d.m.v. een gratis en vernieuwd kerknieuws en via speciale posters voor speciale diensten.

PASTORAAT / DIENEN

Wat verstaan we onder Pastoraat /dienen?

In het Pastoraat komen verhalen van mensen ter sprake, in het perspectief van het verhaal van God met mensen. Verhalen van mensen kunnen geschiedenissen zijn of gebeurtenissen uit het verleden, problemen, ziekte, meer nog: alles wat iemand belangrijk vindt om te vertellen. Het is de mens zelf die centraal staat.

Het gaat erom dat we er voor de ander zijn.

Pastorale werkers komen in eerste instantie om te luisteren naar het verhaal van die ander, want die ander staat centraal. Het allesomvattende aspect van Pastoraat is het *omzien naar elkaar*.

We vinden dat het pastorale werk niet uitsluitend toebedeeld is aan de predikant, maar van en voor allemaal is. De predikant heeft in het pasto-

rale werk een speciale rol/taak, o.a. crisispastoraat en toerusting kerkenraad en contactpersonen.

Huidige situatie:

Sinds enige tijd functioneert "de warme deken": een systeem binnen onze kerk voor omzien naar elkaar. Een partoraal team met contactpersonen die als een antenne fungeren richting kerkenraad en predikant.

Gewenste situatie:

We willen een betrokken kerk zijn met onderling betrokken mensen en we willen die betrokkenheid op elkaar bevorderen. Daarbij streven we een bepaalde wederkerigheid na. We verwachten van gemeenteleden dat ze actief meedenken, zelf stappen ondernemen en verantwoordelijkheid durven dragen. Kortom, we willen een levende geloofsgemeenschap zijn!

Hoe te bereiken:

De warme deken willen we uitbreiden met een speciaal ouderen – bezoek - team. Dit zijn gemeenteleden die ouderen, die daar behoefte aan hebben, regelmatig opzoeken.

We blijven op zoek naar gemeenteleden die de taak van contactpersoon op zich willen nemen. Door natuurlijk verloop vallen er zo nu en dan contactpersonen uit, deze dienen vervangen te worden door andere personen die in een wijk als antenne willen functioneren. Het bezoeken van gemeenteleden door deze contactpersonen zal resulteren in een grotere betrokkenheid, en natuurlijk ook duidelijkheid, d.m.v. het invullen van vragenlijsten kunnen we erachter komen wie de bezochte leden zijn, wat ze precies willen en wat niet.

Door deze inzichtelijkheid kunnen we beter inspelen op de wensen van onze gemeenteleden en krijgen we een betere ledenadministratie, wat van belang is om op een goede manier naar elkaar om te zien.

GEMEENTEOPBOUW / LEREN

Huidige situatie:

Op dit moment hebben we een jeugdgroep van 12 tot 20-jarigen. Drie leden van de jeugd groep zijn momenteel bezig zich voor te bereiden (ook in financiële zin) op een reis naar Zuid-Afrika. Met andere leden van de jeugd groep is momenteel niet veel contact.

In de gemeente is al lange tijd een bloeiende vrouwenvereniging actief, die maandelijks geheel zelfstandig bijeenkomsten organiseert.

Gewenste situatie:

een betrokken kerkelijke gemeente met betrokken leden, van jong tot oud.

Hoe te bereiken:

Voor jongeren (12 tot 20 jarigen) willen we “doe- activiteiten” organiseren om hen op die manier bij de gemeente te betrekken.

Jonge ouders bereiken we niet via speciale doelgesprekken voor deze gemeenteleden, daarom focussen we op de krabbeldiensten.

Het organiseren van een inhoudelijk winterprogramma met enkele avonden met een inhoudelijk thema.

Mogelijkheid bieden na een kerkdienst met belangstellenden over de dienst na te praten.

Gratis verstrekken van “Kerknieuws”, met andere lay-out.

Het college Pastoraat stelt periodiek of jaarlijks een bepaald thema vast dat als een rode draad door de kerkelijke activiteiten zal lopen. Gedacht kan worden aan ondersteuning van een bepaald project in de wereld, opleiding van ambtdragers, opzetten van een nieuwe zang ondersteuning groep, projectkoor, meer muzikale ondersteuning tijdens de erediensten door gemeenteleden of jongeren, enz.

ORGANISATIE EN STRUCTUUR

Organisatie en structuur zijn niet specifieke pastoraat zaken, maar zijn meer bedoeld als aandachtspunten voor een goed functionerende kerkenraad.

Huidige situatie:

Geen effectieve vergaderingen, te weinig voorbereiding van vergaderingen, geen spijkers met koppen te slaan, te weinig tijd voor bezinningsmoment. Dit geldt voor alle drie de colleges (Pastoraat, Diaconie en Kerkrentmeesters).

Onregelmatig bezoek aan classis vergaderingen

Gewenste situatie:

Effectieve en minder vergaderingen, spijkers met koppen slaan in de kerkenraadsvergaderingen, meer tijd voor een bezinningsmoment, meer bezig zijn met de taken die aandacht behoeven.

Regelmatig bezoek aan classis vergaderingen met terugkoppeling aan de

kerkenraad

Hoe dit te bereiken:

Opzetten van een nieuwe vergaderstructuur, meer voorbereiding in de drie colleges

Eén ouderling en één diaken bezoeken de classis vergaderingen en informeren de kerkenraad.

Diaconie

Wat verstaan we onder Diaconaat?

Binnen het diaconaat gaat het om de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, zowel in de kerk als in de wereld, door te delen, te helpen en door te getuigen van Gods gerechtigheid. We onderscheiden hierin een tweetal verschillende disciplines;

1. Dienst aan de samenleving dichtbij. Het diaconale werk wordt verricht in eigen gemeente, in de omgeving en in Nederland

Dienst aan de samenleving ver weg. Het diaconale werk, dat op landelijk niveau wordt georganiseerd, wordt door de plaatselijke gemeente ondersteund.

Het komt er op neer dat de diaconie hulp verschaft aan hen die hulp behoeven. Het diaconaat doet dat door daar waar nodig financiële ondersteuning te bieden in de vorm van een lening of een schenking of door begeleiding op langere termijn.

Willen wij als gemeente een actief beleid voeren op het gebied van de diaconie betekend dat dus dat wij als gemeente zullen moeten omzien naar elkaar en daar waar het naar het idee van een individu nodig is de diaconie te informeren. Naar aanleiding van deze informatie kan de diaconie vervolgens aan het werk gaan.

Naast deze taken heeft het diaconaat een rol tijdens de zondagse vieringen. Zij verzorgen de dienst van de tafel (Heilig Avondmaal) , en de inzameling van de gaven. Ook dienen de diakenen de diaconale betrokkenheid van de gemeenteleden te stimuleren.

Verantwoordelijkheid.

De verantwoordelijkheid van de diaconie berust in eerste aanleg bij de diakenen zelf. Zij leggen echter periodiek verantwoording af bij de kerkenraad zonder daarbij namen en/of bedragen te noemen. Eens per jaar wordt er verantwoording afgelegd middels een jaarrekening en begroting die voor de gehele gemeente, na goedkeuring door de kerkenraad, ter inzage ligt.

Organisatie en structuur.

De diakenen zijn lid van de kerkenraad en van het college van diakenen. Binnen dit college worden ervaringen gedeeld en beslissingen genomen. Daar waar nodig wordt er een direct contact gelegd met de predikant. Verder functioneert het college in grote mate autonoom.

Diaconaatstaken

- Erediensten
- Verzorgen van de collecten
- Vergaderingen, ook klassikale
- Beheer van het Geitman- weidefonds
- Verzorgen van het Heilig Avondmaal.
- Beheer van de Diaconale gelden.

Financiële ondersteuning van personen en projecten.

Huidige situatie

Momenteel maken 3 diakenen deel uit van het college van Diakenen. Op plaatselijk niveau wordt, waar nodig, financiële hulp geboden. Signalen die wijzen op een noodsituatie komen van de predikant, diakenen, andere kerkenraadsleden of via de contactpersonen van de "warme deken" groep welke opgezet is door het pastoraat in samenwerking met de predikant.

Sinds 2002 wordt er 1 maal per jaar een uitstapje georganiseerd voor 70+ leden. Deze organisatie berust geheel bij het college van diakenen. Doorgaans gaan er ongeveer 20 a 30 personen mee. Zowel met Pasen als met de Kerst wordt de 70+ groep ook bezocht met een attentie. Hierbij ontvangt het college van Diakenen steun van diverse mensen uit de Gemeente.

Sinds 2008 is er binnen onze gemeente een zogenaamde Floragroep ac-

tief. Deze groep verzorgt tijden bijzondere diensten de liturgische bloem-schikkingen. Deze groep valt onder verantwoording van de diaconie en wordt dan ook door ons gefaciliteerd.

Met naburige gemeenten worden geen contacten onderhouden. Op regionaal niveau is de diaconie niet erg actief. Sinds 2008 worden de classis vergaderingen weer door een diaken samen met een ouderling bezocht. Verder zorgt het college van diakenen dat het ter beschikking gestelde foldermateriaal van bv Kerk in Actie wordt uitgedeeld. Ook worden projecten en stichtingen financieel ondersteund uit de bijdrage lijst van Kerk in Actie.

Gewenste situatie.

Aangezien er begin 2010 een diaken aftreedt, zal er naartig gezocht moeten worden naar een opvolger.

Ook de jeugd zou meer betrokken moeten zijn bij het werk van de Diaconie

Er zou wat meer aandacht moeten zijn voor de landelijke diaconale dagen. Bij tourbeurt eens zo'n dag bezoeken zou misschien een Eye opener kunnen zijn.

Er zou een aparte groep ZWO in het leven geroepen moeten worden met een werelddiaken als afgevaardigde in het College van diakenen..

Hoe dit te bereiken.

Alles staat en valt met de beschikbare menskracht en tijd. Met de huidige samenstelling van het College van Diakenen is het niet mogelijk om alle wensen in vervulling te laten gaan. Door de huidige 3 diaken wordt veel werk verzet. Belangrijk is dat deze werkzaamheden inzichtelijk worden gemaakt naar de gemeenteleden toe. Publiciteit in kerknieuws is een belangrijke manier van communicatie in deze. Met het oog op de continuïteit is het dringend gewenst een of meer diakenen aan te trekken. Dat moet in 2009 gebeuren omdat in 2010 1 diaken aftreedt.

Activiteiten kalender 2009

02-04-2009	Moderamen	19.30	De ontmoeting
04-04-2009	Vrouwenvereniging	19.30	De ontmoeting
16-04-2009	Kerkenraad	19.30	De ontmoeting
21-04-2009	Gemeenteavond	20.00	De ontmoeting
24-04-2009	Diaconie	19.30	De ontmoeting
28-04-2009	Pastraat	19.30	De ontmoeting

Nieuwe domeinnaam website en e-mailadressen

Onze gemeente heeft een nieuwe url voor de website!

www.pkn-rijnwaarden.nl

Daaraan gekoppeld zijn de volgende emailadressen:

- info@pkn-rijnwaarden.nl
- diaconie@pkn-rijnwaarden.nl
- pastoraat@pkn-rijnwaarden.nl
- beheer@pkn-rijnwaarden.nl
- dominee@pkn-rijnwaarden.nl
- kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl

Wilt u de kopij in het vervolg naar ***kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl*** sturen?

De oude domeinnaam blijft voorlopig nog actief maar zal op termijn vervallen.

Heeft u nog oude foto's liggen voor de website? Scan ze dan in en stuur ze naar: info@pkn-rijnwaarden.nl

Marcel Prösch

Uw kopij voor de volgende uitgave van kerknieuws zie ik graag tegemoet voor donderdag **23 april 2009**.

PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN

Moderamen kerkenraad

R. van Strien	- diaken - voorzitter	(0316) 265016
T. Edink	- ouderling - scriba	(0316) 543691
W. van den Bos	- ouderling - kerkrentmeester	(0316) 547690
D. Koolmees	- ouderling - pastoraat	(0316) 543632
B. de Jong	- diaken	(0316) 543025
Ds. M. Werkhoven	- predikant	(0316) 542230



Leden kerkenraad

H.E. Breure-Rombout	- diaken	(0316) 542818
P. Jac. van Dijk	- ouderling - kerkrentmeester	(0316) 543022
L. Hensen	- ouderling - pastoraat	(0316) 248047
H. van der Molen	- ouderling - pastoraat	(0316) 543009
G. de Rijder	- ouderling - kerkrentmeester	(0316) 543492

Kosters

B. Derksen	- koster Lobith	(0316) 543441
G.B. Gerritsen	- koster Aerdt	(0316) 527481
H. Achterkamp - Gerritsen	- koster Aerdt	(0316) 341939

Pastoraal Team warme deken

Ds. M. Werkhoven	- Buitengebied	(0316) 542230
L. Tomberg	- Lobith (oud)	(0316) 541855
C. Prösch	- Lobith (nieuw)	(0316) 543483
G. de Jong	- Tolkamer	(0316) 543025
H. Scholing	- Herwen, Aerdt, Pannerden	(0316) 248005

Ledenadministratie

M. Prösch	(0316) 543483
-----------	---------------

COLOFON

Eindredactie	: M. Prösch	(0316) 543483
Redactieadres	: Geuzenveld 3, 6915 VA, Lobith	
E-mail adres	: kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl	
Internet	: www.pkn-rijnwaarden.nl	

Druk	: Lanke - Koggel Dupliceerwerk, Didam	
	: 0316 - 229151	

Palmpasen 2009

Protestantse Kerk Lobith



Op 5 april zijn jullie om 10.00 uur allemaal hartelijk welkom
in de Protestantse Kerk in Lobith.

Jullie mogen een kale Palmpasestok (**voorzien van je naam** en eventueel omwikkeld met crepepapier) meenemen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de stok kaal blijft, wij helpen jullie op deze morgen met het versieren, zodat jullie uiteindelijk een feestelijk palmpasestok aan alle mensen in de kerk kunnen laten zien.

In de kerk horen en zien jullie ook het verhaal van Palmpasen.

We hopen dat jullie allemaal aanwezig zijn om er op deze morgen een feestelijk dienst van te maken.

Tot ziens op zondag 5 april in Lobith!!!!