

# Kerknieuws

**Jaargang 38**  
**Uitgave maart**

**Protestantse Gemeente**  
**Rijnwaarden**



# Informatie

## Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

**Postadres** : Markt 15, 6915 AH, Lobith

**Scriba** : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14,  
6915 SV, Lobith  
tel: 0316-543691  
email: ***m.edink@upcmail.nl***

**Predikant** : ds. E. Roth tel: 0314-661814 of  
mobiel 06-13599193  
email ***eliseroth@kpnmail.nl***

**Contactadres voor rouwdiensten** : Dhr. Roel Breure 0316-542818 / 06-10555145  
Dhr. Pieter v Dijk 0316-543022 / 06-10290713

**Kerkgebouwen** : Aerdt, Kerkweg 26, 6913 AK  
Lobith, Markt 15, 6915 AH

**Verenigingsgebouw** : De Ontmoeting  
Markt 15, 6915 AH Lobith, tel: 0316-541282

**Bankrelaties** : Protestantse gemeente van Rijnwaarden  
Rabobank NL23RABO0327922788

Diaconie  
ABN-Amro Bank 53.43.11.822 (IBAN ??)

# Kerkdiensten

## **zaterdag 08 maart** **10:00** **Lobede**

Voorganger	Ds. Den Besten uit Zevenaar	0316-526683
Ouderling	L. Hensen	0316-248047
Diaken		
Organist	H. Scholing	0316-248005

## **zondag 09 maart** **10:00** **Lobith**

Voorganger	Ds. Roth uit 's Heerenberg	0314-661814
Ouderling	A. de Vries	0316-542170
Diaken	D. Slagmeulen	06-22973375
Organist	M. Prösch	0316-543483
Autodienst	T. Edink	0316-543691

## **zondag 16 maart** **10:00** **Lobith**

Voorganger	Drs. Bultje uit Doetinchem	0314-330255
Ouderling	R. Breure	0316-542818
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	H. van der Molen	0316-543009

## **zondag 23 maart** **10:00** **Lobith**

Voorganger	Ds. Koudijs uit Hoog-Keppel	0314-335003
Ouderling	P. Jac van Dijk	0316-543022
Diaken	C. Slagmeulen	06-22973375
Organist	H. Scholing	0316-248005
Autodienst	M. Prösch	0316-543483

## **zondag 30 maart** **10:00** **Lobith**

Voorganger	Ds. den Besten uit Zevenaar	0316-526683
Ouderling	L. Hensen	0316-248047
Diaken	D. Slagmeulen	06-22973375
Organist	M. Prösch	0316-543483
Autodienst	H. Scholing	0316-248005

<b>zondag 06 april</b>	<b>10:00</b>	<b>Lobith</b>
Voorganger	Ds. ter Avest uit Arnhem	026-8402838
Ouderling	A. de Vries	0316-542170
Diaken	D. Koolmees	0316-543632
Organist	G. de Rijder	0316-543492
Autodienst	M. Tomberg	0316-541855

## *In memoriam*

### **Mevrouw Sjaan van Diggelen – de Groot**

\*18 juni 1938

†16 februari 2014

De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets, ik heb alles wat ik nodig heb. Voor veel mensen is dit dé levenspsalm. Ook voor de familie van Diggelen was en is het een heel vertrouwde tekst. Een lied dat je onderweg begeleidt, hoe dat pad ook gaat, welke moeilijkheden je ook tegenkomt. Zoals een herder er helemaal is voor elk schaap uit zijn kudde, zo is God er voor elk mens dat bij Hem wil horen. God ziet elk mens en verliest niemand uit het oog.

Mevrouw van Diggelen heeft hele moeilijke perioden gehad, haar man werd ziek, en er brak een lange periode van zorgen aan. Kort na zijn overlijden, nu 17 jaar geleden, begon haar gezondheid haar in de steek te laten. De ene ziekte na de andere diende zich aan. Meer dan eens zei ze: “ik wil wel maar ik kan niet meer”. En toch kreeg ze steeds weer kracht om verder te gaan. Een kracht die ze ook ervaarde en noemde: haar gezin.

“Ik leef voor jullie. Het liefst ging ik naar Pa, maar jullie zijn er en daar ga ik voor”.

Wat was ze dol op haar kleinkinderen, Joeri en Jitske waren haar alles. Zorgen voor anderen kenmerkte haar leven. Voor iedereen stond ze klaar. In haar jonge jaren heeft ze zelfs nog bij ds Stoutjesdijk gediend als dienstmeisje.

52 jaar heeft Sjaan op de Mechteldstraat gewoond, en ze moest er niet aan denken haar thuis te verruilen voor een plekje in een verzorgingstehuis.

Met hulp van velen is het gelukt tot het laatst in haar geliefde huis te blijven wonen.

We leren uit Psalm 23 dat we nooit alleen zijn, God is altijd met ons, maar dat is soms zo moeilijk voor te stellen. Als we ons zo rot voelen, als alles ons door de vingers lijkt te glijpen, kan dat beeld van de nabijheid van God zo ver van ons af staan. Wat kunnen we dan toch soms verlangen naar een teken uit de hemel. Even een bevestiging dat we echt niet alleen zijn. Tijdens de dienst werd dan ook het gedicht 'voetstappen in het zand' gelezen. Uit het gedicht komt heel duidelijk het beeld naar voren dat we door God gedragen worden, vaak zonder dat we dat merken.

Bidden we toe dat Jan, Diana, Joeri en Demi, Jitske en hun dierbaren Gods aanwezigheid in hun leven mogen ervaren.

*Ds Elise Roth-Wijnands*



## 9 maart: eerste zondag van de veertig dagen tijd

De tijd van bezinning is aangebroken. Wat betekenen de laatste dagen van Jezus voor ons en vooral wat betekent de opstanding voor ons persoonlijk.

Op 9 maart zal de kerkdienst er anders uitzien dan anders. De plaatsvervang van Jezus zal centraal staan. Wat betekent het dat Jezus voor ons is gekruisigd, gestorven en is opgestaan?

In Kolossenzen 2: 14 staat dat Jezus de lijst van onze zonden aan het kruis heeft genageld.

Met deze tekst als uitgangspunt, zal in de dienst een houten kruis gebruikt worden, waaraan ieder zijn of haar dingen aan kan bevestigen die tussen hem/haar en God en of zijn/haar medemens instaan.

We zullen dit met behulp van briefjes doen, u kunt het briefje thuis al schrijven, maar het kan ook ter plekke in de kerk. Het is natuurlijk niet verplicht, maar zie het als een uitnodiging. We kunnen het als een soort gebed zien.

Met een hartelijke groet,  
*Ds Elise Roth-Wijnands*





## Gemeenteberichten



U heeft allemaal een verzoek gekregen mee te doen aan de Aktie Kerkbalans. Veel reacties zijn al binnen gekomen en daar zijn we als kerkgemeenschap heel blij mee.

Enkelen hebben al ontdekt dat er een foutje in het banknummer zit. Natuurlijk hebben velen onder u dat al verholpen omdat het bankprogramma dat feitelijk vanzelf heeft gedaan bij het omzetten naar het IBAN nummer.

We geven hier nogmaals het goede nummer door.

IBANrekening is NL23RABO 032.79.22.788 tnv Protestante Gemeente Rijnwaarden.

Natuurlijk bieden wij onze excuses voor het ongemak dat u er mogelijk mee heeft gehad.

Op dit moment hebben we een toegezegd bedrag binnen van € 14.188,00.

Mocht u de brief nog niet beantwoord hebben, we missen nog heel veel toezeggingen, dan vragen wij u om dit nu snel te doen zodat we de stand van zaken kunnen opmaken voor het lopende jaar 2014.

*De kerkrentmeesters*

## **Collecte bonnen**

U heeft allemaal ongetwijfeld wel eens gezien dat er verschillende gekleurde papiertjes in de collectezakken zitten. Dat zijn collectebonnen die aangekocht kunnen worden per vel van 24 stuks.

Het voordeel daarvan is dat u de betaling ervan via de bank kunt doen en u een keurig overzicht heeft wat u geeft en om bijvoorbeeld belasting technische redenen. Als u een bepaald bedrag van uw inkomen schenkt dan mag er worden verrekend met de fiscus. Makkelijk voor u maar ook voor de kerk.

Contant geld halen bij de bank is soms wat lastig en kan geld kosten maar wij als kerk moeten het weer brengen op de bank en dat kost geld. Een gezamenlijk belang als er dus bonnen worden gebruikt.

We hebben ze van 50 eurocent, het vel kost € 12,00 , ze zijn er van 75 eurocent en dat vel kost € 18,00 en van 1 euro welk vel € 24,00 kost.

Denkt u er gewoon eens over na en als u besluit ze te willen nemen spreek dan Pieter van Dijk even aan want die regelt het voor ons. Kan gewoon op zondagmorgen na de kerkdienst.

*De kerkrentmeesters*

## **Begraafplaats Lobith**

Binnenkort willen wij de Begraafplaats in Lobith weer een voorjaarsbeurt geven. Het onkruid zal worden verwijderd, de paden geharkt en waar nodig zal er worden gesnoeid.

Gelukkig beschikken wij over een grote groep vrijwilligers die dit karwei regelmatig opknappen. ( 2 a 3 maal per jaar een morgen of middag)



Deze vrijwilligers kunnen binnenkort een mailtje of telefoontje verwachten om de juiste datum met elkaar af te spreken.

Mochten er gemeenteleden ( of anderen) geïnteresseerd zijn en ons willen helpen om de begraafplaats te onderhouden, dan zijn die van harte welkom.

Even een berichtje aan Pieter v Dijk of Roel Breure en wij overleggen graag met u.

*Pieter en Roel*

## **Kerkvisitatie**

Op 13 maart a.s. wordt er door de Protestantse Kerk Nederland een visitatie gehouden.

Deze begint om 18.00 uur met een gesprek met de predikant.

Vanaf 19.00 uur wordt u, als gemeentelid, in de gelegenheid gesteld om met uw vragen, opmerkingen etc. de leden van de commissie te ontmoeten.

Om 20.00 uur wordt het gesprek met de kerkenraad gevoerd.

De gesprekken worden gehouden in “de Ontmoeting”

Namens het moderamen

*Tiny Edink, scriba*

## Onze Vader

Op de gemeenteavond werd de sluiting verzorgd door mevr. Smidts.  
Ze las een bewerkte vorm van het Onze Vader.

Onze Vader,

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

Ja?

Wilt u mij alstublieft niet onderbreken als ik bid?

Maar je hebt me toch al aangesproken?

Heb ik U aangesproken? Eh.... Nee, eigenlijk niet. Zo bid ik altijd.

Kijk dat bedoel ik, Je roept me aan om met me te spreken, of niet?

Waar gaat het eigenlijk om?

Uw naam worde geheiligd..

Meen je dat nu echt?

Wat moet ik menen?

Dat je echt mijn naam wilt heiligen. Wat zou ik anders bedoelen?

Nou, het betekent...ik bedoel... lieve hemel, ik weet niet wat het betekent.

Hoe zou ik dat moeten weten?

Het wil zeggen dat je mij zult eren, dat alleen ik belangrijk voor je ben,  
dat mijn naam waardevol voor je is!

Ja, dat begrijp ik, uw koninkrijk kom, uw wil geschiede gelijk in de hemel  
alzo op de aarde...

En doe je daar wat voor?

Dat uw wil geschiede? Ja natuurlijk. Ik ga regelmatig naar de kerk. Ik geef  
een goede collecte en ook voor de zending stort ik nog een flink bedrag.

Ik wil meer. Ik wil dat je leven in orde gemaakt wordt. Dat de gewoon-  
tes waaraan anderen zich ergeren verdwijnen. Dat je van anderen  
leert en aan anderen leert denken.

Dat alle mensen geholpen worden en de waarheid leren kennen, ook  
je buurman en je chef. Dat zieken genezen, hongerigen gespijzigd,  
bedroefden getroost en gevangenen bevrijd worden, want alles  
wat je voor deze mensen doet, doe je toch voor mij?

Waarom zegt u dit uitgerekend tegen mij? Weet u hoeveel steenrijke hui-  
chelaars er in de kerk zitten?

Kijkt u maar eens naar hen.

O, neem me niet kwalijk. Ik dacht toch dat je er werkelijk om bad, dat mijn koninkrijk komt en mijn wil geschiedt. Dat begint namelijk heel persoonlijk bij diegene die daartoe bidt. Pas als je hetzelfde wilt als ik, kan je een boodschapper van mijn rijk zijn.

Het is duidelijk, kan ik weer doorgaan met mijn gebed?

Geef ons heden ons dagelijks brood!

Zo te zien kom je niets tekort. Deze bede verplicht je wel je in te zetten voor hen die hongerlijden in deze wereld.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaren vergeten.

En hoe zit het met je chef?

Mijn chef? Moet ik het nu juist over hem hebben? Hij beledigt me in het openbaar, behandelt me vanuit de hoogte en u weet toch dat ik al woedend ben voordat hij z'n vernederende opmerkingen heeft geplaatst. Hij neemt mij als werknemer niet serieus, hij neemt een loopje met me, mensen zoals hij.....

Ik weet het. Ik weet het. Maar je bede dan?

Ik bedoelde het niet zo.

Je bent tenminste eerlijk. Vind je het eigenlijk leuk om met zoveel bitterheid en afkeer rond te lopen?

Ik word er ziek van

Ik wil je beter maken. Vergeef hem en ik vergeef jou. Misschien verlies je daardoor geld en je zult zeker een stuk aanzien kwijtraken maar het geeft vrede in je hart. Dat is toch veel meer waard dan wat ook?

Ik weet niet of ik dat wel kan

Ik help je daarbij

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Niets liever dan dat! Vermijd mensen en situaties die je in verzoeking brengen

Hoe bedoelt u dat?

Je kent toch je eigen zwakheden, je egoïsme, je hebzucht, je seksuele begeerten, je agressie, achterdocht, roddelzucht .... Enz. Geef de verzoeker geen kans.

(vervolg op pagina 12)

Ik geloof dat dit het moeilijkste Onze vader is dat ik ooit heb gebeden. Maar het is de eerst keer dat het iets met mijn dagelijks leven te maken heeft.

Mooi! We maken vorderingen. Ga maar weer verder met je gebed. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Weet je wat ik fijn vindt? Als mensen zoals jij mij beginnen serieus te nemen, oprecht te bidden en dan mijn wil te doen; dat ze dan merken dat hun werk voor de komst van mijn koninkrijk ook hen zelf gelukkig maakt.

## **Kerk en Geloof**

### **Filmavond 6 maart**

Donderdagavond 6 maart willen we met U de film “The Tree of life” – van Terence Malick, USA, 2011, delen.

De grote kracht van deze film is dat de maker z’n eigen beperkingen durft te laten zien. Dat de film erkent dat hij tekortschiet in z’n verbeelding van het eeuwige en het ondoordringbare. Dat hij in alle eenvoud en ernst vragen op tafel durft te leggen over de plek van de mens op aarde en verwonderd is over de wreedheid, het verlies en de troost in onze levens. Over het ontstaan en het einde van alles.

Een persoonlijke film die desondanks over ons allemaal gaat.

Vanaf 19.15 uur bent U/jij welkom in de Ontmoeting voor een kopje koffie of thee. Aanvang film 19.30 uur.

Na vertoning van de film is er gelegenheid om van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje.

Entreegeld wordt niet gevraagd maar wel een kleine bijdrage, indien mogelijk, om de kosten te dekken. Mandje staat klaar.

Iedereen is van harte welkom!!

## **Symbolen rond lijdenstijd en Pasen**

We kennen allemaal de symbolen van kruis en paashaas, die mensen op een heel verschillende manier betekenis geven aan het Paasfeest en de lijdenstijd eraan vooraf gaand.

Die symbolen zijn voor iedereen van verschillende betekenis. Hetzelfde symbool roept ook voor iedereen andere gedachten op. Daarover willen we graag in die tijd, **op 3 april**, met elkaar een avond in gesprek gaan.

We willen elkaar vertellen wat voor jou/u nu betekenis geeft aan die tijd. En we vragen datgene ook die avond mee te brengen. We beseffen hoe verschillend dat kan zijn, een stuk muziek, een lied, een schilderij, een gedicht, een voorwerp, een kaars, een ei, het kan van alles zijn. Misschien ook alleen een woord of een gedachte. Dat weet u alleen het beste. Graag willen we op een open manier luisteren naar elkaar, met elkaar daarover praten. En daarna rijker naar huis gaan.

Vind u/je het moeilijk om zelf het verhaal te vertellen? Dan is het altijd mogelijk een ander daarover aan het woord te laten, als het maar uw eigen gevoel verwoordt.

Graag tot ziens op **3 april, om 19.30 uur in de Ontmoeting.**

*Commissie Spirizin (Spiritualiteit en Zingeving)*

## **Christelijke Vrouwenvereniging**

Op 11 februari was de damesvereniging bijeen.

Mevr de Bruin en Mevr v.d. Bos verzorgden deze avond.

Nadat de dames ons wat gedichten hadden voorgedragen en een lezing, werd de avond gevuld verder met iets creatiefs te maken, een mooi idee. Ach, en als men dan zo bezig is dan vliegt de tijd voorbij. En is het zo weer tijd om huiswaarts te keren.

Uiteraard zijn er ook nog wat liedjes gezongen uit de nieuwe gezangbundels en het viel me op dat er prachtige gedichten in staan, Heel mooi om ze te lezen!

Ditmaal een kort verslagje, volgende keer meer.  
Met een hartelijke groet ,

*Nieske*

## **Op naar Doetinchem**

Als kerkenraad waren we eind vorig jaar uitgenodigd om de classicale vergadering van de PKN bij te wonen. Roel Breure en ik gingen als afgevaardigden namens onze gemeente.

Na de agenda besproken te hebben, kwamen na de pauze bij het hoofdthema van de vergadering.

Ds.D. Engelage besprak de visienota van de gemeente Drempt-Oldenkeppel. Deze kwam na veel onderzoek tot stand.

Heeft de kerk nog toekomst?

Ze konden het niet alleen en schakelden de hulp van hogeschool Windesheim in. Samen met gemeenteleden zijn ze de wijken ingetrokken om te onderzoeken welke plaats de kerkelijke gemeente in de plaatselijke gemeenten inneemt.

Wat is onze kracht en zwakte. Zij spraken met veel dorpingen en div. voorzieningen (welzijn, ouderen dorpsraad). Men mist steeds meer voorzieningen, zoals: bibliotheek, zwembad, plaats voor jongeren en winkels] Er is behoefte aan meer saamhorigheid tussen de diverse groepen en een luisterend oor.

Wat kan de kerk hier in Drempt –Oldenkeppel voor de gemeenschap betekenen?

Meer bezinning van binnen uit. Op zoek naar nieuwe vormen. Willen we de mensen bij de kerk betrekken (traditioneel)? Deze weg heeft geen toekomst. De kerk moet naar de mensen.

1. We moeten een gastvrije gemeente zijn (herberg)
2. Een pastorale gemeente
3. Betekenisvol zijn in het dagelijkse leven.

Hij haalde de barmhartige Samaritaan aan; We moeten niet vragen : "Wie is mijn naaste, maar wie is mijn naaste geworden."

In de eerste plaats gaan we met onze gemeenteleden geloofsgesprekken aan. Hoe gaan we als gemeente de toekomst in?

Welke taal gebruiken we? Hoe geef je uitdrukking aan die oude woorden?

Is het de taal die de buitenwereld begrijpt?

Gebruik de gebouwen op een alternatieve wijze.

Eén raad gaf hij ons mee: "Begin klein".

Op de vraag hoe ver zij zelf als gemeente zijn, gaf ook Ds. Engelage toe pas aan het begin te staan .

Het was voor ons goed om zaken, die ook bij ons spelen door andere verwoord te horen.

Klein beginnen. Ik denk aan het spiritueel café, waar je met elkaar in gesprek komt, leden en niet leden. We proberen om een gemeenschap te zijn. Daar mogen we op hopen en verwachten.

*Tannetje*

## Met elkaar gemeente te zijn

***Pastoraat is op zoek naar mensen die met elkaar willen proberen een levendige en inspirerende gemeente te zijn en te blijven, verwoordt in een gebed:***

Kijk eens naar ons, lieve God  
Hoe wij proberen  
In het Lobithse kerkje in Lobith in 2014  
Uw woord te horen  
Uw Woord te doen

Een groep mensen die vrijwilligers zijn  
Niet beter, niet slechter dan de anderen om ons heen  
Samen op zoek, samen op weg  
Gelukkig zijn we SAMEN  
De een helpt hier, de ander daar

Hoge functies zijn er niet  
Lage functies zijn er niet  
Ieder is even belangrijk, ieder even gewild

Kijk eens naar ons  
Hoe wij bezig zijn in onze en uw gemeente  
Een gemeente waar velen zich in kunnen vinden  
Graag komen en hun kracht en inspiratie halen

Ondanks onze verschillende talenten  
Onze verschillende meningen en karakters  
Maar zo krachtig als we zijn  
Zo kwetsbaar zijn we ook

We zijn maar mensen, onvolkomen  
We zullen ons best doen onszelf  
Niet in hokjes met hekjes te zetten



Niet te lange tenen te hebben en  
Niet te snel een oordeel te hebben over mensen

God, geeft dat we mensen blijven treffen die mild zijn en kijken  
naar onze zwakheden barmhartig zijn naar onze fouten

Maar vooral liefdevol over onze talenten  
Houd ons erop gericht  
Het goede in elkaar naar boven te halen

Elkaar liefdevol de hand boven het hoofd te houden  
Uw liefde ook in deze Gemeente waar te maken  
Want zoals een gemeentelid pas nog tegen me zei  
"Liefde is gewoon blij zijn met elkaar"

Dank u God voor zoveel fijne lieve mensen

Namens het Pastoraat

*Lies*



## Activiteitenagenda

6-3-2014	Filmavond Tree of Life	19.30	Ontmoeting
6-3-2014	Moderamen	20.00	Ontmoeting
11-3-2014	Vrouwenvereniging	19.30	Ontmoeting
13-3-2014	Kerkenraad	20.00	Ontmoeting
19-3-2014	Inloopmiddag	14.30	Ontmoeting
3-4-2014	Symbolen rond lijdenstijd	19.30	Ontmoeting

---

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag  
tegemoet voor **donderdag 28 maart 2014**  
Kerknieuws verschijnt elke 1e week van de maand.

---

# PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN

## **Moderamen kerkenraad**

R. Breure	- kerkrentmeester - voorzitter <b>roelbreure@hetnet.nl</b>	(0316) 542818
T. Edink	- ouderling - scriba <b>m.edink@upcmail.nl</b>	(0316) 543691
L. Hensen	- ouderling - pastoraat <b>info@lieshensen.nl</b>	(0316) 248047
D. Koolmees	- diaken <b>dp.koolmees@upcmail.nl</b>	(0316) 543632

## **Leden kerkenraad**

P. Jac. Van Dijk	- ouderling—kerkrentmeester <b>pieter.jac.marian@gmail.com</b>	(0316) 543022
D. Koolmees	- diaken	(0316) 543632
C. Slagmeulen	- diaken	(06) 22973375
D. Slagmeulen	- diaken	(06) 22973375
A. de Vries	- ouderling - pastoraat (vacature) <b>vriesha@tiscali.nl</b>	(0316) 542170
Vacature	- ouderling - pastoraat	

### **Kosters**

A. Bolt	- koster Lobith	(0316) 541740
I. Breure	- koster Lobith	(0316) 542818
G.B. Gerritsen	- koster Aerdt	(0316) 527481
H. Achterkamp	- koster Aerdt	(0316) 341939

## **Ledenadministratie**

M. Prösch	(0316) 543483
-----------	---------------

---

---

## **COLOFON**

Eindredactie	: Janine Hendriks	(0316) 543421
Redactieadres	: Dorpsdijk 44, 6915 AE, Lobith	
E-mail adres	: kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl	
Internet	: www.pkn-rijnwaarden.nl	

**Druk** : Lanke-Koggel Dupliceerwerk Didam (0316) 229151

